

Preek ds. J. Linandi, GKin regio Tilburg (tevens OLE), 26 mei 2024

“Mijn zwakheid en Gods Geest/ Kelemahanku dan Roh Kudus”

Numeri 11:16-30

Geliefde gemeente. ‘Ik trek dit niet meer.’ Als iemand dat tegen u zegt, dan is dat wel ernstig. Maar wie kan zich voorstellen dat die woorden uit de mond van Mozes, de grote leider komen? Het volk Israël komt in opstand (Numeri 11:1-9). ‘We willen vlees eten. We hebben alleen maar dat manna. In Egypte hadden we heerlijke maaltijden, maar nu: het is niks!’ En als dat gebeurt, dan wordt het Mozes te veel. Ieder mens heeft zijn grenzen, zelfs Mozes.

Is het niet herkenbaar? Als enkele mensen om u heen negatief opstellen, dan kunnen anderen ook aangestoken en meegesleurd worden in de negativiteit. Zelfs een zegen van God als manna (brood uit de hemel) wordt niet in dankbaarheid ontvangen, wordt gekleineerd en men kiest liever om terug naar het oude leven als slaven in Egypte te gaan. Hoe sterk ben je dan om niet beïnvloedt te worden? Hoe sterk ben je dan om de moed niet op te geven, maar volharden met het goede werk dat God je geeft?

Mozes trekt dit in het geval niet meer. Hij zegt zelfs tegen de HERE in vers 14-15: ‘*Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als U mij zo wilt behandelen, dood me dan maar, als U me werkelijk goedgezind bent. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard.*’ U voelt wel: dat gaat heel diep. Mozes ziet het écht niet meer zitten om leiding te geven aan Israël. Het is te zwaar. Maar weet: God is nog steeds ‘in control’.

Ik las onlangs het volgende: de enige overlevende van een schipbreuk spoelde aan op een klein, onbewoond eiland. Hij bad vurig tot God om redding, en iedere dag speurde hij de horizon af op zoek naar hulp, maar er was niemand te bekennen. Tenslotte raakte hij uitgeput, maar hij slaagde er nog in een hutje te maken van aangespoeld hout, als bescherming tegen slecht weer en om zijn weinige bezittingen te bewaren.

Toen hij op een dag weer wat voedsel bijeenverzameld had op het eiland, kwam hij thuis en stond zijn hutje in brand.

Jemaat yang terkasih. ‘Saya mau mundur saja.’ Kalau ada orang berkata demikian maka ini persoalan serius. Namun siapa sangka bahwa perkataan ini keluar dari Musa, sang pemimpin besar? Umat Israel memberontak (Ulangan 11:1-9). ‘Kami ingin makan daging. Yang kami punya hanya *manna*. Di Mesir dulu kami makan enak, tetapi sekarang kita kurus kering. Semua keluhan itu sudah keterlaluan bagi Musa. Tiap orang punya batasnya, demikian juga Musa.

Bukankah ini kita kenali? Kalau ada orang di sekitar kita bersikap negatif, maka orang lain juga bisa ikut-ikutan negatif dan terseret dalam suasana negatif (terhasut). Bahkan berkat Tuhan seperti manna (roti dari surga) tidak diterima dengan syukur, dianggap rendah dan orang memilih untuk kembali ke hidup lama sebagai budak di Mesir. Berapa kuatkah anda untuk tidak terpengaruh dalam hal ini? Berapa kuatkah anda untuk tidak mundur, sebaliknya tetap teguh dan tekun dengan pekerjaan yang Tuhan berikan?

Musa mau mundur. Bahkan ia berkata kepada Tuhan di ayat 14-15: “*Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.*” Apa yang Musa rasakan sungguh menekannya. Musa tidak bisa lagi memimpin Israel. Terlalu berat. Namun ketahuilah: Allah masih memegang kendali!

Belum lama ini saya membaca cerita: ada kapal yang hanyut dan seorang bapak satu-satunya orang yang selamat. Ia terdampar di pulau kecil tak berpenghuni. Ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tiap hari ia memandang ke jauhan mencari pertolongan. Namun tidak ada yang terlihat. Ia jadi putus asa. Lalu ia membangun gubuk dari kayu. Gubuk itu melindunginya dari cuaca buruk dan di situ ia menyimpan sisa barang miliknya yang sedikit.

Pada suatu hari laki-laki ini mengumpulkan makanan dari sekeliling pulau. Ia begitu terkejut. Ketika kembali, ia lihat gubuk kayunya terbakar



De rook steeg op tot in de hemel. Nu was hij alles kwijt. Gebroken van verdriet en boosheid riep hij uit: ‘God, hoe kon U me dit aandoen!’ De volgende dag werd hij wakker van het geluid van een schip dat het eiland naderde. Het kwam hem reden! ‘Hoe wisten jullie dat ik hier was?’ riep hij uit. ‘We hebben je rooksignaal gezien,’ antwoordden ze.

Geliefde gemeente, raak niet ontmoedigd. Verlies de moed niet. God is aan het werk met ons leven, zelfs te midden van al onze problemen en zwakheden. Als ooit je enige hutje mocht afbranden, het zou slechts een rooksignaal kunnen zijn die om Gods genade roept!

God spreekt met Mozes. God geeft twee antwoorden. Het volk krijgt antwoord: het zal vlees krijgen, een ongelooflijke hoeveelheid vlees. En Mózes krijgt ook antwoord in vers 16. Wat is het bijzonder. God komt Mozes tegemoet, op een heel zorgzame manier. God roept ons nooit voor méér dan waarvoor Hij ons heeft gemaakt. En als het dus toch meer ís, dan moet het roer om, dan moet het anders. Mozes klaagt zijn nood bij God, en God zegt: ‘Mozes, Ik zal je helpen. Ik ga het verbreden, het leiderschap. Zoek maar zeventig goede mensen uit.’ Je kunt het niet alleen! En wat het meest belangrijk is: God Zelf rust hen toe voor die taak door hen de Heilige Geest te geven. Wat zegt de HEER in vers 17? ‘*En een deel van de Geest die op jou rust zal ik op hen overdragen.*’

Betekent dit, dat Mozes dan opeens gebrek heeft aan de Heilige Geest? Nee! U moet aan iets

habis.



Asap naik sampai ke langit. Sekarang ia kehilangan segala sesuatu. Dengan rasa sedih dan marah ia berseru: ‘Tuhan, mengapa Tuhan lakukan ini kepada saya?’ Keesokan harinya ia bangun mendengar suara kapal mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. ‘Bagaimana kalian tahu saya ada di sini?’, serunya. ‘Kami melihat sinyal asap anda minta tolong’, jawab mereka.

Jemaat yang terkasih, janganlah kecil hati. Jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan di tengah segala problem dan kelemahan kita. Kalau satu-satunya gubuk anda terbakar, itu bisa merupakan sinyal asap yang berseru minta anugerah Allah!

Tuhan berbicara dengan Musa. Tuhan memberi dua jawaban. Umat Israel mendapat jawaban bahwa mereka akan mendapat daging yang begitu banyak. Musa juga mendapat jawaban Tuhan di ayat 16. Sungguh luar biasa. Allah menghampiri Musa dengan penuh perhatian. Tuhan tidak pernah memanggil kita lebih dari kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Kalau yang terjadi lebih dari itu, maka Ia akan menyesuaikannya kembali. Musa dengan jujur mengeluh kepada Tuhan tentang kesusahannya. Allah berkata: ‘Musa, Aku akan menolong. Aku akan memperluas kepemimpinanmu. Carilah 70 orang tua-tua.’ Kamu tidak bisa kerja sendiri. Aku akan memperlengkapi mereka dengan memberikan Roh Kudus untuk tanggung jawab itu. Ayat 17: ‘*Sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka.*’

Apakah ini berarti bahwa Musa jadi kekurangan Roh Kudus? Tidak! Ingat saja api dari lilin. Kalau

anders denken, bijvoorbeeld aan vuur. Als je met één kaars een tweede kaars aansteekt, gaat de eerste niet minder branden. De vlam wordt niet kleiner. Zo is het hier ook. De Heilige Geest waar Mozes mee vervuld is, die geeft God ook aan die 70 oudsten. En dan staat er in vers 25: ‘*Zodra de Geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd.*’

Als God door Zijn Geest werkt, te midden van Mozes' zwakheid, dan brandt het vuur opnieuw in Mozes. Dan is Mozes vol van verlangen.

'Hoe meer mensen door de Heilige Geest vervuld worden, hoe beter!', zegt Mozes tegen Jozua. In die woorden van Mozes zien we drie verlangens. Laat deze verlangens ook onze verlangens zijn. **Mozes verlangt naar:** (1) meer Geest, (2) meer werkers, (3) meer boodschap.

1. Mozes' verlangen: méér Geest

Méér Geest, dat is het eerste: méér van Gods Geest. ‘*Legde de HEER Zijn Geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!*’ (vers 29) In het Oude Testament zien we vaker dat mensen met de Heilige Geest worden vervuld. Dat zijn met name profeten, koningen, leiders. Het zijn individuen. Maar je leest nergens dat het héle volk vervuld wordt van de Heilige Geest. En dat is wél waar Mozes naar verlangt: méér van Gods Geest, de Heilige Geest op het héle volk. Dat zou toch geweldig zijn, als iedereen zou spreken, zou leven, zou handelen hélemaal vol van de Heilige Geest...! Mozes kan daar alleen van drómen!

Wat Mozes toen droomde, hebben we afgelopen zondag gevierd met Pinksteren. God zij dank! Ook daar in Handelingen wordt de Heilige Geest uitgestort. En weet u wat heel bijzonder is? Daar wordt de Geest wel uitgestort **op de hele gemeente**, op iedereen die gelooft in Jezus Christus. Ook daar gebeuren bijzondere dingen, net als in Numeri 11.

anda mengambil satu lilin dan menyalakan lilin kedua, maka lilin pertama tidak menjadi redup. Demikian juga di sini. Roh Kudus yang memenuhi Musa juga diberikan Tuhan kepada 70 tua-tua itu. Di ayat 25 tertulis: ‘*Ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi.*’

Kalau Tuhan bekerja di tengah kelemahan Musa melalui Roh KudusNya, maka api dalam diri Musa membara kembali. Musa jadi penuh dengan kerinduan. **'Semakin banyak orang yang dipenuh Roh Kudus semakin baik!'**, kata Musa kepada Yosua. Dalam perkataan ini kita melihat 3 kerinduan Musa. Biarlah kerinduan ini juga jadi kerinduan kita. **Musa merindukan:** (1) lebih lagi Roh Kudus bekerja, (2) lebih banyak pekerja, (3) lebih banyak pesan Tuhan.

1. Musa merindukan: lebih lagi Roh Kudus bekerja.

Lebih lagi Roh Kudus berkarya. Ini yang pertama. ‘*Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!*’ (Ayat 29). Di Perjanjian Lama kita sering melihat orang dipenuhi Roh Kudus. Biasanya: nabi, raja, pemimpin. Biasanya individu. Tidak pernah kita baca bahwa seluruh umat dipenuhi Roh Kudus. Inilah yang Musa rindukan: lebih banyak Roh Kudus, dan Roh Kudus untuk seluruh umat Tuhan. Sungguh luar biasa kalau itu terjadi, kalau tiap orang berbicara, hidup, bertindak dipenuhi Roh Kudus...! Musa hanya dapat bermimpi tentang itu!

Apa yang Musa impikan waktu itu, telah kita rayakan minggu lalu di hari Pentakosta. Puji Tuhan! Di Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan dan yang istimewa adalah Roh Kudus dicurahkan **kepada seluruh jemaat**, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga terjadi hal-hal menakjubkan seperti di Bilangan 11.



Dat verlangen van Mozes is dus vervuld op Pinksteren! En het is diezelfde Heilige Geest, die uitgestort is op Pinksteren, die ook vandaag de dag werkt in ons, als christelijke gemeente wereldwijd. Verlangt u ernaar dat die Geest in uw leven door kan werken? We weten uit het Nieuwe Testament dat je de Heilige Geest in de weg kunt staan. Je kunt Hem belemmeren, je kunt Hem uitdoven. Als je geen tijd neemt voor gebed, dan kan de Geest ook niet doorwaaien en vervullen. Als je de Bijbel links laat liggen, en je geeft geen voeding aan je ziel, dan kan de Heilige Geest niet ten volle Zijn werk doen. Zo kunnen er allerlei blokkades zijn voor de Heilige Geest.



Kerinduan Musa itu digenapi di hari Pentakosta! Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang ini juga bekerja di dalam kita sebagai jemaat Kristen di seluruh dunia. Apakah anda rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup anda? Kita tahu dari Perjanjian Baru bahwa kita dapat menghalangi, merintangi, bahkan memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak ambil waktu berdoa, maka Roh Kudus tidak akan berhemus dan memenuhi kita. Kalau kita tidak membaca Alkitab, maka tidak ada makanan rohani, sehingga Roh Kudus tidak dapat bekerja sepenuhnya. Demikian bisa ada rintangan terhadap Roh Kudus.



Er kan zonde in de weg zitten, zonde die je maar laat sudderen, en die je niet met wortel en tak uittrekt. Er kan geestelijke luiheid zijn. En dat belemmert de Heilige Geest. Verlang jij naar meer van de Heilige Geest in je leven? Als de Geest je vervult, ga je anders denken, je wordt

Misalnya dosa yang dibiarkan terus merambat. Dosa yang tidak dicabut sampai ke akarnya. Bisa juga ada kemalasan rohani. Itulah yang menghalangi Roh Kudus. Rindukah anda agar Roh Kudus lebih lagi bekerja? Kalau Roh Kudus memenuhi anda, maka anda akan berpikir dengan

milder. De Heilige Geest maakt je meer ontspannen, een vrijer mens, met meer oog voor anderen. Het is zo mooi als de Heilige Geest stroomt: door je heen stroomt, de wereld in, naar mensen! Bid er maar om: meer van de Heilige Geest!



2. Mozes' verlangen: meer werkers

Dat is één: meer Geest. Twee, dat is: meer werkers.

'Legde de HEER Zijn Geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!'

Mozes wil het niet beperkt houden tot een klein kringetje, en hij wil ook niet dat het werk voor God gebonden is aan zijn persoon. Als de HEER ruimhartig werkt, dan voelt Mozes zich op geen enkele manier bedreigd, of beleidigd.

Jozua voelde zich op een gegeven moment beleidigd en gepaseerd door Eldad en Medad. Eldad en Medad stonden op die lijst van zeventig. Ze hadden erbij moeten zijn samen met die oudsten rondom de tabernakel. Nee, ze waren er niet bij geweest. Maar de HEER heeft ook hen met Zijn Geest vervuld. Ook zij lopen te profeteren. Jozua vindt dat niet goed. Ze lopen zomaar, buiten Mozes om, door het kamp te profeteren. 'Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!' zegt Jozua. Maar Mozes wijst Jozua juist terecht. 'Hoe meer mensen door de Heilige Geest vervuld

cara berbeda. Anda jadi lebih lembut. Roh Kudus membuat anda tenang dan tidak tegang. Membuat anda jadi manusia yang bebas dan punya kepedulian terhadap orang lain. Betapa indahnya kalau Roh Kudus mengalir ke dunia ini, ke banyak orang melalui anda dan saya! Berdoalah: lebih banyak lagi Roh Kudus bekerja!



2. Musa merindukan: lebih banyak pekerja

Jadi yang pertama: lebih banyak lagi Roh Kudus. Yang kedua: lebih banyak pekerja.

'Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hingga kepada mereka!' (Ayat 29). Musa tidak ingin terbatas pada kelompok kecil. Ia juga tidak ingin pekerjaan itu bergantung pada dirinya. Ketika Tuhan bekerja dengan penuh kemurahan hati, Musa tidak merasa terancam, tersinggung, atau takut disaingi siapapun.

Yosua merasa tersinggung dan 'tidak dianggap' oleh Eldad dan Medad. Eldad dan Medad ada di daftar 70 tua-tua. Seharusnya mereka berdua ada bersama tua-tua lainnya di sekeliling Tabernakel. Kenyataannya mereka tidak ada di sana. Namun Tuhan memenuhi Eldad dan Medad juga dengan RohNya. Oleh karena itu mereka bernubuat. Yosua tidak setuju, karena kedua orang itu 'tidak menganggap' Musa dan bernubuat seperti nabi di tempat perkemahan. "Tuanku Musa, cegahlah mereka!" kata Yosua. Tetapi Musa justru menegur Yosua. 'Semakin banyak orang dipenuhi

worden, hoe beter!' Mozes reageert dus ruimhartig op Eldad en Medad. Al denk je of werk je niet zoals ik, zijn we collega's in Gods wijngaard. Wij zijn geen concurrenten, maar mede arbeiders.

Hoe meer werkers, hoe beter! De Here Jezus zegt: 'Bid om arbeiders in de oogst! Want de oogst is groot, en arbeiders zijn er veel te weinig.' (Lucas 10:2). Doet u dat ook? Hoe vaak bidt u om nieuwe werkers? Nieuwe ouderlingen, nieuwe commissieleden? En bidt u ook om zelf gebruikt te worden als Gods arbeider? Bid om nieuwe werkers. Niet alleen in de kerk, maar ook op allerlei terreinen. Christenen die zich vanuit hun geloof inzetten voor de samenleving. Meer werkers: Mozes verlangt ernaar!

3. Mozes' verlangen: meer Boodschap

Meer Geest! Meer werkers. En ten derde: meer Boodschap.

'Legde de HEER Zijn Geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!'

Een profeet is iemand **die de woorden spreekt die God hem of haar ingeeft**. Sommige mensen hebben er een speciale gave voor: de gave van profetie. (I Korintiërs 14:1). Dat wil zeggen dat je dan heel nauwkeurig aanvoelt wat God wil dat je zegt in een bepaalde situatie.

Ik denk dat velen van ons het weleens hebben meegeemaakt: dat iemand iets tegen je zei, waarvan je achteraf merkte: 'Dat is wel een heel belangrijk boodschap geweest. Dat moet wel van God gekomen zijn.' Herkent u dat? Dat iemand iets zei, wat je nu nog steeds weet: in een persoonlijk gesprek, of misschien wel in een preek. Als God zo spreekt, is dat ook een vorm van profetie. Je kunt dus heel specifiek de gave hebben van profetie, maar ook breder kunnen christenen in Gods naam profeteren. Zoals niet iedereen de gave heeft om te onderwijzen, maar ook als je die gave niet hebt, kun je nog wat leren aan iemand anders. Je mag erom bidden: '**HEER, spreek door mij heen, alstublieft!**' En je mag ook breder bidden: '**Here God, geef dat Uw redding door Uw Zoon Jezus Christus meer gehoord wordt, en meer overgebracht wordt.**' Meer Boodschap van God in deze wereld, ook dat

Roh Kudus semakin baik!' Musa menanggapi Eldad dan Medad dengan murah hati. Walupun engkau tidak berpikir atau bekerja seperti aku, kita adalah kolega di kebun anggur Tuhan. Kita bukan saingan, tetapi kawan sekerja.

Semakin banyak pekerja, semakin baik! Tuhan Yesus berkata: 'Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.' (Lukas 2:10). Apakah anda lakukan ini? Meminta pekerja baru? Penatua baru, pengurus komisi baru? Apakah anda juga berdoa untuk dipakai sebagai pekerja Tuhan? Berdoalah untuk pekerja baru. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di semua bidang kehidupan. Orang Kristen yang oleh imannya digerakkan mengabdi untuk masyarakat. Lebih banyak pekerja: itulah kerinduan Musa!

3. Musa merindukan: lebih banyak pesan Tuhan.

Lebih banyak lagi Roh Kudus! Lebih banyak pekerja. Yang ketiga: lebih banyak pesan Tuhan. *Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!* (Ayat 29).

Seorang nabi adalah pembawa pesan Tuhan.

Ada orang-orang yang secara khusus mendapat karunia bernubuat. (I Korintus 14:1). Orang yang punya karunia ini akan merasakan secara akurat apa yang Tuhan ingin katakan pada situasi tertentu.

Saya pikir banyak yang pernah mengalami: ada orang yang berkata sesuatu kepada anda dan di kemudian hari anda berpikir: 'Itu perkataan yang penting bagi saya. Pasti itu pesan dari Tuhan.' Apakah anda mengenali ini? Orang yang berkata sesuatu, yang perkataannya masih anda ingat sampai sekarang. Baik dalam percakapan pribadi atau dalam khotbah. Kalau Tuhan berbicara demikian, maka itu juga suatu bentuk nubuat. Jadi nubuat bisa karunia spesifik, namun bisa juga lebih luas di mana orang Kristen atas nama Tuhan bernubuat. Seperti tidak semua orang punya karunia mengajar, tetapi walaupun anda tidak punya karunia itu, anda dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Untuk itu berdoalah: '**TUHAN, berbicaralah melalui hamba!**' Anda juga dapat berdoa lebih luas: '**Tuhan Yesus, kiranya keselamatanMu semakin banyak didengar dan diberitakan orang.**' Lebih banyak

zit in die woorden van Mozes. Verlangt u ernaar? En bidt u mee? Meer Geest, meer werkers, meer Boodschap.

Aan het eind van onze lezing keerde Mozes naar het kamp terug. Terug het gewone leven in. Aan het werk! Maar nu is Mozes niet meer alleen. Nee, ze zijn met 71 mensen! Zo snel kan het gaan! Gods Geest werkt te midden van onze zwakheid. Wat mooi, om samen te werken, om samen gemeente te zijn. Wat mooi, om samen de Geest te mogen ontvangen en daaruit te leven. Zodat het Woord verder gaat, de wereld door, en mensen aanspoort om de Here Jezus te volgen! Amen.

pesan Tuhan untuk dunia ini. Itulah kerinduan Musa. Apakah anda juga rindu itu? Mendoakannya? Lebih lagi Roh Kudus, lebih banyak pekerja, lebih banyak pesan Tuhan.

Di akhir bacaan kita, Musa kembali ke tempat perkemahan. Kembali ke hidup sehari-hari! Kembali bekerja! Tapi sekarang Musa tidak sendiri lagi. Tidak, mereka jumlahnya 71 orang! Begitu cepatnya! Roh Kudus bekerja di tengah kelemahan kita. Betapa indahnya bekerja sama sebagai satu jemaat Kristus. Betapa indahnya, bersama-sama dipenuhi Roh Kudus dan hidup dari Roh Kudus. Agar Firman Tuhan terus berlanjut, memenuhi dunia ini dan mendorong manusia untuk mengikuti Tuhan Yesus! Amin.