

Schriftlezing: Matteus 7:24-27,

Thema: Etaweri to nu we ebanai / Huis, waar ik grootgebracht ben

1.

Geliefde broeders en zusters, gemeente van de Heer,

De monoloog die we zo net hoorden maakt deel uit van deze preek,  
waar sprake is van een uiting van verlangen naar huis en gezin.

Wie van jullie herkent zich in die monoloog?

Het verlangen naar huis en familie is iets dat vaak door de reizigers wordt gevoeld.

Het is geen gemakkelijke ervaring. .

Want thuis is onze eerste school en kerk,  
waar we leren wat goed is, wat goed is,  
we leren elkaar te vergeven en te dienen.

Een plek waar vreugde wordt gedeeld en lijden wordt verlicht.

vader en moeder worden gerespecteerd en geliefd.

De plaats waar we het begin van een verhaal beginnen.

De plek waar wij onze levensreis beginnen.

Ik moet zeggen dat we niet allemaal toen we kinderen waren  
de warmte en genegenheid van ouders voelden.

Misschien moesten sommigen van jullie vóór je tijd volwassen worden  
omdat je vader of moeder ziek is of overleden is.

Als volwassenen verlaten we ons huis

en doorgaan met het bouwen van ons nieuwe gezin en levensthuis.

2.

Broeders en zusters,

Ons thema is 'Thuis, waar ik ben opgegroeid'.

In Papoea: Etaweri to nu we ebanai'.

Dit thema is gekozen omdat thuis voor het Papoea-volk een eigen betekenis heeft.

Een plek waar ouders kinderen op vele manieren lesgeven,  
voor hun toekomst.

Er zijn verschillende traditionele huizen,

maar ik heb twee voorbeelden genomen van het Honai-huis en het Ebei-huis

om uit te leggen waarom het huis belangrijk is voor Papoea's.

Het eerste is Honai-huis, specifiek uitsluitend bewoond door volwassen mannen.



Behalve dat het een plek is om te wonen, wordt dit huis ook gebruikt om verschillende jachtuitrustingen op te slaan, evenals een plek om te oefenen, zodat ze als ze opgroeien sterke mannen worden en hun stam en familie kunnen beschermen.

Het tweede is Ebei-huis:



Dit huis wordt uitsluitend bewoond door volwassen vrouwen en kan ook even bewoond worden door jongens die nog niet volwassen zijn. In dit huis groeien vrouwen op en zijn ze klaar om te trouwen zullen verschillende dingen worden geleerd, zodat ze klaar zijn om een goede echtgenote en moeder te zijn. Het is ook in dit huis dat Papoea-vrouwen verschillende activiteiten uitvoeren zoals handwerk maken, koken, naaien en andere. Hieruit zien we dat thuis een bijzondere plek is.

De context van het thuis in evangelisatie in Papoea was ook heel reëel. De leraren van de gemeente / missionarissen, waaronder Opa van zr. Sarah die van Ambon kwam en opa van br. Samuel, oorspronkelijk uit Papoea, die vroeger van huis tot huis liep om het evangelie te prediken. Het evangelie van Jezus Christus is dus het belangrijkste fundament en het solide fundament voor christelijke gezinnen in Papoea en nuttig voor het nageslacht in de toekomst.

Misschien hebben we niet allemaal God vanaf onze kindertijd gekend maar voor u en mij, die al sinds onze kindertijd christenen zijn, moeten we het toegeven dat onze ouders hun gezin bouwden op basis van het Woord van de Heer. Ons wordt geleerd vanuit huis om te bidden, de Bijbel te lezen, te leren dienen, te leren vergeven, leren vrede te sluiten.

Omdat deze basis in de ziel is ingeprent, zelfs in het buitenland,  
zeker op zoek naar een kerk om te aanbidden, zoals Monoloog eerder.  
De vraag is: is dit genoeg om u en mijn leven op een sterk fundament op te bouwen?

3.

Broeders en zusters,

De gelijkenis van het bouwen van een huis, verteld door Jezus  
is het laatste deel van de Bergrede in Matteüs 5-7

en we zijn het er allemaal zeker over eens

dat het evangelie is gepredikt en dat het christelijke huis is  
gebouwd op een stevig fundament: Jezus Christus.

Geloven in Jezus Christus betekent dat uw huis op een solide fundament is gebouwd.

Maar in onze lezing van vandaag sprak Jezus nog dieper.

Jezus zei: 'Als je naar Mijn woorden luistert en er naar handelt,

dan ben je een wijze man die zijn huis op een rots heeft gebouwd.

En als je mijn woorden hoort, maar er niet naar handelt,

dan ben je als een man die niet lang nadenkt en zijn huis op zand bouwt.

Het gaat dus niet om geloof in het algemeen.

Maar het belangrijkste is geloof en gehoorzaamheid

de wil van Gods woord doen.

Geloof dat werkelijk gericht is op Gods Woord

en maak het Woord tot uitgangspunt van het leven.

Er zijn 3 dingen die wij uit dit gedeelte kunnen leren:

a. De aard van discipel zijn: Jezus benadrukte dat alleen horen niet voldoende is.

De essentie van het zijn van een ware discipel van God

is het horen en doen van het Woord van God.

Als je alleen maar luistert, is het net als iemand die een huis op het zand bouwt.

Maar als je de goede basis legt, zal deze solide zijn.

De bouw van ons levenshuis is sterk

en kan alle problemen van het leven overwinnen

omdat wij het niet alleen horen maar het Woord van de Heer ook in de praktijk brengen.

b. Het ondernomen proces:

Als je wilt dat het huis sterk is, dan moet je het fundament diep worden gegraven.

Het kost veel energie en tijd, maar het resultaat is sterker en sterker.

De ware discipel van de Heer wordt gevormd door een proces,

hoewel het moeilijk is, maar hij of zij doorstaat altijd de test.

c. Onder ogen zien van de realiteit:

Overstromingen kunnen geloofsleven bedreigen, maar een solide basis, het juiste proces,

zal ons levenshuis stevig houden

en sterk om elke situatie of realiteit onder ogen te zien.

4.

Broeders en zusters,

GKIN is de thuisbasis voor kinderen die in Nederland zijn geboren en getogen.

Een plek waar ons geloof in het buitenland samen groeit.

Waar we elkaar ontmoeten, delen, zonde belijden,  
een plek om te leren vergeven en een nieuwe relatie te beginnen.

Een plek waar we Gods genade voelen

en het begon allemaal met Jezus Christus, de Zoon van God

die ons vanaf onze kindertijd in het ouderlijk huis door de zondagsschool les gaf.

Jezus is degene die Zichzelf voor onze zonden heeft gegeven en aan het kruis is gestorven.

Door wat Hij deed, legde Hij het fundament van een huis dat voor altijd zal staan.

Huis van God dat vol liefde en genade is.

Als gemeente, als christenen en als gezin

beseffen we dat er zoveel problemen zijn, er zijn zoveel strijd, uitdagingen

die zowel verband houden met het economische leven, de gezondheidszorg, als het milieu,  
enzovoort.

Daarom moeten we leven en groeien als gemeente

die niet alleen luisteren maar ook doen.

In deze context is het doen wat Jezus zei in de Bergrede

en alles wat God ons van kinds af aan heeft geleerd:

Heb elkaar lief, vergeef, help elkaar, wees nederig, leven volgens de vrucht van de geest...

Broeders en zusters, we weten dat allemaal, maar het is moeilijk om het te doen.

En hoe kunnen wij het doen?

We moeten dieper graven in de waarheid van Gods Woord

zodat we sterker en standvastiger worden te midden van golven van beproevingen,  
zelfs grote overstromingen die ons leven treffen.

We moeten toegeven dat dit geen eenvoudig proces is,

maar dat het een voortdurend proces is.

Een proces om een discipel van de Heer Jezus Christus te worden.

Het is geen toeval dat dit thema gekozen is.

Om Gods Woord te horen en te doen, moeten we dieper graven,

laten we samen deelnemen aan de KTB, Kelompok Tumbuh Bersama  
(groeigroep of discipelschapsgroep)

die elke week in de Pauluskerk wordt aangekondigd.

Laten we leren ons levenshuis

en de kerk waar we groeien in geloof te bouwen

zodat we dat sterke fundament aan onze kinderen kunnen doorgeven

zodat ook zij kunnen overleven te midden van de stormen en uitdagingen van deze tijd.

Voor studenten en jongeren,

Wat er ook gebeurt in je leven, is er spanning,

zijn er problemen en strijd, zelfs als er stormen en regen zijn  
van alle kanten je leven belaagd zal je levenshuis standhouden,  
als je Jezus en het doen van Zijn Woord tot het fundament van je leven maakt.

Met al die diversiteit van kerkleden uit verschillende stammen  
en culturen van Sabang tot Merauke, Nederland tot België,  
laten we de opbouw van ons levenshuis betekenisvoller maken  
om hier de kerk van God op te bouwen,  
zodat we kunnen zeggen: jouw huis is mijn huis.  
Laten we samen groeien in geloof  
door gehoorzaamheid en trouw om Zijn Woord te lezen  
en in de praktijk te brengen,  
zodat de goedheid van de Heer God aan ons wordt geschonken  
als gemeente, familie en individu.  
God zegene ons allen.

Amen.