



LITURGIE GKIN EREDIENST te Den Haag – 22 november 2020

Voorganger : **ds. Stanley Tjahjadi**
Ouderling van dienst : **Reynitha Panjaitan**
Muzikale begeleiding : **Stephanie Lauwrencia**

Mededelingen

01. Intochtslied – Opwekking 770: 1,2,3,4 "Ik zal er zijn"

(staande)

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
U naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mij tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Ref: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Ref: 'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

02. Stil gebed

(staande)

03. Votum en Groet

(staande)

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en
van de Heer Jezus Christus.

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.
G: Amen.

04. Aanvangstekst – Psalmen 28:7

05. Samenzang – Nyanyikanlah Kidung Baru 169: 1,2 "Tenang dan sabarlah"

1. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku;
tahan derita, jangan mengeluh;
serahkan sajalah pada Tuhanmu
segala duka yang menimpamu.
Allah setia, tak mengecewakan
yang di naunganNya ingin berteduh.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

06. Gedicht – "Blijven Noemen"

07. Wij gedenken

Vandaag gedenken wij onze geliefden die ons zijn ontvallen in de periode van 1 november 2019 tot heden.

08. Samenzang – Opwekking 818: 1,2 "One day"

1. One day You'll make everything new, Jesus.
One day You will bind every wound.
The former things shall all pass away,
no more tears.
One day You'll make sense of it all, Jesus.
One day every question resolved.
Every anxious thought left behind,
no more fear.

2. Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.
Eenmaal zijn wij werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we Uw macht en Uw pracht,
op die dag.

Ref: When we all get to heaven,
what a day of rejoicing that will be.
When we all see Jesus
we'll sing and shout the victory.

Ref (2x): Op die dag in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.
En klinkt het overwinningslied.

09. Gebed van toenadering

10. Genadeverkundiging – Romeinen 5:1

11. Gods Woord voor levensvernieuwing – Romeinen 12:12

12. Samenzang – Kidung Jemaat 402: 1,2 "Ik Moet de Heiland met mij hebben"

1. 'k Moet de Heiland met mij hebben,
want ik kan alleen niet gaan;
maar met Hem meer dan verwinnaar,
durf ik ied're storm weerstaan.

Ref: O, dan vreest mijn ziel geen kwaad,
waar mijn weg ook henen gaat!
Ik wil volgen, zonder vragen,
waar mijn Meester gaat of staat.

2. Kuperlukan Jurus'lamat,
kar'na imanku lemah.

HiburanNya menguatkan;
sungguh tiada bandingNya.

Ref: Maka jiwaku tenang,
takkan takut dan enggan;
bila Tuhanku membimbing,
'ku di malam pun tent'ram.

13. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

14. De schriftlezing – Habakuk 3:16-19

V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Halleluja!

G: Gezongen "Halleluja" uit KJ 473b

15. Prediking – "Ook al ben ik bang, ik blijf sterk / Meski gentar tetap tegar"

16. Meditatief moment

17. Apostolische Geloofsbelijdenis

(staande)

18. Samenzang – Kidung Jemaat 416: 1,2 "Wat de toekomst brengen moge"

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Meski langkahMu semua
tersembunyi bagiku,
hatiku menurut jua
dan memuji kasihMu.

Meski kini tak 'ku nampak,
nanti 'ku berbagai,
apabila t'rangMu tampak
dengan kemuljaannya.

19. Voorbeden (eindigend met het Onze Vader)

20. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling)

a. Psalmen 96: 8

21. Samenzang – Kidung Jemaat 408: 1,3 "Di jalanku 'ku diiring"

(staande)

1. Di jalanku 'ku diiring
oleh Yesus, Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi,
jika Dia Panduku?

Diberi damai sorgawi,
asal imanku teguh.
Suka-duka dipakaiNya
untuk kebbaikanku;
suka-duka dipakaiNya
untuk kebbaikanku.

3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m'al de weg".
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m'al de weg".

22. Zending en Zegen

V: Verheft uw harten tot de Heer

V: Wees getuigen van Christus

V: Gelooft zij de Heer

V: Ontvang nu de zegen van de Heer...

G: Wij zijn met ons hart bij de Heer

G: Lof aan God

G: Nu en voor altijd

23. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen

24. Stil gebed

(staande)