



LITURGIE GKI EREDIENST te Den Haag – 15 mei 2022 (OLE)

Voorganger : **ds. S.M. Winckler-Huliselan**
Ouderling van dienst : **Monica Natanael-Kusumadjaja**
Muzikale begeleiding : **Hein Manurung**

Mededelingen

01. Intochtslied – *Opwekking 797:1,2 "Breng ons samen"* (staande)

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig,
veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Ref: Breng ons samen, één in Uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Ref: Breng ons samen, één in Uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

02. Stil gebed (staande)

03. Votum en Groet (staande)

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.
G: Amen.

04. Aanvangstekst – *Johannes 7:37-38*

05. Samenzang – *Kidung Jemaat 144b:1,2,3 "Suara Yesus kudengar"*

1. Suara Yesus kudengar,
"Hai mari yang penat,
serahkanlah kepadaKu
bebanmu yang berat."
Kepada Yesus, Tuhanku,
'ku datang berserah;
jiwaku yang letih lesu
dibuatNya lega.

2. I heard the voice of Jesus say,
"Behold, I freely give
the living water; thirsty one,
stoop down, and drink, and live."
I came to Jesus, and I drank
of that life-giving stream;
My thirst was quenched, my soul revived,
and now I live in Him.

3. Suara Yesus kudengar,
"Akulah Sang Terang.
Lihatlah sinar wajahKu:
harimu cemerlang."

'Ku datang pada Tuhanku,
Mentari mulia;
seluruh jalan hidupku
cerah bahagia.

06. De kinderen gaan naar de kindernevendienst

07. Gebed van toenadering

08. Samenzang – *Opwekking 642:1,2,3 "De Rivier"*

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Ref: Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag. → *Ref*

3. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet Mij hier." → *Ref*
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

09. Genadeverklaring – *Romeinen 5:1*

10. Gods Woord voor levensvernieuwing – *Filippenzen 3:10-16*

11. Samenzang – *Kidung Jemaat 400:1,3 "Kudaki jalan mulia"*

1. Kudaki jalan mulia;
tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh,
Tuhan, mantapkan langkahku!"
Ref: Ya Tuhan, angkat diriku
lebih dekat kepadaMu;
di tempat tinggi dan teguh,
Tuhan, mantapkan langkahku!

3. Leid me op de weg van heiligheid
en toon aan mij Uw majesteit;
voer mij zo, op Uw Woord gegrond,
naar hoog're hoogte, vaste grond.
Ref: Heer, hef mij op en laat voortaan
mij op Uw heil'ge bergtop staan,
op hoger peil dan ik ooit stond,
Heer, plant mijn voet op vaste grond.

12. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

13. De schriftlezing – Johannes 4:1-30

V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Halleluja!

G: Gezongen "Halleluja" uit Kidung Jemaat 473b

14. Prediking – "Ervaar de genezing en heling van God- leren van de Samaritaanse vrouw / Alami penyembuhan dan pemulihan dari Allah - belajar dari perempuan Samaria"

15. Meditatief moment

16. Apostolische Geloofsbelijdenis

(staande)

17. Samenzang – Opwekking 445:1,2,3 "Bron van levend water"

1. Bron van levend water, ontspring nu in mij.
Zend Uw Geest, o Heilig God,
en maak mij vrij.

Van elke situatie die mijn hart bezwaart.

'k Geef mijn last aan U,

die heel mijn ziel bewaart.

Jezus, Jezus, Jezus. Vader, Vader, Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.

2. Heer, U bent de Herder, die mij geneest.

Neem mij in Uw armen,

leid mij door Uw Geest.

Neem mijn trots, mijn twijfels

en mijn angsten nu.

Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.

Jezus, Jezus, Jezus. Vader, Vader, Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.

3. Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest.

Laat Hem je omarmen en ontvang Zijn Geest

Als je Hem vertrouwt

word je door Hem bevrijd;

zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. →

Jezus, Jezus, Jezus. Vader, Vader, Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.

18. Voorbeden (eindigend met het Onze Vader)

19. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling)

a. Maleachi 3:10

b. Samenzang – "T'rima kasih Tuhan"

T'rima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu,
yang ku alami dalam hidupku.

T'rima kasih Yesus untuk kebaikanMu
sepanjang hidupku.

Ref: T'rima kasih Yesusku,

buat anug'rah yang Kau b'ri.

S'bab hari ini Tuhan adakan, syukur bagiMu.

} 2x



20. Slotlied – Kidung Jemaat 426:1,3,4 "Kita harus membawa berita"

(staande)

1. Kita harus membawa berita
pada dunia dalam gelap

tentang kebenaran dan kasih

dan damai yang menetap,

dan damai yang menetap.

Ref: Kar'na g'lap jadi remang pagi,

dan remang jadi siang t'rang.

Kuasa Kristus 'kan nyatalah,

rahmani dan cemerlang.

3. Is niet Jezus het heil voor de volken?

Hij, die 't pad van 't offer wou gaan?

In Hem kan de hele wereld

de waarheid van God verstaan,

de waarheid van God verstaan.

Ref: Want de dageraad breekt door duister

als heraut van het stralend licht

van Jezus' komst, die Zijn Koninkrijk

van blijdschap en liefde sticht.

4. Kita harus bersaksi di dunia

tentang kuasa darah kudus.

Semoga yang masih sangsi

terima Sang Penebus, terima Sang Penebus.

Ref: Kar'na g'lap jadi remang pagi,

dan remang jadi siang t'rang.

Kuasa Kristus 'kan nyatalah,

rahmani dan cemerlang.

21. Zending en Zegen

V: Verheft uw harten tot de Heer

V: Wees getuigen van Christus

V: Geloofd zij de Heer

V: Ontvang nu de zegen van de Heer...

G: Wij zijn met ons hart bij de Heer

G: Lof aan God

G: Nu en voor altijd

22. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen

23. Stil gebed

(staande)