

GKIN N EUWS

Jaargang 35 • editie 4 • oktober 2019

**“Getuig van Jezus:
niet met menselijke wijsheid,
maar door de kracht van de Heilige Geest”**



**“Bersaksi tentang Yesus:
bukan dengan hikmat manusia
tetapi dengan kuasa Roh Kudus”**

I Korintiërs 2: 1-10 / I Korintus 2: 1-10

INHOUDSOPGAVE

VOLGENDE EDITIE

Volgende editie:
1 januari 2020

Inleverdatum copy volgende editie:
1 december 2019

HERKENBAARHEID ARTIKELN

“In verband met de herkenbaarheid van de inhoud van de ingezonden artikelen, onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”.

DOELGROEP GKIN NIEUWS

GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor leden en sympathisanten en wordt gratis aan hen verstrekt, maar giften worden bijzonder op prijs gesteld.

03 VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR

05 OVERDENKING

16 DAGBOEK VAN DE VICE-VOORZITTER

18 PREEKROOSTER

20 VERVOLG DAGBOEK VAN DE VICE-VOORZITTER

21 DOOP IN REGIO TILBURG

22 GETUIGENIS VAN MEVROUW DEBORA LIEM

27 KWARTAALVERSLAG

VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR

Beste GKIN'ers,

"Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer! / Berani bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita" is het jaarthema 2019 van de GKIN. In juni/juli heeft het Ministerium een preken-serie gehouden over het jaarthema:

"Schaam je niet om van onze Heer te getuigen! / Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita!" (2 Timoteus 1: 3-12)

"Gezonden om te getuigen van Jezus Christus / Diutus untuk bersaksi tentang Yesus Kristus" (Romeinen 10:9-17)

"Getuigen van Jezus: niet door menselijke wijsheid maar door de kracht van de Heilige Geest / Bersaksi tentang Yesus: bukan dengan hikmat manusia tetapi dengan kuasa Roh Kudus"
(I Korintiërs 2:1-9)

In oktober zal een landelijke toerusting voor ouderlingen en activisten gehouden worden. Het jaarthema van GKIN staat centraal op het programma.

Het ministerium heeft voorgesteld om het jaarthema van dit jaar te verlengen. "*Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer! / Berani bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita*" zal ook ons thema voor volgend jaar zijn.

Met vreugde mogen we in de afgelopen periode getuigen van openbare geloofsbelijdenis van onze broeders en zusters: *Poetra Pesik* van HSK Antwerpen, *Immanuel Bucinki Nardya Laisina* van regio Arnhem/Nijmegen en *Remco de Graauw, Alice Kwee, Katharina Gandasasmita, David Felchlin, Manuel Felchlin* van regio Tilburg.

Wij zijn ook dankbaar dat we in de afgelopen periode twee nieuwe ouderlingen mogen verwelkomen, in het bijzonder voor de regio Arnhem/Nijmegen: *br. Arthur Adriaensen* en voor de regio Tilburg: *br. Togar Siahaan*.

Wij vragen uw gebeden en steun voor hun bediening.

GKIN is nog steeds bezig met zoeken naar een landelijke voorzitter. We bidden God om wijsheid om deze vacature tijdig in te kunnen vullen. Gaarne uw voorbede hiervoor.

Een blik vooruit:

Vooruitblikkend naar de komende periode, dan zien wij uit naar het volgende:

Op zaterdag 28 september zal de Landelijke Sportdag GKIN worden gehouden in sporthal Limeshal in Alphen aan de Rijn. Regio Amstelveen organiseert de sportdag van dit jaar.

Ook de najaar landelijke toerustingsdag voor ouderlingen en activisten zal op 12 oktober gehouden worden in Amstelveen. Thema: *"Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer!/ Berani bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita"*

Daarnaast zullen de regio's en landelijk in de maanden september-oktober zich bezighouden met de opstellen van de begroting voor het volgend jaar die in de DB-CVB-Penningmeestersvergadering eind oktober besproken worden. De kerkenraad zal ook zichzelf voorbereiden op de komende Landelijke Kerkenraad Vergadering (LKV) in november. Gaarne uw voorbeden voor deze bijeenkomsten.

De landelijke kerstviering wordt dit jaar georganiseerd door regio Amstelveen. Wij hopen u allen op 26 december te ontmoeten en vragen uw voorbede voor de voorbereidingen.

Hartelijke groet & Gods zegen,

Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kerkenraad van de GKIN

OVERDENKING

“Getuig van Jezus: niet met menselijke wijsheid, maar door de kracht van de Heilige Geest” / “Bersaksi tentang Yesus: bukan dengan hikmat manusia tetapi dengan kuasa Roh Kudus”

- *I Korintiërs 2: 1-10 / I Korintus 2: 1-10*

S Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Saya akan mengajak sdr-sdr untuk menebak beberapa foto. Foto yang pertama, (foto 1), ada yang tahu tokoh dalam Alkitab? Foto yang kedua (foto kedua)?



Dan ini foto yang ke tiga (foto ke 3).



Yang menarik, 3 tokoh ini, melakukan kegiatan yang sama, ada yang tahu? Yakni memberitakan Injil Kristus.

Geliefde broeders en zuster in den Here Jezus, Ik zal u uitnodigen om wat foto's te raden. Kent iemand de belangrijke figuren in de Bijbel? De eerste foto, (foto 1)



De tweede foto (tweede foto)? En dit is de derde foto (foto 3).

Het interessante is dat 3 van deze figuren dezelfde activiteiten deden, wist iemand dat? Namelijk het evangelie van Christus prediken.

Broeders en zusters, ook al leven ze in verschillende periodes en in verschillende delen van de wereld, deze figuren hebben iets gemeenschappelijks. Wel, ze zijn

Saudara-saudara, walau mereka hidup dalam kurun waktu dan di belahan dunia yang berbeda-beda, para tokoh ini memiliki kesamaan. Yah, mereka semua adalah pemberita-pemberita Injil. Rasul Paulus pemberita Injil terkenal bersama-sama dengan 12 orang murid atau rasul yang lain, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. John Sung, seorang pemberita Injil di Asia, khususnya di kalangan orang-orang tionghoa. Ia dikenal dengan sebutan "Obor Asia". Dan Billy Graham, pemberita Injil yang terkenal tidak saja di Amerika tapi juga di seluruh dunia.

Ketiga tokoh ini merupakan tokoh penginjilan yang luar-biasa. Juta-an orang boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat pribadi melalui pelayanan mereka. Tentu kita mau tahu apa rahasianya? Sehingga mereka berhasil di dalam kesaksian dan pemberitaan Injil. Rahasianya ternyata tidak terletak pada penampilan diri dari tokoh-tokoh ini atau pengalaman rohani mereka. Melainkan terletak pada pesan atau berita yang mereka kotbahkan atau apa yang mereka beritakan.

Banyak pemberita Injil pada masa kini yang mendasarkan keberhasilan pelayanannya pada kesaksian tentang diri mereka sendiri atau pengalaman rohani mereka. Ada seorang pendeta, pengalamannya pernah naik ke surga dan kembali lagi, dijadikan kesaksian utamanya untuk menarik banyak orang

allemaal evangelisten. De apostel Paulus is de bekendste evangelieprediker tesamen met 12 andere discipelen of apostelen, nadat de Here Jezus ten hemel opsteeg. John Sung, een evangelist in Azië, in het bijzonder onder Chinezen. Hij staat bekend als de "fakkel van Azië". En Billy Graham, een evangelieprediker die niet alleen bekend is in Amerika, maar ook over de hele wereld.

Deze drie figuren vormen buitengewone figuren in de evangelisatie. Miljoenen mensen mogen de Heer Jezus kennen en aanvaarden als hun persoonlijke Redder door hun bediening. Natuurlijk willen we weten wat hun geheim is? Zodat ze slagen in het getuigenis geven en de prediking van het evangelie. Het geheim blijkt niet te liggen in het uiterlijk van de personages of hun spirituele ervaringen. Het ligt eerder in de boodschap of het nieuws dat ze prediken of wat ze verkondigen.

Veel hedendaagse evangeliepredikers baseren hun succes op het getuigenis van zichzelf of op hun spirituele ervaringen. Er was een voorganger, die een ervaring had dat hij opsteeg naar de hemel en weer terug keerde, hetgeen hij tot zijn belangrijkste getuigenis maakte om de komst van veel mensen aan te trekken. Maar zo is het niet met Paulus, John Sung en Billy Graham.

datang. Namun tidak demikian dengan Paulus, John Sung dan Billy Graham.

Rasul Paulus memiliki keterbatasan fisik dan tubuh yang lemah. Paulus memiliki penyakit yang disebutnya seperti "duri dalam daging". John Sung yang sebenarnya sudah memiliki gelar PhD. Meninggalkan karirnya dan memfokuskan diri pada pelayanan pemberitaan Injil untuk orang-orang tionghoa.

Demikian pula dengan Billy Graham, yang terkenal dengan khotbahnya yang sangat sederhana namun dengan kuasa Roh Kudus bisa meluluhkan hati jutaan orang dan membimbing mereka kepada pertobatan. Sekali lagi ini semua dikarenakan fokus pemberitaan Injil mereka bukanlah diri mereka sendiri melainkan pada Tuhan Yesus.

Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop kita, sebenarnya yang menjadi focus pemberitaan rasul Paulus adalah Yesus yang tersalib. Dengan memberitakan tentang Yesus yang tersalib, Paulus menghadapi tantangan yang sangat besar. Karena pada masa itu, seperti juga pada masa sekarang, pemberitaan mengenai Yesus yang tersalib sama sekali tidak populer.

Yang populer dan dikagumi adalah hikmat dunia dan pemikiran-pemikiran para filsuf mengenai kegemilangan dan kehebatan kemampuan otak atau akal-budi manusia. Sementara Paulus menyampaikan berita mengenai Yesus

De apostel Paulus heeft een zwak fysiek gestel. Paulus heeft een ziekte die "een doorn in het vlees" wordt genoemd. John Sung, die eigenlijk een PhD titel heeft. Zijn carrière verliet en zijn aandacht richtte op de prediking van het evangelie voor Chinezen.

Zo is het ook met Billy Graham, die bekend staat om zijn zeer eenvoudige preken maar vervuld met de kracht van de Heilige Geest, kon het hart van miljoenen mensen doen smelten en hen tot bekering leiden. Nogmaals, dit is allemaal omdat de focus van de prediking van hun evangelie niet op zichzelf gericht is, maar op de Heer Jezus.

Broeders en zusters, als we naar ons Bijbelgedeelte kijken, is in feite de focus van de prediking van de apostel Paulus de gekruisigde Jezus. Door de gekruisigde Jezus te verkondigen, stond Paulus voor een grote uitdaging. Omdat in die tijd, zoals in het heden, de prediking van de gekruisigde Jezus eveneens niet populair was.

Wat populair en bewonderd wordt en werd, is de wereldse wijsheid en de gedachten van filosofen over glorie en de grootsheid van het vermogen van de hersenen of de menselijke geest. Terwijl Paulus het nieuws bracht over Jezus die aan het kruis stierf en opstond.

Voor Paulus was de prediking van het Evangelie die hij deed niet door zijn

yang mati di salib dan bangkit.

Bagi Paulus, pemberitaan Injil yang dia lakukan bukan dengan kekuatannya, bukan dengan hikmat yang dia miliki, tetapi dengan kekuatan Allah. Dalam ayat 1 Paulus kembali menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah atau kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dengan kata-kata yang sederhana, tetapi disertai dengan kuasa dari Roh Kudus.

Hal itu Paulus tekankan kembali pada ayat 4, bahwa ucapan-ucapannya dalam pemberitaan Injil bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Kata "hikmat yang meyakinkan" dalam bahasa Yunani digunakan kata "peithos" yang artinya bujukan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang untuk mempercayai Injil yang dia beritakan. Pemberitaan Injil bukanlah suatu bujukan, tetapi suatu deklarasi.

Kita tidak perlu membujuk orang supaya mempercayai Injil. Kita tidak perlu membujuk orang supaya menjadi seorang Kristen. Yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan Injil itu sendiri, dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang, supaya mereka percaya kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan.

kracht, niet door de wijsheid die hij had, maar door de kracht van God. In vers 1 benadrukt Paulus opnieuw dat toen hij bij de kerkgemeente in Korinthe verbleef, hij het evangelie niet met mooie zinnen of grootse woorden predikte, maar in eenvoudige woorden, maar geleid door de kracht van de Heilige Geest.

Paulus benadrukte deze kwestie opnieuw in vers 4 dat zijn uitspraken in de verkondiging van het evangelie niet met overtuigende woorden van wijsheid waren, maar met de overtuiging in de kracht van de Geest. Het woord "overtuigende wijsheid" in het Grieks wordt gebruikt door het woord "peithos" wat overreding betekent. Door het evangelie te prediken, paaide Paulus de mensen nooit om het evangelie te geloven dat hij predikte. Evangelieprediking is geen verlokking, maar een verklaring.

We hoeven mensen niet te paaien of te overtuigen het evangelie te geloven. We hoeven mensen niet over te halen om christen te worden. Wat we moeten doen, is het evangelie zelf verklaren, met de overtuiging dat de Heilige Geest in iedereen zal werken, zodat ze in het evangelie tot redding door Jezus Christus geloven.

Dikwijls wordt gevraagd, hoe doe je een effectieve evangelisatie? Over het algemeen zijn de mensen die deze vragen naar voren brengen mensen

Sering ditanyakan, Bagaimana cara melakukan penginjilan yang efektif?. Pada umumnya orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah orang-orang yang belum pernah memberitakan Injil dengan alasan tidak tahu caranya. Memang ada banyak cara atau metode pemberitaan Injil, namun keefektifannya bukan tergantung pada metodenya, karena satu metode tidak bisa diterapkan pada segala situasi dan segala tempat.

Keefektifan pemberitaan Injil bukan terletak pada metode, tetapi terletak pada ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus. Dan cara yang paling efektif untuk pemberitaan Injil adalah dengan memberitakan Injil itu sendiri. Tetapi banyak orang yang enggan memberitakan Injil dengan alasan tidak tahu metode yang paling tepat, yang menurut hemat saya, alasan yang sesungguhnya adalah tidak memiliki komitmen untuk pemberitaan Injil.

Sdr-sdr, kalau kita perhatikan ayat 4 dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan, "My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power". Pemberitaan Injil bukan bersandar pada hikmat manusia. Pemberitaan Injil juga bukan dengan kalimat yang indah atau bujukan, tetapi pemberitaan Injil harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang yang

die nog nooit het evangelie hebben gepredikt om redenen dat zij niet weten hoe. Er zijn inderdaad veel manieren of methoden om het evangelie te prediken, maar hun effectiviteit hangt niet af van de methode, omdat een methode niet op alle situaties en plaatsen kan worden toegepast.

De effectiviteit van het prediken van het evangelie ligt niet in de methode, maar ligt in onze afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest. En de meest effectieve manier om het evangelie te prediken, is door het evangelie zelf te prediken. Maar veel mensen zijn terughoudend om het evangelie te prediken op grond van het niet kennen van de meest geschikte methode, wat naar mijn mening de echte reden is omdat ze geen toewijding hebben om het evangelie te prediken.

Broeders en zusters, als we naar vers 4 in de NIV Engelse Bijbelvertaling kijken, staat er: "Mijn boodschap en mijn prediking zijn niet met een bepaalde wijze en overtuigende woorden, maar met een demonstratie van de kracht van de Geest". De evangelie-prediking leunt niet op de menselijke wijsheid. De prediking van het evangelie is ook geen mooie zin of overreding, maar de prediking van het evangelie moet steunen op de kracht van de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest werkt in iedereen die het evangelie zelf hoort.

mendengar Injil itu sendiri.

Jika pemberitaan Injil yang kita lakukan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka Allah akan mendemonstrasikan kuasanya dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jika hal ini kita lakukan, maka setiap orang yang menerima Injil Kristus akan bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah.

Paulus sendiri mengatakan dalam ayat 3 bahwa ketika dia berada ditengah-tengah orang Korintus, dia berada dalam kelemahan, dalam perasaan takut dan gentar. Saya percaya ada banyak hal yang membuat Paulus merasa lemah, takut dan gentar.

Paulus merasa lemah, karena dia bukanlah orang yang fasih berbicara. Paulus merasa takut karena orang Korintus bisa saja menolak dia dan bahkan mengancam jiwanya. Namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil, karena dia tahu dengan kuasa apa dia memberitakan Injil itu. Dia memberitakan Injil dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus.

Kalau kita memperhatikan ayat 2, yang berkata, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Satu-satunya keinginan Paulus adalah bahwa Yesus Kristus nyata ditengah-tengah umat yang ada di Korintus. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain, dan itulah sebabnya dia berkata, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui

Als de prediking van het Evangelie berust op de kracht van de Heilige Geest, dan zal God zijn kracht tonen in de prediking van het Evangelie dat wij doen. Als we dit doen, zal iedereen die het evangelie van Christus aanvaardt, leunen op en afhankelijk zijn van Gods kracht. Paulus zelf zei in vers 3 dat toen hij te midden van de Korinthiërs was, hij in zwakte was, in angst en beving. Ik geloof dat er veel dingen zijn waardoor Paulus zich zwak, bang en huiverig voelde.

Paulus voelde zich zwak, omdat hij geen persoon was die vloeiend sprak. Paulus was bang omdat de Korinthiërs hem konden afwijzen en zelfs zijn leven konden bedreigen. Maar hij bleef vastbesloten om het evangelie te prediken, omdat hij wist met welke kracht en macht hij het evangelie predikte. Hij predikte het evangelie door te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest.

Als we aandacht schenken aan vers 2, dat zegt: "Want ik heb niet besloten om iets van u te weten behalve Jezus Christus, dat is Hij die gekruisigd is." Paulus' enige wens is dat Jezus Christus echt in het midden is van de mensen die er in Korinthe zijn. Paulus heeft geen andere verlangens en dat is de reden dat hij zei: "Ik heb niet besloten om iets te weten van onder u."

Paulus had geen ander verlangen dan

apa-apa."

Paulus tidak memiliki keinginan yang lain, selain melihat bahwa Yesus Kristus dikenal dan dipercaya oleh penduduk kota Korintus. Itulah kerinduan dan keinginan Paulus satu-satunya dalam pelayanannya. Tidak ada seorangpun yang telah diselamatkan, yang tidak menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dengan kata lain, setiap orang Kristen pasti melakukan pemberitaan Injil.

Saya ingat di Bogor, pernah ada seorang bapa, tadinya bukan Kristen, lalu anaknya sakit keras. Dia berdoa dan berjanji kalau anaknya sembuh, ia akan menjadi orang Kristen. Doanya ternyata dikabulkan. Ia dan seluruh keluarganya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapa ini kemana pun ia pergi dan bertemu dengan orang baru, selalu bertanya, "apa sudah dengar tentang Tuhan Yesus?"

Sdr-sdr, apakah pernah merasa takut untuk memberitakan Injil? Paulus pun pernah mengalami perasaan yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh rindu untuk memberitakan Injil pasti Roh Kudus, yang kedatangan-Nya kita rayakan pada kebaktian ini, akan menolong kita. Roh Kudus-lah yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini.

Tetapi apakah kita memiliki kerinduan seperti yang dimiliki Paulus? Apakah

te zien dat Jezus Christus bekend en vertrouwd was door de inwoners van de stad Korinthe. Dat was het enige verlangen en wil van Paulus in zijn bediening: er was voorheen niemand die gered was, die de boodschap van redding niet aan anderen had doorgegeven. Met andere woorden, elke christen moet het evangelie prediken.

Ik herinner me in Bogor dat er eens een vader was, die geen christen was, toen zijn zoon ernstig ziek was. Hij bad en beloofde dat als zijn kind zou genezen, hij een christen zou worden. Zijn gebed werd verhoord. Hij en zijn hele familie werden oprechte christenen. Deze Vader, waar hij ook gaat en nieuwe mensen ontmoet, vraagt altijd: "Heb je al gehoord over de Here Jezus?"

Broeders en zusters, bent u ooit bang geweest om het evangelie te verkondigen? Paul ervoer ook ooit hetzelfde gevoel. Als we er echt naar verlangen om het evangelie te prediken, zal de Heilige Geest, wiens komst we vieren in deze dienst, ons zeker helpen. Het is de Heilige Geest die tot aan het einde van de tijd bij ons zal zijn.

Maar hebben we het verlangen zoals Paulus dat heeft? Hebben we een sterk verlangen dat, waar we zijn, er mensen Christus zullen kennen? Hebben we een sterk verlangen dat de mensen om ons heen Christus zullen

kita memiliki kerinduan yang kuat bahwa ditempat dimana kita berada, disitu orang-orang akan mengenal Kristus? Apakah kita memiliki kerinduan yang kuat bahwa orang-orang disekitar kita akan mengenal Kristus?

Jika kita memiliki kerinduan yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah berhenti, sebelum melihat orang-orang disekitar kita merasakan kasih Kristus. Kita tidak akan berhenti memberitakan kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus, sebelum orang-orang yang disekitar kita mengenal dan kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya.

Sdr-sdr yang dikasihi Tuhan Yesus, Diperlukan hikmat yang benar untuk mengerti pemberitaan Injil. Kalau kita membawa kitab I Korintus, kita tahu bahwa karena berdebat masalah hikmat, jemaat di Korintus jadi terpecah. Ada golongan atau kelompok Jemaat yang merasa lebih benar dan berhikmat. Mereka juga berdebat antar golongan Yahudi dan Yunani yang menjadi Kristen. Menurut orang Yahudi, mereka lebih berhikmat daripada orang Yunani karena mereka adalah bangsa pilihan.

Paulus menulis surat ini untuk menasihati bahwa manusia dipanggil oleh Allah bukan karena hikmat berdasarkan ukuran manusia. Paulus mengingatkan mereka bahwa "apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa

kennen?

Als we zulke verlangens hebben, zullen we nooit stoppen, voordat we de mensen om ons heen de liefde van Christus zien voelen. We zullen niet stoppen met het verkondigen van de genade en de zaligheid door Jezus Christus, voordat de mensen om ons heen Jezus Christus als hun Verlosser kennen en aanvaarden.

Geliefden in de Here Jezus, Ware wijsheid is nodig om de prediking van het evangelie te begrijpen. Als we het boek van 1 Korinthiërs met ons meedragen, weten we dat vanwege het gesprek over het vraagstuk van Gods wijsheid, de kerk in Korinthe verdeeld raakte. Er zijn groepen of klikjes in de gemeente die denken dichter bij de waarheid te staan. Ze hebben ook gedebatteerd tussen Joodse en Griekse groepen die Christen werden. Volgens de Joden waren ze wijzer dan de Grieken omdat ze tot het uitverkoren volk behoren.

Paulus schreef deze brief om raad te geven dat mensen door God worden geroepen, niet vanwege een wijsheid die is gebaseerd op menselijke maatstaven. Paulus herinnerde hen eraan dat "wat niet wordt gezien door de wereld en verachtelijk is, door God wordt gekozen, zelfs dat wat zinloos is, wordt door God gekozen om teniet gedaan te worden wat betekent, opdat er niemand is die ook maar kan opscheppen voor God" (1 Kor. 1: 28-

yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah."(1 Kor. 1:28-29).

Ada satu peringatan yang ingin Paulus sampaikan kepada Jemaat yang menghadapi masalah seperti ini. Paulus ingin mengajarkan orang untuk berserah kepada Allah dan membiarkan hikmat Allah yang mengambil alih dan berkuasa. Hikmat manusia tidak berarti jika dibanding dengan hikmat yang dari Allah.

Paulus menekankan bahwa dia datang dan bersaksi kepada Jemaat di Korintus bukan dengan hikmat, melainkan "dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah (1 Kor. 2:4-5)."

Pertanyaan buat kita, bagaimana kita bisa melihat hikmat Allah?. Bagaimana kita bisa mengerti jalan pikiran Allah ketika kita sendiri tidak bisa sepenuhnya mengerti jalan pikiran pasangan kita? Atau, jangankan hikmat Allah, bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang lebih berhikmat dari yang lain? Atau, bagaimana kita tahu bahwa kita sendiri berhikmat?

Firman Tuhan berkata bahwa kuasa Allah bisa kita mengerti melalui Roh Allah. Mungkin lebih mudah kalau Allah berbicara kepada kita seperti Allah berbicara kepada orang-orang zaman

29).

Paulus schreef deze brief om raad te geven dat mensen door God worden geroepen, niet vanwege een wijsheid die is gebaseerd op menselijke maatstaven. Paulus herinnerde hen eraan dat "wat niet wordt gezien door de wereld en verachtelijk is, door God wordt gekozen, zelfs dat wat zinloos is, wordt door God gekozen om teniet gedaan te worden wat betekent, opdat er niemand is die ook maar kan opscheppen voor God" (1 Kor. 1: 28-29).

Er is één waarschuwing die Paulus wil overbrengen aan de gemeente die voor een probleem als in deze staat. Paulus wil mensen leren zich over te geven aan God en de wijsheid van God over te nemen en te regeren. Menselijke wijsheid is betekenisloos in vergelijking met wijsheid van God.

Paulus benadrukte dat hij naar de gemeente in Korinthe kwam niet met wijsheid, maar "met vertrouwen in de kracht van de Geest, zodat uw geloof niet afhankelijk is van menselijke wijsheid, maar op de kracht van God" (1 Kor 2: 4-5).

De vraag voor ons is, hoe kunnen we Gods wijsheid zien? Hoe kunnen we Gods manier van denken begrijpen wanneer we zelf het pad van de gedachten van onze partner niet volledig kunnen begrijpen? Of, laat staan Gods wijsheid, hoe kunnen we

dahulu: melalui api yang membakar semak (seperti Musa), melalui malaikat, atau melalui tiang awan dan api.

Atau mungkin orang-orang sekarang sudah terlalu skeptis sehingga apapun yang ditunjukkan Allah kepada kita hanya dilihat sebagai anomali alam atau rekayasa teknologi. Hikmat manusia menghalangi kita untuk melihat hikmat Allah.

Orang tidak percaya kepada hikmat Allah justru karena hikmat manusia. Karena mengandalkan hikmat sendiri, kita berpikir bahwa apa yang terjadi di luar hikmat manusia adalah tidak sungguh-sungguh terjadi atau hanya ilusi. Hikmat manusia menghalangi kita melihat rencana Allah yang memang tidak bisa kita mengerti selain dengan iman.

Hikmat manusia menghalangi kita melihat penyertaan Allah yang luar biasa yang terjadi selama ini dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi kita bertanya di manakah Allah. Ketika sesuatu yang baik terjadi kita tidak berkata bahwa Allah ada di situ. Artinya, hikmat kita adalah terbatas kepada hal yang ingin kita percayai atau kita lihat. Hikmat manusia adalah terbatas.

Bagaimana kita bisa menerima hikmat Allah? Kita hanya bisa menerima hikmat Allah ketika kita menerima Roh Allah untuk masuk ke dalam kita. Tidak ada yang lebih mengetahui hikmat

weten dat iemand meer van Gods wijsheid heeft dan anderen? Of, hoe weten we dat we zelf dat wij Gods wijsheid hebben?

Het Woord van God zegt dat we de kracht en de macht van God kunnen begrijpen door de Geest van God. Het zou makkelijker kunnen zijn als God tot ons sprak zoals God tot de mensen in de oude tijden sprak: door het vuur dat struiken verbrandde (zoals Mozes), door engelen, of door de kolom van vuur en wolken.

Of misschien zijn mensen heden te sceptisch dat alles wat God ons laat zien alleen wordt gezien als natuurlijke anomalieën of technologische manipulatie. Menselijke wijsheid weerhoudt ons ervan Gods wijsheid te zien.

Mensen geloven niet in Gods wijsheid juist vanwege de menselijke wijsheid. Omdat we op onze eigen wijsheid vertrouwen, denken we dat wat er buiten de menselijke wijsheid gebeurt, niet echt gebeurt of slechts een illusie is. Menselijke wijsheid weerhoudt ons ervan Gods plan te zien dat we echt niet kunnen begrijpen, behalve dan door geloof.

Menselijke wijsheid voorkomt dat we de buitengewone opgeslotenheid van God zien die tot nu toe in ons leven heeft plaatsgevonden. Als er iets ergs gebeurt vragen we ons af waar God is. Als er iets goeds gebeurt, zeggen we

Allah selain Roh Allah sendiri. Karena itu mengundang Roh Allah masuk ke dalam kita juga mengundang hikmat Allah untuk berkuasa dalam hidup kita.

Sdr-sdr mari kita saksikan sebuah video-clip tentang bagaimana Tuhan bisa memakai pdt David Ring yang handicap untuk bersaksi kepada rekan-rekannya dengan kata-katanya sederhana tapi menyentuh hati.

Kalau pdt David Ring bisa bersaksi seperti itu, itu bukanlah hikmat dunia tetapi Ia bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sdr-sdr, memberitakan Injil adalah tugas setiap orang Kristen. Ada seorang teolog berkata, "Tuhan Yesus tidak butuh pembelaan, tetapi kesaksian kita." Bagaimana Tuhan Yesus telah merubah hidup kita. Sudahkan kita bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Mari kita bersaksi bukan dengan hikmat dunia tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. AMIN.
Amin.

ds. Stanley Tjahjadi

niet dat God daar is. Dat wil zeggen, onze wijsheid is beperkt tot wat we willen geloven of zien. De menselijke wijsheid is beperkt.

Hoe kunnen we Gods wijsheid ontvangen? We kunnen alleen Gods wijsheid ontvangen als we Gods Geest ontvangen om ons binnen te gaan. Niemand kent de wijsheid van God meer dan de Geest van God zelf. Omdat het de Geest van God in ons uitnodigt, nodigt het ook Gods wijsheid uit om macht te hebben over onze levens.

Broeders en zusters, laten we een videoclip bekijken over hoe God de dominee David Ring kan gebruiken, die gehandicapt is om te getuigen aan zijn collega's met eenvoudige doch ontroerende woorden die het hart raken.

Als dominee David Ring op zo'n manier kan getuigen, is het geen wereldse wijsheid maar getuigt hij met de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, het evangelie verkondigen is de plicht van elke Christen. Er is een theoloog die zegt: "De Here Jezus heeft geen verdediging nodig, maar onze getuigenis." Hoe de Heer Jezus ons leven heeft veranderd. Zijn we getuige geweest naar anderen over de Heer Jezus? Laten we niet getuigen met de wijsheid van de wereld, maar met de kracht van de Heilige Geest. God zegene ons allemaal. AMIN.

DAGBOEK VAN DE VICE-VOORZITTER

Het is begin september en de zomervakanties zijn afgelopen in alle regio's. Ik heb zelf een goede vakantie gehad met mijn gezin. Wij hebben veel tijd kunnen doorbrengen met elkaar, met familie die met ons mee is gereisd vanuit Nederland en met familie die we hebben bezocht in het buitenland.

Zo is het niet iedereen vergaan. Ik denk aan broeders en zusters die deze afgelopen maanden dierbaren hebben verloren en aan hen die ziekte, zorgen en verdriet hebben moeten ervaren. Via de mededelingen en de contacten onderling hoor ik hiervan en het is een troost te weten dat de Heer ons allen nabij is geweest. Ook is het goed te ervaren dat gemeenteleden met elkaar meeleven in goede dagen en elkaar steunen in slechte dagen.

Zoals eerder kijk ik met u terug en vooruit:

Eind juni zat ik de landelijke kerkenraadsvergadering van de GKIN voor. De kerkenraad heeft daarin een aantal belangrijke verbeterpunten aangenomen waarmee we proberen om beter grip op de financiën te houden. Hierin was ruimte voor diversiteit. Namelijk een tweede collecte (RDDD, TB, ARNM), kerken in de ochtend (AMS), minder kerken in Nijmegen, meer in Arnhem.

Maar er waren ook verbeterpunten op landelijk niveau. Namelijk een jaarrooster in plaats van een kwartaalrooster voor de predikanten, het verbeteren van administratie en voorlichting en de beslissing over een nieuwe verdeling van de landelijke kosten. Bij dit laatste werd unaniem besloten om regio ARNM een voordeel te geven.

Een belangrijk verbeterpunt was dat de kerkenraad in november op grond van de realisatie van het lopende jaar een besluit gaat nemen over een verhoging van de traktementen van het volgende jaar. De kerkenraad heeft ook gesproken over de plannen voor het jaar 2020.

Zo zal regio Tilburg begin juli 2020 ons 35-jarige lumstrumviering organiseren en zijn er prille plannen voor een andere grote landelijke activiteit in 2021.

Ik merk dat er een hernieuwde algehele bewustwording is dat wij als kerkenraad verantwoordelijk zijn voor de besteding van het geld dat ons is toevertrouwd. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij leidinggeven aan een kerk met de missie om Gods koninkrijk te verbreiden in deze wereld. Hoe we dit laatste doen sámen met u is waarvoor wij in 2020 aan de ontwikkeling van een nieuw 5 jarenplan zullen werken.

In juli was ik aanwezig bij de bevestiging van Arthur Adriaensen als ouderling voor de regio Arnhem/Nijmegen. Hij is de schoonzoon van dominee Dolf Leatomu (voormalig GKIN predikant en inmiddels met emeritaat) die eveneens aanwezig was bij de bevestiging.

Na afloop van de dienst heb ik op verzoek van de kerkenraad een korte presentatie gehouden over collectebonnen, genoten van een goede maaltijd en bij kunnen praten met "oom Dolf."

Regio Arnhem/Nijmegen heeft door de jaren heen veel kerkgangers verloren. Toch heb ik de indruk dat de regio de laatste tijd weer licht groeit in bezoekers en inkomsten en ben benieuwd naar de update tijdens de komende moderamen.

Tijdens mijn vakantie heb ik het boek "Goede Wijn" gelezen van Jan Hendriks. Ik zal de informatie uit het boek gebruiken om een stappenplan te maken om u te betrekken in de ontwikkeling van het nieuwe 5 jarenplan. Dit zal ik samen doen met dominee Marla Huliselan.

Eind augustus was ik als ouderling aanwezig bij een bijeenkomst van de Huissamenkomst Noord-Oost Nederland. Vorig jaar vierde zij haar 30 jarige jubileum. Het is een dierbare groep van vooral oudere broeders en zusters die maandelijks bijeenkomt. Deze huissamenkomst herinnert me aan de beginjaren van de GKIN waarin een kleine hechte gemeente met elkaar viert en met elkaar een maaltijd deelt. De huissamenkomst zou graag nieuwe bezoekers verwelkomen. U bent van harte uitgenodigd!

Op de eerste zondag van september is GKIN Amstelveen begonnen met een "uitprobeerjaar" waarin elke eerste zondag van de maand de viering in de ochtend wordt gehouden in plaats van in de middag. Er was tevens een viering van het Heilig Avondmaal. Het aantal bezoekers was boven verwachting: ruim 150 personen! Ook de andere zondagen worden goed bezocht en de inkomsten stijgen significant. De gemeente komt graag bij elkaar en deelt graag met elkaar.

(vervolg na preekrooster)



GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND (Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk)

OKTOBER - DECEMBER 2019

Aanvangstijd diensten: Arnhem (AR) en Den Haag (DH) **13.30 uur**
Amstelveen (AM), Nijmegen (NM), Rotterdam (RD) en Dordrecht (DD) om **14.00 uur**,
Tilburg (TB) om **10:00 uur**, HSK Antwerpen **15:00 uur** of anders vermeld. Preekrooster onder voorbehoud.

6 OKTOBER

| | | |
|-----------|--|-----|
| AM | br. M.W. Patawala, om 10:30 u | I+N |
| DH | ds. D. Janssens-Sahertian | I+N |
| DD | ds. J. Linandi, Gezamenlijke dienst om 10:00 u | N+I |
| AR | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan Gezamenlijke dienst om 9:30 u | N+I |

13 OKTOBER

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----|
| AM | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| DH | ds. J. de Klerk | N+I |
| RD | zr. B.T. Sari Psi. MK. MSc. | I+N |
| AR | ds. S.H. Harefa | I+N |
| TB | ds. J. Linandi | N+I |
| HSKA | ds. J. Linandi | N+I |

20 OKTOBER

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----|
| AM | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| DH | mw. ds. J. Veenhof | N+I |
| DD | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| AR | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |

27 OKTOBER

| | | |
|-------------|--|-----|
| AM | ds. M. de Mik – van der Waal | N+I |
| DH | ds. S. Tjahjadi, Heilig Avondmaal | I+N |
| RD | zr. B.T. Sari Psi. MK. MSc. | I+N |
| NM | ds. J. Linandi | N+I |
| TB | ds. D. Janssens-Sahertian | I+N |
| HSKA | ds. S.M. Winckler-Huliselan, Heilig Avondmaal | N+I |

3 NOVEMBER

| | | |
|-----------|---|-----|
| AM | ds. J. Linandi om 10:30 u, Jongerendienst | N+I |
| DH | ds. D. Janssens-Sahertian | I+N |
| RD | ds. S. Tjahjadi, Gezamenlijke dienst om 9:30 u | I+N |
| AR | ds. I Made Priana | I+N |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan, Heilig Avondmaal | N+I |

10 NOVEMBER

| | | |
|-------------|------------------------------|-----|
| AM | zr. B.T. Sari Psi. MK. MSc. | I+N |
| DH | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |
| DD | ds. S.H. Harefa | I+N |
| AR | ds. M. de Mik – van der Waal | N+I |
| TB | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| HSKA | ds. H.M. Sendjaja | I+N |

17 NOVEMBER

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| AM | ds. S. Tjahjadi, Heilig Avondmaal | I+N |
| DH | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| DD | ds. J. Linandi, Doopdienst | N+I |
| AR | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |
| TB | ds. L.P.J. van Bruggen | N+I |

24 NOVEMBER

Dienst ter nagedachtenis van de overledenen

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----|
| AM | ds. J. Linandi | N+I |
| DH | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| RD | ds. W.J. van Schaik | N+I |
| NM | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| TB | zr. B.T. Sari Psi. MK. MSc. | I+N |
| HSKA | zr. B.T. Sari Psi. MK. MSc. | I+N |

1 DECEMBER

1^{de} zondag van de Advent

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| AM | ds. J. Linandi om 10:30 u | N+I |
| DH | ds. J. Linandi | N+I |
| DD | br. N.F. van Splunter | N+I |
| AR | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| TB | ds. D. Janssens-Sahertian | I+N |

8 DECEMBER

2^{de} zondag van de Advent

| | | |
|-------------|--|-----|
| AM | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| DH | ds. B. Plaisier | N+I |
| RD | ds. J. Linandi, Heilig Avondmaal | N+I |
| AR | ds. S.H. Harefa | I+N |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan, Doopdienst | N+I |
| HSKA | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |

15 DECEMBER 3^{de} zondag van de Advent

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----|
| AM | br. M.W. Patawala | I+N |
| DH | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| DD | ds. S. Tjahjadi | I+N |
| AR | ds. S.M. Winckler-Huliselan | N+I |
| TB | ds. J. Linandi | N+I |

22 DECEMBER

| | | |
|-------------|--|-----|
| AM | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| DH | ds. S. Tjahjadi, Regionale Kerstviering | I+N |
| RD | zr. K.S. Prijatna M.A. Regionale Kerstviering | I+N |
| NM | ds. J. Linandi, Regionale Kerstviering | N+I |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan, | N+I |
| HSKA | ds. S.M. Winckler-Huliselan, Regionale Kerstviering | N+I |

Regio TB 24 DECEMBER Kerstzangavond (19:00 uur), voorganger ds. S.M. Winckler-Huliselan
26 DECEMBER Landelijke Kerstviering*

29 DECEMBER 5^{de} zondag

| | | |
|-------------|-------------------|-----|
| AM | ds. J. Linandi | N+I |
| DH | ds. C. de Jonge | N+I |
| DD | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| AR | br. M.W. Patawala | I+N |
| TB | ds. J. Linandi | N+I |
| HSKA | ds. S. Tjahjadi | I+N |

31 DECEMBER Oudjaarsdienst

| | | |
|-------------|---|-----|
| AM | ds. H.M. Sendjaja | I+N |
| DH | ds. S. Tjahjadi 13:30 u | I+N |
| DD | ds. S. Tjahjadi, Vesperdienst met Gemeente De Bron 19:30 u | I+N |
| AR | ds. J. Linandi 19:00 u | N+I |
| TB | ds. S.M. Winckler-Huliselan 19:00 u | N+I |
| HSKA | ds. S.M. Winckler-Huliselan* | N+I |

*zie mededeling in kerkbode voor locatie en
aanvangstijd.

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig.

N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt
geprojecteerd.

I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt
geprojecteerd.

Amstelveen (AM) – Het Nieuwe Kerkgebouw

Bouwerij 52,
1185 XX Amstelveen. (Metro 51 richting Westwijk, halte
Spinnerij uitstappen en 7 minuten in zuidelijke richting
lopen)

Secretariaat AM: Van den Broekstraat 68, 3544 MV
Utrecht, tel: 06-2301 5908

Rotterdam (RD) – Alexanderkerk,

2^{de}, 4^{de} zondag

Springerstraat 340, 3067 CX te Rotterdam,
010 – 4203057

Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum De Bron

1^{ste}, 3^{de}, 5^{de} zondag.

Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk Stadspolders)

Trein: Dordrecht Centraal Station overstappen naar
treinstation Stadspolders, 2 minuten lopen.

Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal Station naar
Stadspolder Halte: Bakema-erf

Secretariaat RD/DD: Odinholt 72,

3124 SC Schiedam. tel.: 010-4715849.

Den Haag (DH) – Marcuskerk

Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, tel. 070-3886874.

(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte Moerweg).

Secretariaat RW/DH: Slachthuisstraat 21,
2521 SH Den Haag. tel.: 06-83308752.

Arnhem (AR) – Kruiskerk,

1^{ste}, 2^{de}, 3^{de}, 5^{de} zondag

Lisdoddelaan 30, 6832 EC, tel. 026-3212373.

(Van Arnhem CS, bus 1 richting 't Duifje; 32,33 richting
Nijmegen, halte Visserslaan)

Nijmegen (NM) –**Remonstrantsdoopgezindekerk, 4^{de} zondag**

Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, tel. 024-3220451.

(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)

Secretariaat AR/NM: Malsenlaan 8,
6825 BZ Arnhem. tel.: 06-40223220.

Tilburg (TB) – Pauluskerk

Heuvelstraat 141, 5038 AD,

tel. 06-83170770.

(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)

Secretariaat TB:

Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen.

tel: 06 29503122.

HSK Antwerpen (HSKA) – Heilige Drievuldigheid,

2^{de}, 4^{de} en 5^{de} zondag

Wapenstilstandlaan 55, 2600 Berchem – Antwerpen.

Landelijk Kerkelijk Bureau

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg.

e-mail: LKB@gkin.org

Scriba: telefoon: 06-41754020,

e-mail: scriba@gkin.org

IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90

IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05

www.gkin.org

G.K.I.N. staat ingeschreven bij de **Kamer van**

Koophandel Tilburg nummer 27.34.55.44,

ANBI instelling, fiscaalnummer 804267625

(Vervolg dagboek van de vice-voorzitter)

Ik zie in al het bovenstaande dat een eigen plek waarin we kunnen samen komen en waarvoor we verantwoordelijk zijn een gevoel van verbondenheid geeft naar de eigen regio en naar GKIN als geheel.

Anderzijds zijn er nog steeds uitdagingen, namelijk om ook een zegen te zijn buiten de GKIN en om de continuïteit te waarborgen aangezien velen 65+(+) zijn.

De afgelopen periode zijn er GKIN breed meer belangrijke gebeurtenissen geweest. Omdat ik deze niet persoonlijk heb meegemaakt zullen ze met u worden gedeeld in een andere stuk binnen dit GKIN Nieuws bulletin, namelijk vanuit het Dagelijks Bestuur.

Wat staat er nog meer op mijn agenda:

- De moderamenvergadering van september.
- Een informatiemiddag over praktische en financiële zaken op 21 september waar een bevriende notaris zal spreken en waar ik een presentatie zal houden.
- Mijn aftreden per 1 oktober als secretaris van de SRGA.
- Een landelijke toerusting voor ouderlingen en activisten op 12 oktober.
- Een vergadering van DB, CVB penningmeesters op 19 oktober.
- Een bijeenkomst begin november waarin u input kunt geven voor het nieuwe 5 jarenplan van de GKIN. Dominee Marla Huliselan en ik werken momenteel aan het programma van die dag.
- De landelijke kerkenraadsvergadering op 16 november die ik zal voorzitten.
- De landelijke kerstviering in Amsterdam op 26 december waar ik u allen hoop te zien.

Tot dan heb ik het druk en u waarschijnlijk ook. Daarom tot slot een vers van aanmoediging en bemoediging:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 1 Korintiërs 15:58

*Theya Tjoe-Fat
Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN*

DOOP IN REGIO TILBURG



*Zondag 4 augustus 2019
GKIN Pauluskerk Tilburg*

Bediening van het sacrament van de heilige doop aan: Elba Ghislaine Buitendijk.

Elba is de jongste telg en dochter in het gezin van Mark en Pitty, tellend 4 kinderen waaronder broer Esau en Otis en als oudste zus Mali.

Bij de doopdienst waren zowel van vaders als moeders kant familie aanwezig. Wat bijzonder was, is dat Elba de doopjurk droeg van haar tante Jeske, zus van moeder Pitty, het mutsje dat Elba droeg, had moeder Pitty laten maken.

Na de doopdienst was er gelegenheid de ouders te feliciteren en was er voor iedereen koffie en gebak met daarop een afbeelding van Elba.

Gefeliciteerd Mark en Pitty met de doop van dochter en zusje Elba Ghislaine!

GETUIGENIS VAN MEVROUW DEBORA LIEM



In ons leven ontmoeten wij dikwijls toevalligheden.

In het geloofsleven van een Christen bestaat TOEVALLIGHEID als een VOORZIENING OF MIDDEL VAN HET WERK EN PLAN VAN GOD.

22 Jaar geleden woonde een tante van mij in Den Haag die toevallig op vakantie was in Solo en toen zij terug ging naar Nederland mij uitnodigde. Dus 22 jaar geleden werd ik een lid van regio Den Haag.

Mijn leven in Nederland werd steeds meer compleet toen God mij een wederhelft deed ontmoeten. Werkelijk het MOOISTE GESCHENK van God. Zo'n goede echtgenoot werd mij gegeven.

Waar dan ook en elke dag spande hij zich in om mij gelukkig te maken in wat hij ook maar bedacht en

Dalam kehidupan kita sehari2 kita sering menjumpai suatu kebetulan atau toevalligheid.

Bagi kehidupan iman orang Kristen KEBETULAN atau TOEVALLIGHEID itu adalah: SARANA DARI KARYA DAN RENCANA TUHAN

22 Tahun yang lalu tante saya yang tinggalnya di Den Haag kebetulan berlibur ke Solo. Dan kembalinya ke Nederland mengajak saya. Jadi semenjak 22 tahun yang lalu tante saya adalah jemaat dari GKIN Regio Den Haag.

Kehidupan saya semakin lengkap di Nederland ini: Ketika Tuhan mempertemukan saya dengan belahan jiwa. Benar2 suatu ANUGERAH TERINDAH dari Tuhan. Seorang suami sebaik dia, Tuhan karuniakan kepada saya.

Dimana setiap harinya dia berusaha

uitwerkte voor mij. Hoewel mijn echtgenoot nog niet meeding naar de kerk, steunde hij mij als ik naar de kerk ging in alle activiteiten met geheel zijn hart.

Bijvoorbeeld: tijdens de bazaar kookte ik altijd lontong Cap Go Meh en hielp hij mij met de boodschappen tot zelfs het begeleiden van het koken tijdens de bazaar en iedere keer begeleidde hij mij tijdens de reis van Gorinchem naar Den Haag en vice versa.

Ik heb nooit vermoed dat mijn man mij zo snel zo achterlaten. Verdrietig en met een gebroken hart. Hij was UITZONDERLIJK BUITENGEWOON voor mij. Werkelijk niemand kan zijn aanwezigheid vervangen.

Of je wilt of niet ik moet vast doorgaan om door het leven voort te gaan hoewel zonder wederhelft. Maar een ding is zeker: ik droeg al een missie waarin de Heere naar mijn man REIKTE om een deel te worden van Gods koninkrijk.

Werkelijk buitengewoon HET WERK EN HET PLAN VAN GOD. De Heilige Geest leerde mij om te GETUIGEN aan mijn wederhelft, in het ziekenhuis te Dordrecht vertelde ik: *"Stel je voor als ik sterf, geeft God mij een garantie dat ik in Gods koninkrijk binnen ga. Zou je dan willen volgen?"* Zijn antwoord: *"ja, natuurlijk."* Daarna zei ik: *"Dan moet*

voor mij. Hoewel mijn echtgenoot nog niet meeding naar de kerk, steunde hij mij als ik naar de kerk ging in alle activiteiten met geheel zijn hart.

Contohnya pada waktu bazar, saya selalu masak lontong cap go meh dan dia bantu dari berbelanja, sampai mengantar masakan ke tempat bazar. Dan setiap kali saya ke gereja antara Gorinchem – Den Haag selalu diantar dan dijemput.

Saya tidak pernah menyangka: secepat itu suami meninggalkan saya. Sedih dan hancur hati ini. Dia teramat ISTIMEWA buat saya. Sungguh tak seorangpun dapat menggantikan keberadaanya.

Mau atau tidak: saya harus tetap melangkah kaki untuk menyelusuri kehidupan selanjutnya, walaupun tanpa belahan jiwa. Tetapi satu hal yang pasti: Saya sudah mengemban sebuah misi: Di mana Tuhan ingin MERAIH suami saya untuk menjadi bagian dari kerajaan surga.

Benar2 luar biasa KARYA DAN RENCANA TUHAN: Roh Kudus telah mengajar saya untuk BERSAKSI kepada belahan jiwa, di RS Dordrecht saya bercerita: *"Seandainya saya mati, Tuhan sudah memberikann jaminan, saya masuk dalam kerajaan surga, Apa kamu mau ikut?"* Jawabnya: *"Ja Natuurlijk."* Lalu saya katakana: *"Mesti percaya kepada Tuhan Yesus!"* *"Ja, dat is goed."*

je in de Heere Jezus geloven!" Zijn antwoord: *"Ja, dat is goed."* Opnieuw vroeg ik: *"Zou je gedoopt willen worden?"* Zijn antwoord: *"Ja, dat is goed."*

Toen heb ik ds. Stanley gebeld en op zaterdag 27 oktober werd het SACRAMENT VAN DE HEILIGE DOOP bediend onder de bediening van ds. Stanley onder de begeleiding van de kerkenraad van GKIN Rotterdam-Dordrecht, broeder Hans Tromer en broeder Eric Rumondor van GKIN regio Rijswijk-Den Haag.

Toen ik hem feliciteerde lachte hij, gelukkig zijnde. Vervolgens zei ik, *"Nu ben je een kind van God"* en hij lachte van blijdschap. En op woensdag 31 oktober 2018, kwam de Heere Jezus met de engelen om mijn wederhelpt op te nemen om de hemel binnen te gaan.

Gods werken en plannen zijn buitengewoon mooi. De redding die God aan mijn man gaf, was al 22 jaar geleden door God gepland.

Tot slot van mijn getuigenis zal ik een gedicht lezen: Ik schreef dit gedicht op de ochtend van de begrafenis.

*"Het is moeilijk... Scheiden en loslaten...
en mijn geliefde minnaar voor altijd weg te dragen, hij was mijn enige goede vriend..."*

Pertanyaan saya selanjutnya: *"Apakah kamu mau ikut?"* Jawabnya lagi: *"Ja, dat is goed."*

Seketika itu juga saya telepon Pendeta Stanley. Dan pada hari Sabtu 27 oktober 2018 dilaksanakan SAKRAMEN BAPTIS SUCI, yang dilayani oleh Pendeta Stanley, didampingi majelis jemaat: GKIN Regio Rotterdam Dordrecht Broeder Hans Tromer & Broeder Eric Rumondor dari GKIN Regio Den Haag.

Selesai sakramen baptis suci saya berikan ucapan padanya: GEFELICITEERD! Dia tersenyum bahagia. Selanjutnya saya katakan: Sekarang kamu sudah menjadi anak Tuhan. Dia tersenyum bahagia. Dan pada hari Rabu 31 oktober 2018, Tuhan Yesus bersama Malaikatnya datang menjemput belahan jiwa, masuk kedalam kerajaan surga.

Karya dan rencana Tuhan teramat indah. Keselamatan yang Tuhan karuniakan untuk suami saya itu sudah Tuhan rencanakan sejak 22 tahun yang lalu.

Sebagai akhir dari kesaksian, saya bacakan sebuah puisi. Saya menulis puisi ini pagi hari sebelum upacara pemakamannya.

*"Berat rasanya.... Berpisah dan melepas.....
serta menghantar kekasih tercinta pergi untuk selamanya, dia satu-satunya teman baikku.....
Sahabatku dan kekasihku, dia*

Mijn beste vriend en mijn geliefde, hij gaf me een gevoel van veiligheid en comfort.

Iedere dag spande hij zich in om mij gelukkig en blij te maken. Ik zal werkelijk nooit vergeten: de liefde... de aandacht... alsook zijn oprechte liefde... Slechts door gebed en tranen wordt dit afscheid begeleid. Ik weet op dit moment: hij is al gelukkig in de hemel. Dat maakt mij sterk en geeft mij moed."

Het lied, "glorie, glorie, halleluja", begeleidde hem naar de begrafenis. Als een soldaat die terugkeert van de oorlog en de overwinning meebracht. (NB. Gerrit was een oud-marinier)

Goede reis mijn geliefde en wederhelft..
Op een door God gegeven moment ontmoeten we elkaar zeker weer.
Tot ziens & sampai jumpa...

memberiku rasa aman & nyaman.

Setiap hari dia berusaha untuk membahagian aku

Sungguh takkan pernah kulupakan: kasih sayang...

Perhatian... serta tulus cintanya... Hanya doa dan air mata mengiringi perpisahan ini.

'Ku tahu saat ini dia sudah bahagia di surga

Itulah yang membuatku kuat dan tabah."

Glori Glori Haleluya lagu penghantar ke pamakamanya

Bagai seorang prajurit yang pulang dari berperang

Dengan membawa kemenangan (sewaktu mudanya dia seorang marinir)

Selamat jalan kekasihku...

Selamat jalan belahan jiwaku....

Suatu saat Tuhan pasti pertemukan kita kembali

Sampai jumpa & tot ziens...





WWW.KASSAKU.NL



Onze oplossing voor uw restaurant, afhalen, wok, snackbar... bezorg voortaan overal met Thuisbezorgd. Chinees, Bahasa en Nederlands. Informatie op 040-2441253 of 06-37312417

KWARTAAL VERSLAG

3e kwartaal: juni t/m augustus 2019

1. Pastorale zorg:
 - Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
 - De afdeling Noord / Oost Nederland (Paterswolde, IJsselmuiden): ds. J. Linandi.
 - Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
 - Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
 - Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.
 - Regio Tilburg e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.

2. Huissamenkomsten:
 - Regio Amstelveen: eenmaal per maand op 4de donderdag om 11.00 uur in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen.
 - Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur te Paterswolde of IJsselmuiden.
 - Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
 - In Huize "Patria" in Bussum: eenmaal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J. Linandi.
 - Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
 - Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
 - Antwerpen: 2de en 5de zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 Berchem (Antwerpen).

3. Catechisatie:
 - In Amstelveen, Rijswijk-Den Haag, Rotterdam-Dordrecht, Arnhem-Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:
 - Amstelveen, 2de vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52 te Amstelveen, o.l.v. ds. J. Linandi, Zr. Linda Kwee, Zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
 - Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace.
 - Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.

- Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
 - Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
 - Rotterdam-Dordrecht: 3de donderdagmiddag van de maand om 13:30, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
 - Rotterdam-Dordrecht: 3de vrijdagavond van de maand om 19:30 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
 - Arnhem-Nijmegen: 2de woensdag of 2de vrijdag van de maand.
 - Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
 - Tilburg: 3de vrijdag van de maand, o.l.v. ds. S.M. Winckler-Huliselan
5. Groeigroep:
- Tilburg: 1e en 3e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl
 - Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1ste vrijdag van de maand om 18:30 uur.
6. Bevestiging ouderling / overige ambten:
- Op zondag 14 juli 2019 is in de Kruiskerk aan Lisdoddelaan te Arnhem onder bediening van ds. Marla Winckler-Huliselan, bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Arnhem-Nijmegen, br. Arthur Adriaensen.
 - Op zondag 28 juli 2019 is in de Pauluskerk te Tilburg onder bediening van ds. Marla Winckler-Huliselan, bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Tilburg, br. Togar Siahaan.
7. Geboren:
- Op 4 juni 2019 is in Leiden geboren, Lukas Devananda Anju Manurung zoon van br. Mikhael Dito Manurung en zr. Ruth Dameasih Natasha van regio Rijswijk-Den Haag.
 - Op 23 juli 2019 is geboren in Amsterdam, Josie Li Lian Siphanto, dochter van Alex Siphanto en Liane Siphanto-Yap en zusje van Nicholas Li Wen. Tweede kleinkind van fam. W. Siphanto en R. Yap.
8. Doop/ Volwassendoop/ Geloofsbelijdenis:
- Op zondag 2 juni 2019 is in de Pauluskerk te Tilburg onder bediening van Ds. S.M. Winckler-Huliselan het sacrament van de Heilige Doop (volwassendoop) bediend aan br. Magistiar Linar Nugrahandi.

- Op zondag 4 augustus 2019 is in de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van Ds. S.M. Winckler-Huliselan, de Heilige Kinderdoop bediend aan Elba Ghislaine Buitendijk, dochter van zr. Pitty Buitendijk-Herrmann en br. Mark Buitendijk, van regio Tilburg.
- Op zondag 23 juni 2019 heeft br. Poetra Pesik openbare geloofsbelijdenis afgelegd tijdens de dienst in de HSK Antwerpen onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan.
- Op zondag 18 augustus 2019 is in de dienst van GKIN regio Arnhem–Nijmegen onder bediening van ds. S.M. Winckler–Huliselan, de openbare geloofsbelijdenis afgelegd door br. Immanuel Bucinki Nardya Laisina.
- Op zondag 1 september 2019 is in de dienst van GKIN regio Tilburg onder bediening van ds. S.M. Winckler–Huliselan, de openbare geloofsbelijdenis afgelegd door Alice Kwee, Katharina Gandasasmita, Remco de Graauw, David Felchlin en Manuel Felchlin.

9. Overleden:

- Op zondag 9 juni 2019 is op 66-jarige leeftijd te Makassar, Indonesië overleden dhr. Leonard Sahilatua. Hij was de broer van br. Henry Sahilatua en zwager van zr. Deetje Sahilatua van regio Arnhem-Nijmegen.
- Op donderdag 13 juni is op 66-jarige leeftijd te Jayapura, Papua, Indonesië overleden dhr. Pieter Mauwa. Hij was de zwager van zr. Juli Bobeldijk van regio Amstelveen.
- Op zondag 16 juni 2019 is op 81-jarige leeftijd te Arnhem overleden mw. Josefina Salakory van regio Arnhem Nijmegen.
- Op 19 juni 2019 is op 82-jarige leeftijd te Ambon overleden Mw. Hobertina Wenno Pattiasina, moeder van zr. Thelma Wenno van regio Tilburg.
- Op 20 juni 2019 is op 72-jarige leeftijd te Pekalongan in Indonesië overleden, mw. Ribkah Mangun Salmon, moeder van zr. Hesti Umiati-Hasibuan en schoonmoeder van br. Davied Hasibuan, oma van Daphne Eleanor Hasibuan van regio Rijswijk-Den Haag.
- Op 20 juni 2019 is op 77-jarige leeftijd in Toraja overleden, dhr. Anton Karru, vader van br. Edward en br. Palobo, schoonvader van Maya en Tina en opa van Vanessa, Vachel en Bevhyn van regio Rijswijk – Den Haag.
- Op 21 juni 2019 is op 54-jarige leeftijd te Surabaya overleden Mw. Caroline Ivana Ham, zuster van zr. Fong Kwee-Ham en schoonzuster van br. Samuel Kwee van regio Tilburg.
- Op 12 juli 2019 is op 84-jarige leeftijd overleden te Zierikzee Dhr. Anthonis Rudolf van den Driest, vader van br. Jan van den Driest en schoonvader van zr. Meriana Nainggolan van regio Tilburg.

- Op woensdag 17 juli 2019 is op 67-jarige leeftijd te Makassar, Indonesië overleden dhr. Johannes Matheus Sahilatua. Hij was de broer van br. Henry Sahilatua en zwager van zr. Deetje Sahilatua van regio Arnhem Nijmegen.
- Op 22 juli 2019 is op 78-jarige leeftijd overleden te Surabaya Ibu Carolina Yohana Manuhutu-Benamen, moeder van zr. Vianty de Jong-Benamen en schoonmoeder van br. Edwin de Jong van regio Tilburg.
- Op dinsdag 30 juli 2019 is op 84-jarige leeftijd te Manado, Indonesië overleden mw. Deetje Rantung Luntungan, moeder van zr. Janet Lefrandt, schoonmoeder van br. Frank Lefrandt en oma van Angel Lefrandt van regio Amstelveen.
- Op dinsdag 30 juli is op 88-jarige leeftijd te Amsterdam overleden dhr. Evert Odekerken, vader van Marten, schoonvader van Arimbi en opa van Tristan Odekerken van regio Amstelveen.
- Op donderdag 4 augustus 2019 is op 90-jarige leeftijd te Den Haag overleden, mw.Tj. H. Soie-Tan (Cilly), zuster van mw. T.J. Tan (Bea) van de regio Rijswijk Den Haag en mw Evie Lo-Tan en schoonzus van dhr. Kok Djioe Lo van regio Rotterdam-Dordrecht.
- Op zaterdag 17 augustus 2019 is te Karawang, West-Java, Indonesië overleden mw. Emmy Zuhelmy Ruslan, zus van zr. Vira Maramis, schoonzus van br. Angki Maramis en tante van br. Mario, zr. Ilka en zr. Vania Maramis van regio Amstelveen.
- Op 18 augustus 2019 is op 69-jarige leeftijd overleden zr. Leny Ernst, zuster van br. Guus Ernst van regio Tilburg.
- Op vrijdag 23 augustus 2019 is te Amsterdam overleden mw. Monie Tammylyn Macawalang, de dochter van br. Benny Macawalang en zr. Paula Macawalang-Saul, zus van zr. Heidy Shewpersad-Macawalang en tante van Benicio, Hailey en Hayden Shewpersad van regio Amstelveen.
- Op 24 augustus 2019 is op 84-jarige leeftijd te Bali, Indonesië overleden de heer Johannes Huliselan, vader van Ds. Marla Winckler-Huliselan en schoonvader van br. Degi Winckler.
- Op dinsdag 27 augustus 2019 is op 69-jarige leeftijd te Nijmegen overleden, mevr. Rietje van Vorsellen-Wouters, zus van br. Gerard Wouters en schoonzus van zr. Jeanne Wouters van regio Arnhem-Nijmegen.

10. Huwelijksinzegening:

- Op donderdag 4 juli 2019 is onder bediening van mw. ds. Nieke Atmadja, het huwelijk bevestigd en ingezegend van Lucas Lie en Winny Cheung uit de regio Amstelveen. De dienst werd gehouden in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, 1181 RB te Amstelveen.

11. Landelijke mededelingen / activiteiten:

- Over het werk van uw diaconie kunt u lezen op de website: GKIN.org bij de rubriek KDM. Tevens te lezen op de website van de KDM: www.kdmgkin.com In dit bericht is informatie over het verloop van het Adoptie Desa Programma en overige projecten. Het laatste nieuws is dat alle 51 gezinnen van de gemeente Wiladeg voorzien zijn van een sponsor zodat de inschrijving voor adoptie dessa programma tot nader order is gestopt. Dankbaarheid en blijdschap overheerst over zoveel toewijding van de gemeente om een gezin ver weg in Indonesië te steunen in hun moeilijke levensomstandigheden.
- Familie Steller van regio Rijswijk-Den Haag is verhuisd naar Sprang-Capelle. Ze zijn inmiddels overgeschreven van regio Rijswijk-Den Haag naar regio Tilburg.
- Landelijke Sportdag GKIN 2019. Op zaterdag 28 september 2019 zal de Sportdag GKIN worden gehouden in sporthal Limeshal in Alphen aan de Rijn. De sportdag wordt dit jaar georganiseerd door GKIN regio Amstelveen. Inschrijving kan voor de volgende sporten: badminton, basketbal, volleybal, tafeltennis en/of zaalvoetbal.
- Zondag 2 juni werd het tv-interview met SKIN-coördinator Anmar Hayali in het programma Het Vermoeden van de Evangelische Omroep uitgezonden. De uitzending kunt u hier bekijken:
<https://portal.eo.nl/programmas/tv/het-vermoeden/gemist/2019/06/02-anmar-hayali/>

12. Regionale activiteiten:

- Amstelveen:
 - 1e zondag van de maand gemeente bidstond.

Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 31-08-2019.

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*



*Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp
T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl
www.tokosil.nl www.facebook.com/TokoSil*

*Openingstijden (7 dagen open):
Zondag t/m dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur
Woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur*

COLOFON

UITGEVER

Gereja Kristen Indonesia Nederland

KERKELIJK BUREAU

Heuvelstraat 141

5038 AD Tilburg

LKB@gkin.org

SECRETARIAAT GKIN NIEUWS

Ien Dalesstraat 1

5122 BX Rijen

jan.vandendriest@gkin.org

REDACTIE

Ds. J. Linandi

Ds. S. Tjahjadi

Jan van den Driest

Kristina Santi Prijatna

Sarah Olivia Steller

LAYOUT

Deany Bergmans

Katharina Gandasasmita

REKENINGNUMMER

GKIN NIEUWS

ING: NL19INGB0002618290 te

Den Haag RABOBANK:

NL23RABO0302301305 te Den Haag

E-mailadres GKIN NIEUWS

gkinnieuws@gkin.org

CORRESPONDENTEN:

Ande Waardenburg-Pattiwael

Vivienne Cooke

René de Feijter

Eric Rumondor

**Bezoek ook de website van
de GKIN:**

www.gkin.org