

GKIN NIEUWS

(PAAS) EDITIE 2 | JAARGANG 38 | APRIL 2022



HOLY BIBLE



INHOUDSOPGAVE

KND KERSTLANTAARN	2
DAGBOEK VAN DE VICE-VOORZITTER	4
VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR	6
PAASOVERDENKING	7
DEN HAAG GEEFT WARMTE	13
GEDICHT: PASEN, GLORIEDAG	14
PREEKROOSTER	16
GETUIGENIS ROB ZWAMBORN	18
EL LOBO SOLITARIO - THE LONE WOLF	22
VERSLAG LKB 1E KWARTAAL	24
KND KERSTLANTAARN	28

DAGBOEK VAN DE

vice-voorzitter

Het is half maart, het begin van de tweede lijdensweek.

Er is sprake van weer een nieuwe werkelijkheid want donderdag 24 februari is de oorlog in Oekraïne begonnen. Gisteren werd gecollecteerd voor de slachtoffers. De dominee haalde de oorlog ook aan in de preek: retrospectief waren al eerder tekenen te zien die voorboden waren van de oorlog. Zij vergeleek deze tekenen met de dagen voor de gevangenneming van Jezus en stelde de vraag: hadden we net als toen meer kunnen en moeten doen? Heeft het Westen onterecht zijn hoofd afgewend? Waren we te vol van onszelf, bezig met de waan van de dag? Hoe kunnen we ondanks de omstandigheden ons geloof actief houden en toepassen?

In de waan van de dag zoals gezegd kun je je verliezen in allerlei wereldse zaken. Het is daarom belangrijk dat je jelaat transformeert door introspectie op je verleden. Een mooie overdenking die ik laatst had gehoord ging erover hoe Jezus socratische vragen stelde met het doel te transformeren, niet met het doel om zich te informeren. Hij was een geweldige leraar en coach.

Bijbelpassages waaruit dit blijkt zijn nog steeds actueel in deze tijd waarin mensen op zoek zijn naar zingeving en naar groei op alle vlakken van hun leven. Onze opdracht is om samen te groeien naar God.

Mooi en bemoedigend vind ik hoe God mensen roept ondanks alle omstandigheden. Voorbeelden zijn de regio's RDDD en ARNM die nieuwe ouderlingen hebben gekregen en ons dagelijks bestuur dat een nieuwe scriba heeft gekregen, zr. Patricia Kwa-Soekarno. Met dit in m'n achterhoofd wil ik hier dan toch weer een oproep doen voor een nieuwe (vice-)voorzitter van de landelijke kerkenraad. De kerk heeft vernieuwing nodig van het bestuur. Ik maak hier graag ruimte voor want in februari is mijn vierde en volgens de kerkorde, laatste jaar als vice-voorzitter ingegaan. Voor de functie is de roeping het belangrijkste, want ik weet uit ervaring dat vaardigheden aan te leren zijn.

Anders dan andere keren schrijf ik dit stuk in twee delen.

Vandaag is het eind maart en daardoor kan ik nu met u delen wat ik heb geleerd van de toerusting van ds.

Binsar Pakpahan. Het thema was: “geheeld om te helen” en sluit naadloos aan op het jaarthema van de GKIN van 2022.

Ds. Binsar legt uit dat vergeving het pad is dat het verzoeningsproces mogelijk maakt. Hij legt uit dat wij door het offer van Christus al vergeving hebben ontvangen en dat wij vanuit dit besef zelf de ander moeten willen vergeven. De bijbehorende Bijbeltekst is Mattheüs 18:21-35 over oneindig vergeven. Vergeving is een geschenk, maar wanneer wij vergeven laten we de ander ook weten dat wij voelen dat deze ons onrecht heeft aangedaan. Hierdoor maken wij een reflectieproces mogelijk waardoor de ander tot berouw tonen kan komen. Vergeving is dus een interactief proces en uit het gesprek wat hierdoor ontstaat kan verzoening voortkomen. Wanneer het proces niet goed of volledig wordt doorlopen kunnen er onvolledige processen plaatsvinden: verzoening zonder vergeving of vergeving zonder verzoening. Ook de rol van de kerk en hoe dit soort processen bij ons plaatsvinden kwamen aan de orde. Het was een leuke en boeiende toerusting en relevant voor ons allemaal. Als u het heeft gemist kunt u de theorie bij de kerkenraad opvragen.

Actueel is enerzijds dat de effecten van de coronapandemie afnemen nu de regering de laatste coronamaatregelen heeft afgeschaft. In de nieuwe werkelijkheid heeft corona een plaats gekregen en voor de kerk betekent dit dat we u weer allen graag verwelkomen in onze erediensten. Anderzijds is de oorlog in Oekraïne nu ruim een maand aan de gang en zijn vluchtelingen in Nederland aangekomen, zijn de gas- en benzineprijzen hoger dan ooit, wordt er een hoge inflatie verwacht en komen er tekorten onder andere aan zonnebloemolie. De lange termijn effecten zijn nog onzeker maar ook dit zal onze nieuwe werkelijkheid worden. Laat ik daarom afsluiten met het eerste couplet van een lied dat mij elke keer bemoedigt:

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed’

Ik wens u allen Gods zegen toe

Theya Tjoe-Fat
Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN

*Sommige van jullie kennen mij al, maar de meesten van
jullie zeker nog niet.*

*Mijn naam is Patricia Soekarno vanuit de regio
Amstelveen. Ik ben getrouwd en ik heb een lieve,
puberende zoon die net 14 jaar is geworden. Daarnaast
ben ik werkzaam bij de provincie Zuid-Holland.*

Vanuit het Dagelijks Bestuur

Sinds 19 februari jl. ben ik de nieuwe Scriba van de GKIN, ik vervang hiermee Monica Kusumadjaja, die deze functie 7 jaar lang heeft vervuld.

Ik kwam in aanraking met de GKIN ergens in de jaren '91 als Indonesische student. Vervolgens o.l.v. wijlen ds. Budiman had ik mijn openbare belijdenis gedaan. Midden jaren '90 begon ik actief te zijn in de regio Amstelveen. Het begon met het koor waarbij Tante Jane Lo als voormalige dirigent mij hiervoor gevraagd heeft.

Sommige goede herinnering blijven je bij. Onderhand was ik actief in verschillende commissies of werkgroepen met diverse functies.

Ik zat ook in de landelijke KDM van het eerste uur samen met Yangky Horsting en Hans Tromer.

In het jaar 2001 ben ik bevestigd als kerkenraadslid, in die periode was ik 6 jaar lang regionaal secretaris geweest en gedurende een andere periode was ik een kerkenraadslid.

Voordat ik Scriba werd was ik regionaal voorzitter van Amstelveen.

Dit is in een notendop mijn reilen en zeilen binnen de GKIN.

Het is een soort bezieling om te dienen. Daarnaast voorziet God mij met allerlei mogelijkheden om actief te zijn in de kerk. Welbeschouwd zie ik deze gegevens als een geschenk van God. Ik ben Hem hiervoor dankbaar.

In deze nieuwe functie, Scriba GKIN ben ik van plan om eerst alle informatie, de dynamiek binnen de GKIN in me op te nemen. Monica helpt mij verder hierbij om de functie mij eigen te maken. Ik zie ook een aantal opties waar ik als Scriba nog verder van betekenis kan zijn voor de GKIN. Maar dit is voor later. Eerst alle processen goed onder de knie krijgen en eventueel later een aantal dingen aanvullen.

“ Als Scriba kom ik zeker terug in deze GKIN nieuwsrubriek, natuurlijk afgewisseld met CvB Peter van Duijn. ”

Wordt vervolgd.

'Christus is opgestaan, we staan ook op' 'Kristus bangkit, kita pun bangkit'

1. Broeders en zusters, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Vandaag begroeten mensen elkaar over de hele wereld met de vreugde van Pasen want Christus is opgestaan! Hij is inderdaad opgestaan. We moeten de Heer danken want na twee jaar online Paasviering vanuit huis te hebben gevolgd mogen we nu Pasen in de kerk weer samen vieren. Halleluja!

De opstanding van Jezus is geen verhaal. De opstanding van Jezus Christus uit de doden is een feit! Een heilsfeit van de mensheid. Alle evangelisten schrijven erover en we overdenken vandaag het evangelie van Matteüs 28:1-10.

Als we naar het Paasevangelie van vandaag kijken, zien we vrouwen naar het graf gaan waar Jezus onmiddellijk na de kruisiging werd begraven. Het is zondagochtend. Ze willen hun respect betuigen aan Jezus en zijn lichaam zalven.

Net als de andere discipelen zijn ze gedesillusioneerd en verbijsterd. Wat er vrijdag is gebeurd, is niet te bevatten. Het had nooit mogen gebeuren. Het is het abrupte en wrede einde van wat een succesverhaal had moeten zijn voor de hele natie Israël. De Meester van wie ze hielden en die voorbestemd was om Israël voor altijd als koning te regeren, ligt dood en begraven.

Alle discipelen worden overmand door angst en wanhoop. De Elf houden zich schuil. Ze durven niet naar het graf te gaan uit angst gepakt te worden door de autoriteiten. Alleen de vrouwen hebben de moed om te gaan.

Wat er gebeurt als ze bij het graf aankomen, is werkelijk onbeschrijfelijk. Er is een aardbeving en op datzelfde moment zien ze een engel uit de hemel komen en de zware steen weggrollen van de opening van het graf en gaat erop zitten. Het is zo'n angstaanjagende gebeurtenis dat

1. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Hari ini banyak orang di seluruh dunia saling mengucapkan sukacita selamat Paskah karena Kristus bangkit! Ia sungguh bangkit. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena setelah dua tahun mengikuti ibadah Paskah online dari rumah masing-masing, kita dapat kembali merayakan ibadah Paskah bersama di gereja. Haleluya!

Peristiwa kebangkitan bukanlah sebuah cerita. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang berhubungan dengan keselamatan umat manusia. Semua penginjil menulis tentang hal ini dan hari ini kita merenungkan injil Matius 28:1-10.

Melihat Injil Paskah hari ini, kita melihat beberapa perempuan pergi ke makam tempat Yesus dikuburkan segera setelah penyaliban. Ini terjadi pada hari Minggu pagi. Mereka ingin memberi penghormatan kepada Yesus dan mengurapi tubuh-Nya.

Seperti murid-murid lainnya, mereka kecewa dan bingung. Apa yang terjadi pada hari Jumat tidak bisa dipahami. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ini adalah akhir yang tiba-tiba dan mengengaskan dari apa yang seharusnya menjadi sebuah kisah sukses bagi seluruh bangsa Israel. Seorang Guru yang mereka cintai dan yang ditakdirkan untuk memerintah Israel sebagai raja selamanya telah mati dan dikuburkan.

Semua murid diliputi rasa takut dan putus asa. Kesebelas murid bersembunyi. Mereka tidak berani pergi ke kubur karena takut ditangkap oleh penguasa saat itu. Hanya perempuan yang memiliki keberanian untuk pergi.

Apa yang terjadi ketika mereka tiba di kuburan benar-benar tak dapat dilukiskan. Ada gempa bumi dan pada saat yang sama, mereka melihat seorang malaikat turun dari surga dan menggulingkan

de dappere Romeinse soldaten ter plekke flauwvallen.

Zitten stelt hier dat God de situatie onder controle heeft en dat de overwinning in Zijn handen ligt. De dood is overwonnen door God, de dood is verzwolgen in overwinning.

2. Broeders en zusters, Die vrouwen zijn doodsbang. Maar de engel troost hen en stelt hen op hun gemak. "Wees niet bang." Dat zijn dezelfde woorden die de engel Gabriël tot Maria sprak toen hij de geboorte van Jezus aankondigde. De engel spreekt woorden van hoop:

"Ik weet dat u op zoek bent naar Jezus, die werd gekruisigd. Hij is hier niet; Hij is opgestaan precies zoals Hij zei."

Ik betwijfel of in deze snelle opeenvolging van gebeurtenissen de waarheid doordringt tot de vrouwen, die nog steeds vol angst en verwarring zijn. Matteüs vertelt ons dat als ze wegrennen, ze nog steeds bang zijn, maar vermengd met hun angst is er nog een ander gevoel, namelijk, vreugde. Maar wat hun denkwijze en hun leven voor eens en voor altijd verandert, is wanneer ze op de terugweg naar de stad de opgestane Heer Jezus ontmoeten.

3. Broeders en zusters, Daarna zei de engel van de Heer opnieuw: "Hij ging u voor naar Galilea; daar zul je Hem zien." Toen Jezus aan de vrouwen verscheen, zei Jezus ook: "Wees niet bang. Ga en zeg mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan." Jezus noemde hen vroeger 'dienaren' of 'vrienden' maar nu zijn ze broeders. Ook zij, de discipelen, mogen nu staan in een nieuwe, intieme relatie met God: God als hun Vader en Jezus als hun broeder.

Galilea

Waarom moeten ze Jezus ontmoeten in Galilea?

Volgens Matteüs 4:18-19 was Galilea de eerste plaats waar de Heer Jezus Zijn discipelen riep om vissers van mensen te zijn. "Kom, volg mij en Ik zal van jullie vissers

batu yang berat itu dari lubang kubur dan duduk di atasnya. Ini adalah peristiwa yang menakutkan sehingga para prajurit Romawi yang pemberani itu pingsan di tempat.

Duduk menyatakan bahwa Tuhan memegang penuh kendali akan situasi yang ada, dan kemenangan ada di tangan-Nya. Maut telah ditaklukkan oleh Allah, maut telah ditelan dalam kemenangan.

2. Saudara-saudari, Para perempuan itu ketakutan. Tapi malaikat itu menghibur mereka dan menenangkan mereka: "Jangan takut." Ini adalah kata-kata yang sama yang diucapkan malaikat Gabriel kepada Maria ketika dia menyampaikan tentang kelahiran Yesus. Malaikat mengucapkan kata-kata yang penuh harapan:

"Aku tahu kamu sedang mencari Yesus, yang disalibkan. Dia tidak di sini; Dia telah bangkit, seperti yang telah Dia katakan."

Saya ragu apakah kebenaran rangkaian peristiwa yang disampaikan dapat dipahami para perempuan yang masih dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Matius memberi tahu kita bahwa ketika mereka berlari, mereka masih takut, tetapi juga bercampur dengan perasaan lain yaitu sukacita. Yang mengubah pola pikir dan hidup mereka sekali dan untuk selamanya adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dalam perjalanan kembali ke kota.

3. Setelah itu malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Ia pergi mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia" Kemudian setelah Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu, Yesus berkata pula: "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea." Ia menyebut mereka disini saudara-saudara, bukan hamba atau teman. Mereka ada dalam hubungan yang baru yang lebih intim dengan Allah: Allah adalah Bapa mereka dan Yesus adalah saudara mereka.

van mensen maken”, zei Jezus. Toen ze deze missie kregen, werden de discipelen erg enthousiast. Maar toen de Heer Jezus stierf, was al hun hoop en enthousiasme de bodem ingeslagen. Alle idealen die ze tot dusver hadden opgebouwd, waren verbrijzeld. Ze zijn als soldaten die de oorlog hebben verloren.

Ik ga jullie voor naar Galilea ... Waarom is dat?

Omdat we opnieuw gaan beginnen. In Galilea was het ooit begonnen. Daar kwamen de discipelen ook allemaal vandaan. Daar deed Jezus zijn eerste tekenen. Daar sprak Hij zijn bergrede uit en leerde Hij ze hoe ze moesten bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt...

Daar leerde Hij ze hoe ze moesten omgaan met God en de mensen.

De Heer Jezus wilde Zijn discipelen leren, waar ze vielen, daar moeten ze ook opstaan. Dit is het herstel dat de discipelen van de Heer Jezus moeten ervaren.

We gaan weer opnieuw beginnen! En Ik ga jullie voor. Ik ben de Herder, jullie zijn de schapen. Jullie raakten verstrooid toen Ik geslagen en gedood werd. Zo gaat dat met schapen als hun leider wegvalt. Is het niet prachtig dat Jezus het zo gezegd heeft? Dat Hij het begrijpt dat iedereen het spoor bijster is. Maar nu ben Ik weer bij jullie, zegt Jezus. En Ik blijf bij jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Galilea, daar was het begonnen. Het was ook het gebied om naar uit te wijken als het te gevaarlijk werd. Daar kon je je even terugtrekken om opnieuw gesterkt te worden. Om even afstand te nemen, na te denken en opnieuw toegerust te worden voor de taak die verricht moet worden.

4. Broeders en zusters,

De Joodse Bijbelgeleerde Pinchas Lapide noemde zichzelf geen christen. En toch, kon hij na lang onderzoek niet ontkennen, dat Jezus was opgestaan uit de dood. De argumenten voor de opstanding vond hij te sterk en te overtuigend.

Galilea

Mengapa Mereka harus bertemu Yesus di Galilea?

Menurut Matius 4:18-19, Galilea adalah tempat pertama di mana Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya untuk menjadi penjala manusia. “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia,” kata Yesus. Mendapatkan misi ini, murid-murid-Nya menjadi sangat semangat. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, pupuslah segala harapan dan semangat mereka. Segala cita-cita yang mereka bangun selama ini hancur berantakan. Mereka seperti prajurit-prajurit yang kalah perang.

Aku akan mendahului kamu ke Galilea... mengapa?

Karena kita akan memulai lagi dari awal. Itu pernah dimulai di Galilea. Mereka semua berasal dari sana. Di sana Yesus melakukan tanda mujizat yang pertama. Di sana Dia menyampaikan Khotbah-Nya di Bukit dan mengajari mereka bagaimana berdoa: Bapa kami yang di sorga... Di sana Dia mengajari mereka bagaimana berhubungan dengan Allah dan manusia.

Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid-Nya, di tempat di mana mereka jatuh, di sana juga mereka harus bangkit. Inilah pemulihan yang perlu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus.

Kita akan mulai lagi dari awal! Dan Aku menunjukkan jalan kepada kamu. Aku adalah Gembala, kamu adalah domba. Kamu tercerai berai / berserakan ketika Aku dicambuk dan dibunuh. Bukankah indah bahwa Yesus berkata demikian? Ia mengerti bahwa masing-masing orang tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang Aku kembali, kata Yesus. Dan Aku tetap menyertaimu setiap hari, sampai akhir jaman.

Galilea, di sanalah awalnya. Itu juga tempat yang harus dituju ketika keadaan terlalu berbahaya. Disana, saudara dapat menarik diri / menyendiri untuk dikuatkan kembali. Mengambil jarak, berpikir, dan diperlengkapi kembali untuk tugas yang harus dilakukan.

Zijn belangrijkste reden om in de opstanding te geloven is de krachtige overtuiging van de discipelen. “Eerst waren ze na de kruisiging van Jezus als een groep bange mensen bij elkaar zaten. Ze hadden ook alle reden om bang te zijn. Hun Meester was op een gruwelijke manier gestorven en ze zouden waarschijnlijk hetzelfde meemaken. Maar wat gebeurt er na een paar weken? Ze getuigen van Jezus en de opstanding vol moed en geloofsvuur in Jeruzalem. Ze zijn goede missionarissen geworden. Ze gaan zelf nog liever dood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus opgeven! Lapide concludeert dat geen visioen of hallucinatie in staat is om zo’n revolutionaire transformatie te veroorzaken.”

5. Broeders en zusters, Petrus, Paulus en de andere predikers in de vroege kerk verkondigen niet alleen de dood van Jezus aan het kruis, maar juist Zijn opstanding uit de dood staat centraal in het evangelie.

In zijn preek op de Pinksterdag leidt Petrus de menigte naar een dramatisch hoogtepunt van zijn toespraak, hij zegt: **“Maar God wekte Hem (Christus) uit de dood op en bevrijdde Hem van de doodsstrijd, want het was onmogelijk voor de dood om Hem in zijn greep te houden (Handelingen 2:24).”**



Dit is ook wat Paulus later in Romeinen 8:11a zegt: “de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, leeft in u.” Met andere woorden, dezelfde kracht, dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft nu in ons!

4. Seorang ahli teologi Yahudi Pinchas Lapide tidak menyebut dirinya seorang Kristen. Namun, setelah melakukan banyak penelitian, dia tidak dapat menyangkal bahwa Yesus benar telah bangkit dari kematian. Menurutnya argumen tentang kebangkitan Yesus sangat kuat dan meyakinkan.

Alasan utamanya untuk percaya pada kebangkitan adalah kekuatan keyakinan murid-murid. “Pertama-tama mereka duduk bersama seperti sekelompok orang yang ketakutan setelah penyaliban Yesus. Mereka juga mempunyai banyak alasan untuk takut. Guru mereka telah mati dengan cara yang mengerikan, dan mereka mungkin akan mengalami hal yang sama. Tetapi setelah beberapa minggu mereka penuh keberanian dan api iman, bersaksi di Yerusalem tentang Yesus dan kebangkitanNya. Mereka menjadi missionaris yang berhasil. Mereka lebih baik mati daripada melepaskan iman mereka di dalam Kristus yang bangkit! Lapide menyimpulkan bahwa tidak ada penglihatan atau halusinasi yang mampu menyebabkan transformasi revolusioner seperti itu.”

5. Saudara-saudari, Bagi Petrus, Paulus, dan pengkhotbah lain khotbahkan di gereja mula-mula, bukan hanya kematian Yesus di kayu salib, tetapi justru kebangkitan-Nya dari kematian yang merupakan inti dari berita Injil.

Dalam khotbahnya pada Hari Pentakosta, Petrus memimpin orang banyak menuju klimaks yang dramatis dari pidatonya, dia berkata:

“Tetapi Allah membangkitkan Dia (Kristus) dari kematian dan membebaskan-Nya dari sengsara maut, karena tidak mungkin menahan Dia tetap ada dalam kuasa maut itu (Kisah para rasul 2:24)”

Inilah juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8:11a: ‘Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di antara kamu’. Dengan kata lain, kekuatan yang sama, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari

En dat is de belofte van Pasen! Dezelfde kracht die Jezus tot leven bracht, leeft nu in ons, wat betekent dat we de kracht hebben om getransformeerde levens te leiden! Er gaat niets boven de Geest van Jezus die in jou komt wonen! Hier vallen Pasen en Pinksteren op een dag.

6. Gemeente van Jezus Christus, Wat betekent dit alles voor ons als kerk, als gezin, als persoon? In welke situatie bevinden wij ons op dit moment? Ben je wanhopig en geef je het snel op? Heb je de hoop verloren door de steeds zwaardere druk van het leven? Is het nog steeds moeilijk om een plaats in het hart en het leven te maken voor uw dierbare, die is teruggedraaid naar onze Vader in de hemel? Heeft u problemen op het werk? Is een familielid ziek of een naaste ziek? Heeft u wellicht financiële problemen omdat alles tegenwoordig duur is geworden? Heeft u problemen met huisvesting? Heb je problemen met je studie en lijkt het alsof je op een dood spoor zit? Heb je het gevoel dat God niet in staat is om grote dingen in je leven te doen? Raak je ontmoedigd en moedeloos?

Het maakt niet uit hoe groot een steen is die je verhindert om op te staan, geloof dat God daartoe in staat is. Er is niets dat God niet kan doen. Net zoals Jezus onderweg vrouwen ontmoette en Jezus hen vroeg om Hem te ontmoeten in Galilea, zo wordt ons gevraagd om op te staan. Laat alle gevoelens achter die ons hulpeloos maken en kom tot God. Hij wacht op ons allemaal en Zijn Geest is in ons en Hij kan ons laten opstaan. Niet door ons eigen kracht, maar door de kracht van de opstanding. De kerkdeur is open voor u en mij. Laten we opnieuw beginnen, onze taken en verantwoordelijkheden in dienst van God voortzetten, niet met eigen kracht maar met de kracht van de Heer Jezus die in ons is.

Iedereen raakt soms uit zijn evenwicht op lichamelijk vlak, psychisch, sociaal vlak en op vlak van zingeving maar laat het coronavirus geen twijfel, angst en bezorgdheid creëren want onze God is groter dan het virus zelf.

antara orang mati maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, hidup juga di dalam kita!

Dan itu adalah janji Paskah! Kekuatan yang sama yang menghidupkan Yesus, hidup juga di dalam kita, artinya bahwa kita mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup yang telah diubah! Tidak ada yang dapat mengalahkan Roh Yesus yang tinggal di dalam diri saudara!

6. Apa arti semua ini bagi tugas panggilan kita sebagai gereja, bagi keluarga, bagi pribadi? Apa dan bagaimana situasi saudara saat ini?

Apakah saudara sedang putus asa dan mudah menyerah? Apakah saudara hilang pengharapan karena tekanan hidup yang semakin berat? Apakah masih sulit untuk memberi tempat dalam hati dan hidup bagi orang yang dikasihi, yang telah Kembali kepada Bapa di surga? Apakah saudara sedang ada masalah dalam pekerjaan? Apakah saudara sakit atau orang yang dikasihi sakit? Apakah saudara mengalami masalah keuangan karena semua serba mahal saat ini? Apakah saudara mengalami masalah dengan tempat tinggal? Apakah saudara ada masalah dengan studi dan sepertinya menghadapi jalan buntu? Apakah saudara merasa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara? Apakah saudara menjadi kecil hati atau tawar hati?

Batu sebesar apapun yang menghalangi saudara untuk bisa bangkit, percayalah bahwa Allah sanggup melakukan itu. Tidak ada yang tidak mungkin Allah lakukan. Sebagaimana Yesus menjumpai perempuan dalam perjalanan mereka dan Yesus meminta mereka untuk datang bertemu dengan-Nya di Galilea, maka kita diminta untuk bangkit. Meninggalkan segala perasaan-perasaan yang membuat kita tidak berdaya dan datang kepada Tuhan. Ia menanti kita semua dan Roh-Nya ada pada kita sehingga Ia mampu membuat kita bangkit. Bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kekuatan kuasa kebangkitan. Pintu gereja telah terbuka. Mari bangkit untuk memulai kembali, meneruskan tugas

En dus, mijn broeders en zusters in Christus, zeg ik jullie deze Paasdag opnieuw zoals de engel en Jezus zelf zeiden: wees niet bang. Ik weet dat u op zoek bent naar Jezus, die werd gekruisigd. Hij is opgestaan, zoals Hij zei. Dus ga naar je Galilea; naar je huis, naar je uithoek van de wereld; op je werk, of waar dan ook. Daar zul je Jezus zien en ontmoeten. Deel uw geloof, en uw hoop, uw liefde en uw vreugde. Spreek die drie woorden steeds uit die het verschil maken, voor ons en voor onze wereld: Christus is opgestaan! Hij is inderdaad opgestaan! Wij staan ook op. Halleluja! Gezegende Paasdagen 2022! De Heer Jezus die is opgestaan is krachtig om ons, Zijn kinderen te laten opstaan.

Amen.

- **ds. S.M. Winckler-Huliselan**

dan tanggung jawab pelayanan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus yang ada di dalam kita.

Tiap-tiap orang terkadang kehilangan keseimbangan pada tubuh, jiwa, dalam hubungan sosial dan arti hidup tetapi jangan biarkan virus corona menciptakan keraguan dan ketakutan dan kecemasan karena Allah kita lebih besar dari pada virus itu sendiri.

Jadi, saudara-saudariku di dalam Kristus, saya berkata kepada saudara pada Paskah ini sebagaimana malaikat dan Yesus katakan: jangan takut. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan. Dia telah bangkit, seperti yang Dia katakan. Jadi pergilah ke Galileamu; ke rumah saudara, kamar saudara, ke semua sudut dunia ini dan di sana saudara akan melihat dan berjumpa Yesus. Bagikan iman, harapan, kasih dan sukacita saudara. Ucapkanlah tiga kata-kata yang bisa membuat perbedaan, untuk kita dan dunia ini: Kristus telah bangkit! Dia memang telah bangkit! Kita pun bangkit. Haleluya! Selamat merayakan hari-hari Paskah 2022! Tuhan Yesus yang bangkit berkuasa membangkitkan kita anak-anak-Nya.

Amin.



Den Haag

GEEFT WARMTE



Den Haag geeft warmte is een solidariteitsactie om gezinnen die in de problemen komen, o.a. vanwege de gestegen energieprijzen, te helpen.

Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen ruimte om prijsstijgingen in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De compensatie van gemiddeld € 400 voor alle huishoudens zal voor hen bij lange na niet voldoende zijn om dit op te vangen. Zelfs de extra compensatie voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum kan de stijging van de

energiekosten niet opvangen. In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land start Stek daarom met de actie 'Den Haag geeft warmte'.

Stek, voor stad en kerk, werkt in deze actie samen met de Protestantse Diaconieën van Den Haag en Scheveningen, de Voedselbank Haaglanden, de Haagse Gemeenschap van Kerken, de Liberaal Joodse Gemeente van Den Haag. Aan de kerken en hun achterban in de Haagsche regio is opgeroepen om aan deze actie mee te doen.

De looptijd van deze actie is van december 2021 tot en met 14 februari 2022 en heeft als doelgroep: Alle huishoudens die bij Voedselbank Haaglanden een voedselpakket ontvangen.

Al is de Regionale KDM nog niet gevormd, doet GKIN Regio Rijswijk-Den Haag bescheiden mee aan deze diaconale actie.

In het persbericht van 18 februari 2022 heeft Stek, stad en kerk, kunnen melden dat de opbrengst € 100.000 euro is.

Alle beetjes helpen, dit is geen verontschuldiging omdat er weinig is bijgedragen, maar juist een **aanmoediging** om ook **kleine bijdragen te leveren**.

PASEN, GLORIEDAG

Pasen, Pasen, gloriëdag!
't Lichaam, dat vernederd lag,
is in heerlijkheid verrezen.
Schaduw van dood en vrees,
trokken weg als morgendauw.
Halleluja, God is trouw!

Pasen, Pasen, klokken luid,
galmen boven alles uit,
dat het handschrift van de zonden
door zijn offer werd verzwonden.
Nu is Jezus opgestaan!
Halleluja, 't is voldaan.

Pasen, Pasen, dag van lof,
van bevrijding uit het stof,
dood en hel zijn overwonnen,
't nieuwe leven is begonnen;
Satan in zijn wanhoop beeft.
Halleluja, Jezus leeft!

Pasen, Pasen, 't tarwegraan
moet eerst stervend ondergaan,
wil het eens als rijpend koren
in uw gouden zomer gloren.
Leidt ons, Heer, door zulk een dood!
Halleluja, God is groot!

Huib Fenijn



WWW.KASSAKU.NL



Onze oplossing voor uw restaurant, afhalen, wok, snackbar... bezorg voortaan overal met Thuisbezorgd. Chinees, Bahasa en Nederlands. Informatie op 040-2441253 of 06-37312417

GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
(Indonesisch - Nederlands Christelijke Kerk)



PREEKROOSTER APRIL – JUNI 2022

Aanvangstijden om 14.00 uur, behalve in: Tilburg (TB) om 10:00 uur; Arnhem 13:30;
Rotterdam 14:30 uur en HSK Antwerpen 15:00 uur, tenzij anders aangegeven.
Preekrooster onder voorbehoud, raadpleeg ook de website www.gkin.org

3 APRIL

AM	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I
DH	zr. L. Wetangterah	I+N
DD	ds. J. Linandi	N+I
AR	ds. M. de Mik - van der Waal	N+I
TB	ds. S. Tjahjadi, en Online Landelijke Eredienst	I+N

10 APRIL

AM	ds. H.M. Sendjaja	I+N
DH	ds. S.M. Winckler Huliselan, en Online Landelijke Eredienst	N+I
RD	ds. S. Tjahjadi, 14:30 uur	I+N
AR	ds. A. Verburg	I+N
TB	ds. J. Linandi	N+I
HSKA	ds. J. Linandi	N+I

15 APRIL Goede Vrijdag + Heilig Avondmaal

AM	ds. M. de Mik - van der Waal, 19:00 uur	N+I
DH	ds. S. Tjahjadi	I+N
RD	geen dienst	
AR	ds. S.M. Winckler Huliselan, om 19:00 uur	N+I
TB	ds. J. Linandi, om 19:30 uur en Online Landelijke Eredienst	N+I

17 APRIL Pasen

AM	ds. J. Linandi	N+I
DH	ds. S.M. Winckler Huliselan, en Online Landelijke Eredienst	N+I
DD	ds. A.H. Leatomu, 14:00 uur	N+I
AR	zr. D.I. Simatupang	I+N
TB	ds. S. Tjahjadi	I+N

24 APRIL

AM	ds. S. Tjahjadi, en Online Landelijke Eredienst	I+N
DH	ds. J. Linandi	N+I
RD	zr. K.S. Prijatna, 14:30 uur	I+N
NM	ds. C. Stavleu	N+I
TB	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I
HSKA	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I

1 MEI

AM	ds. M. de Mik - van der Waal	N+I
DH	ds. B. Plaisier	N+I
DD	ds. C. de Jonge	N+I
AR	ds. B.J. Pakpahan	N+I
TB	ds. J. Linandi, en	N+I

Online Landelijke Eredienst

8 MEI

AM	ds. J. Linandi, en Online Landelijke Eredienst	N+I
DH	ds. J. de Klerk	N+I
RD	zr. L. Wetangterah, 14:30 uur	I+N
AR	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I
TB	ds. B.J. Pakpahan	I+N
HSKA	ds. B.J. Pakpahan	I+N

15 MEI

AM	zr. B.T. Sari	I+N
DH	ds. S.M. Winckler Huliselan, en Online landelijke eredienst	N+I
DD	ds. S. Tjahjadi	I+N
AR	Ds. J. Linandi	N+I
TB	ds. D. Janssens-Sahertian	I+N

22 MEI

AM	ds. S. Tjahjadi, en Online Landelijke Eredienst	I+N
DH	ds. M. de Mik – van der Waal	N+I
RD	br. N.H. van Splunter, 14:30 uur	N+I
NM	ds. S.M. Winckler-Huliselan	N+I
TB	ds. J. Linandi	N+I
HSKA	ds. J. Linandi, Heilig Avondmaal	N+I

26 MEI Hemelvaart

AM	ds. J. Linandi	N+I
DH	ds. S. Tjahjadi	I+N
RD	ds. D. Janssens-Sahertian, 14:30 uur	I+N
AR	ds. A.H. Leatomu	N+I
TB	ds. S.M. Winckler Huliselan, en Online landelijke eredienst	N+I

29 MEI 5^{de} zondag

AM	zr. B.T. Sari	I+N
DH	zr. D.I. Simatupang, Dienst Nuansa Batak	I+N
DD	ds. J. Linandi	N+I
AR	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I
TB	ds. S. Tjahjadi, en Online Landelijke Eredienst	I+N
HSKA	ds. S. Tjahjadi	I+N

5 JUNI Pinksteren

AM	ds. J. Linandi, en <i>Online Landelijke Eredienst</i>	N+I
DD	zr. K.S. Prijatna	I+N
DH	ds. B. Plaisier	N+I
AR	zr. B.T. Sari	I+N
TB	ds. S.M. Winckler Huliselan, <i>Gezamenlijke dienst met PKN</i>	N+I

12 JUNI

AM	zr. L. Wetangterah	I+N
DH	ds. C. de Jonge	N+I
RD	ds. J. Linandi	N+I
AR	zr. D.I. Simatupang	I+N
TB	ds. S. Tjahjadi, en <i>Online Landelijke Eredienst</i>	I+N
HSKA	ds. S. Tjahjadi	I+N

19 JUNI

AM	mw. ds. Y. Hsu	N+I
DH	ds. S. Tjahjadi, en <i>Online landelijke eredienst</i>	N+I
DD	ds. S.M. Winckler Huliselan	I+N
AR	ds. J. Linandi	N+I
TB	br. N.H. van Splunter	N+I

26 JUNI

AM	ds. S. Tjahjadi, en <i>Online Landelijke Eredienst</i>	I+N
DH	ds. J. Linandi	N+I
RD	ds. M de Mik - van der Waal	N+I
NM	ds. S.M. Winckler Huliselan	N+I
TB	zr. B. T. Sari	I+N
HSKA	zr. B. T. Sari	I+N

N+I - Preek in het Nederlands, Indonesische vertaling op de beamer
I+N – Preek in het Indonesisch, Nederlandse vertaling op de beamer

Amstelveen (AM) – Het Nieuwe Kerkgebouw
Bouwerij 52,
1185 XX Amstelveen.

(Metro 51 richting Westwijk, halte Spinnerij
uitstappen en 7 minuten in zuidelijke richting
lopen)

Secretariaat AM: Steenenbaak 2, 2134 XG
Hoofddorp.
tel: 06-2301 5908
email: secretaris.AM@gkin.org

Rotterdam (RD) – Alexanderkerk,
2^{de}, 4^{de} zondag
Springerstraat 340,
3067 CX te Rotterdam, 010 - 4203057

Dordrecht (DD) – Kerkelijk centrum De Bron
1^{ste}, 3^{de}, 5^{de} zondag.

Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht, (wijk
Stadspolders)

Trein: Dordrecht Centraal Station overstappen
naar trein station Stadspolders, 2 minuten lopen.
Bus: bus 5 vanaf Dordrecht Centraal Station naar
Stadspolder Halte: Bakema-erf.
Secretariaat RD/DD: Abel Tasmanlaan 152,
3133AC Vlaardingen.
email: secretaris.RDDD@gkin.org

Den Haag (DH) – Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, 2533 JT,
tel. 070-3886874.

(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark, en
tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51 halte
Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Boomberg 102,
Capelle a/d IJssel 2905 BB. tel.: 06-24936238.
email: secretaris.RWDH@gkin.org

Arnhem (AR) – Kruiskerk,
1^{ste}, 2^{de}, 3^{de}, 5^{de} zondag

Lisdoddelaan 30, 6832 EC, tel. 026-3212373.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
't duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte
Visserlaan)

Nijmegen (NM) –
Remonstrantsdoopgezindekerk, 4^{de} zondag
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ,
tel. 024-3220451.

(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: Millweg 20,
6844 GR Arnhem. tel.: 06-499 66033.
email: secretaris.ARNMM@gkin.org

Tilburg (TB) – Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB:
Azuurweg 41, 5044 KA Tilburg
tel: 06-3985 4534.
email: secretaris.TB@gkin.org

HSK Antwerpen (HSKA) – Heilige
Drievuldigheid, 2^{de}, 4^{de} en 5^{de} zondag
Wapenstilstandlaan 55,
2600 Berchem – Antwerpen.

Landelijk Kerkelijk Bureau
Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg. e-mail:
LKB@gkin.org
Scriba: telefoon: 06-27052839,
e-mail: scriba@gkin.org

IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05
www.gkin.org

G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Tilburg onder nummer 27.34.55.44, en
staat geregistreerd bij de belastingdienst als een
ANBI instelling, fiscaalnummer
804267625



Getuigenis

Rob Zwamborn

27 FEBRUARI 2022

Zoals u weet, komt ik geregeld naar de kerk. Ik kom naar de kerk omdat Lely naar de kerk gaat. Dat doe ik bijna 23 jaar. Dus ik ben hier bekend.

Ik ben de jongste van 6 kinderen van een naoorlogs arbeiders gezin. Mijn ouders zijn vlak na de oorlog van Schiedam naar Alblasterdam verhuisd, waar mijn vader bij toen Ned-Staal ging werken als electricien en mijn moeder was huisvrouw. Ons gezinsleven was niet echt een gezinsleven van harmonie, er heerste veel spanningen. We moesten vooral doen wat er gezegd werd. Door de jaren heen leerde je daar mee om te gaan en ieder op z'n eigen manier. Naar mate we allemaal ouder werden kregen we allemaal zo onze eigen problemen.

Mijn vader overleed plotseling toen ik 16 jaar oud was. In die 16 jaar was ik al aardig gevormd, maar ik had zelf niet door hoe. Ik weet alleen dat mijn vader zei: "Jij kent niets, jij kan niets en je zult ook nooit iets worden". Dat heeft heel mijn leven beïnvloed en ik was bang voor hem. Ik werd goed opgevangen door mijn familie. Ik merkte wel dat ik moeite had met leven in het algemeen, met contact maken met andere mensen, met leren en relaties. Ik was wel gewend om door te zetten, ook al vond ik het moeilijk, maar ik koos vaak wel de makkelijkste weg.

Een paar jaar na een mislukte relatie heb ik Lely, mijn vrouw in Indonesië leren kennen. Een jaar na onze eerste

ontmoeting kwam zij naar Nederland voorgoed. Als je verliefd bent dan heb je het gevoel dat je alles aankan. Na een bepaalde periode is de verliefdheid er een beetje van af en ga je langzaam over op de realiteit van het leven.

Dat was voor mij het houvast van mijn familie. Wat zei zeiden daar hield ik me aan vast, omdat ik nooit iets anders had geleerd dan luisteren en gehoorzamen. Het is natuurlijk niet goed voor mij, maar ook niet voor onze relatie. Ik was door al die jaren heen niet aan het leven maar aan het overleven. Er was geen vrede in mijn leven. Ik raakte steeds meer in de problemen. Ik was veel aan het werk, vaak naar buitenland en thuis was ik vaak erg vervelend. Totdat zo'n 3,5 jaar geleden de bom barstte. Mijn vrouw zei: "je gaat er nu wat aandoen of anders weet ik niet of ik dit nog wel volhoud". Wij zijn naar de GGZ gegaan waar ik een tijdje onder behandeling ben geweest en de resultaten toch niet zo bevredigend waren. Lely zei: waarom ga je niet eens met een dominee van onze kerk praten? Dat vond ik wel moeilijk, ik was nog bezig met behandeling bij GGZ. Ik ben zo iemand van eerst het ene proberen en dan het ander. De tijd ging door en ik had Lian Goudappel wel eens gebeld voor algemene informatie om een dominee te bellen.

2 jaar geleden toen wij in Oostenrijk waren, is Lely met mij begonnen met Christelijke liederen te zingen als wij samen gingen wandelen na het avondeten.

Later ben ik ook overdenkingen gaan lezen die Lely via haar telefoon op kon zoeken en bidden voor het avondeten. Tot nu toe zingen wij nog steeds na het avondeten tijdens het afspoelen. Van mijn neef heb ik ook een app gekregen van YouVersion, die geef je elke dag een Tekst van de dag uit de Bijbel, die je kunt overdenken.

Vorig jaar op 25 april volgden wij de online dienst onder leiding van ds. Marla, zij preekte over vroeger, thuis, opvoeding en problemen die je later in je leven tegenkomt vanuit je opvoeding. Bij de dingen die daar naar voren kwamen, dacht ik: ze heeft het over mij. Na de dienst hebben Lely en ik erover gesproken, wat er toe geleid heeft dat ik ds. Marla gebeld heb. We hebben een afspraak gemaakt. In het gesprek hebben we mijn situatie besproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat we met aangepaste catechisatie - lessen van 8



hoofdstukken - gaan kijken of ik mijn hart kon openen voor de Heer God en daaruit houvast en rust kon vinden.

Nu, ik kan u zeggen dat ik een relatie heb met de Heer God en dat ik elke zondag de dienst volg, dat ik elke dag bid, zing en de overdenkingen lees. Daaruit heb ik houvast en rust gevonden. Hieruit blijkt dat de Heer onze Vader bestaat, ons helpt in goede en slechte tijden als we maar in Hem geloven.

Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik geloof, vandaar mijn volwassendoop. Ik ben God dankbaar dat Hij Lely en mij samen gebracht heeft.

God heeft op mijn deur geklopt. Ik sta nu niet meer voor de deur, maar ik ben naar binnen gegaan. Als ik nu naar de kerk ga, ga ik niet meer voor Lely, maar omdat ik behoefte heb om naar het woord van God te luisteren.



Kesaksian

Rob Zwamborn

27 FEBRUARI 2022

Seperti yang Anda ketahui, saya datang ke gereja dengan teratur. Saya datang ke gereja karena Lely pergi ke gereja. Saya sudah melakukannya selama hampir 23 tahun. Jadi saya dikenal di sini.

Saya adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dari keluarga kelas buruh pascaperang. Tak lama setelah perang, orang tua saya pindah dari Schiedam ke Alblasserdam, di mana ayah saya berkerja di Ned-Staal sebagai tukang listrik dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kehidupan keluarga kami sebenarnya bukan kehidupan keluarga yang harmonis, ada banyak ketegangan. Kami harus melakukan dengan apa yang diperintahkan. Selama bertahun-tahun jadi belajar menghadapinya dan masing-masing dengan caranya sendiri. Seiring bertambahnya usia, kita semua punya masalah sendiri.

Ayah meninggal mendadak saat aku berumur 16 tahun. Dalam 16 tahun itu saya sudah terbentuk dengan baik, tetapi saya sendiri tidak menyadari bagaimana caranya. Saya hanya tahu bahwa ayah saya berkata: "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak bisa melakukan apa-apa dan kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa". Itu mempengaruhi seluruh hidup saya dan saya takut pada Ayah. Saya ditampung dengan baik oleh keluarga saya. Saya merasakan dan menyadari bahwa saya memiliki masalah dengan kehidupan secara umum, dengan berhubungan dengan orang lain, dengan studi dan

hubungan relasi. Saya sudah terbiasa dengan ketekunan, meskipun saya merasa sulit, tetapi saya sering memilih cara yang paling mudah.

Beberapa tahun sesudah hubungan yang gagal, saya bertemu Lely, istri saya, di Indonesia. Setelah setahun pertemuan pertama kami, dia datang ke Belanda untuk menetap selamanya. Ketika Anda sedang jatuh cinta, Anda merasakan seolah Anda dapat menangani apa saja. Setelah jangka waktu tertentu, rasa jatuh cinta berubah, agak mengendap, dan Anda mulai perlahan-lahan beralih ke realitas kehidupan sehari-hari.

Fondasi bagi saya adalah keluarga (family). Apa yang mereka katakan saya pegang, karena saya tidak pernah belajar apapun selain mendengarkan dan mematuhi, dan apa yang dikatakan pihak mereka adalah pegangan saya. Itu tidak baik untukku, tentu saja, tetapi juga tidak baik untuk hubungan kita.

Selama bertahun-tahun saya tidak hidup tetapi bertahan hidup. Tidak ada kedamaian dalam hidupku. Masalah semakin menumpuk. Saya banyak bekerja, sering pergi ke luar negeri dan di rumah saya sering berkelakuan sangat menyebalkan.

Suatu saat, 3,5 tahun lalu, bom meledak. Istri saya berkata: "Kamu harus melakukan sesuatu tentang hal ini, sekarang juga atau saya tidak tahu apakah saya bisa melanjutkan ini". Kami pergi ke GGZ (instansi yang menangani masalah

kesehatan mental) Di tempat itu saya mengikuti perawatan untuk beberapa waktu tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan. Lely berkata: “Mengapa tidak pergi dan berbicara dengan seorang pendeta dari gereja kami?” Itu saya merasakan sulit, karena saya juga masih menjalani perawatan di GGZ. Saya adalah seseorang yang berprinsip mencoba satu hal dulu baru kemudian yang lain. Waktu terus berjalan dan saya pernah menelepon Lian Goudappel untuk mendapatkan informasi secara umum tentang menghubungi atau menelepon seorang pendeta.

2 Tahun yang lalu ketika kami berada di Austria, Lely mulai menyanyikan lagu-lagu Kristen dengan saya ketika kami berjalan-jalan bersama setelah makan malam. Kemudian hari saya juga mulai membaca renungan yang Lely dapat cari di teleponnya dan berdoa sebelum makan malam. Sampai sekarang kami masih bernyanyi bersama setelah makan malam, sambil mencuci piring. Sepupu saya memberikan sebuah aplikasi “YouVersion”, yang memberikan sebuah ayat Alkitab untuk dapat dibaca setiap hari dan unuk direnungkan.

Tahun lalu pada tanggal 25 April, kami mengikuti kebaktian online yang dipimpin oleh Pdt. Marla, dia berkhotbah tentang masa lalu, suasana dirumah, asuhan dan masalah yang bisa Anda temui di kemudian hari dari asuhan Anda. Hal-hal yang dikemukakan waktu itu, membuat saya berpikir dia berbicara tentang

saya. Setelah kebaktian, saya dan Lely membicarakannya, yang kemudian mendorong saya untuk menelepon Pdt. Marla. Kami membuat janji: Dalam percakapan yang menyusul kemudian, kami membahas situasi saya dan kami sampai pada kesimpulan bahwa dengan pelajaran katekesasi yang diadaptasi dalam 8 bab, kita akan melihat apakah saya dapat membuka hati saya bagi Tuhan Allah dan juga bisa menemukan pegangan dan kedamaian di diri saya dari pelajaran-pelajaran tersebut.

Nah, sekarang saya dapat mengatakan kepada Anda sekalian bahwa saya memiliki hubungan dengan Tuhan Allah dan bahwa saya menghadiri kebaktian setiap hari Minggu, bahwa saya berdoa, menyanyi dan membaca renungan setiap hari. Dari situ saya menemukan pegangan dan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Bapa kita benar-benar ada, membantu kita dalam suka dan duka asal saja kita percaya kepada-Nya.

Perjalanan saya masih panjang, tetapi saya percaya, oleh karena itu saya menerima baptisan dewasa saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan saya dengan Lely

Tuhan telah mengetuk pintuku. Saya tidak lagi berdiri di depan pintu, tetapi saya masuk ke dalam bersamaNya. Kalau saya pergi ke gereja sekarang, saya tidak lagi pergi untuk Lely, tetapi karena saya perlu mendengarkan firman Tuhan.

Tuhan telah mengetuk pintuku. Saya tidak lagi berdiri di depan pintu, tetapi saya **masuk ke dalam bersamaNya.**



EL LOBO SOLITARIO – THE LONE WOLF

Di dalam iman Kristen, kita belajar bahwa urusan keselamatan adalah perihal yang harus diambil secara pribadi. Hal ini benar adanya, karena urusan masuk surga itu tidak dapat diwakili oleh keluarga atau sahabat lainnya. Setiap kita akan bertanggungjawab atas diri kita masing-masing. Akan tetapi keselamatan yang bersifat pribadi ini tidak berarti bahwa orang Kristen harus hidup dan fokus kepada dirinya sendiri. Hidup dalam kesendirian seperti layaknya el lobo solitario, atau the lone wolf, merupakan kemustahilan dalam perjalanan iman seorang Kristen. Di dalam hidup kita, banyak sekali keputusan-keputusan penting yang harus diambil di setiap saat dan di sepanjang hidup kita. Interaksi dengan sahabat-sahabat rohani merupakan sumber kekuatan dan menjadi saluran hikmat Tuhan yang dapat membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan.

Di sinilah pentingnya keberadaan komunitas rohani yang kita kenal di GKIN sebagai “Kelompok Tumbuh Bersama” atau KTB. Di dalam kelompok-kelompok kecil ini, semua jemaat belajar dan juga mengajar bersama mengenai prinsip dasar iman Kristen dan juga hal-hal praktis dalam kehidupan iman kita. Hikmat dan pengalaman dapat dengan mudah diutarakan dan mejadi berkat bagi anggota kelompok lainnya. Dalam sisi yang lain, hal-hal yang keliru dan kurang tepat dapat juga dengan

In het christelijk geloof leren we dat de kwestie van het heil een zaak is die persoonlijk moet worden genomen. Dit is waar, omdat de kwestie van het betreden van de hemel niet kan worden vertegenwoordigd door familie of andere vrienden. Ieder van ons zal voor zichzelf verantwoordelijk zijn. Maar deze persoonlijke redding betekent niet dat christenen moeten leven met de focus alleen op zichzelf. In eenzaamheid leven zoals el lobo solitario, of de eenzame wolf, is een onmogelijkheid op de reis van het christelijk geloof. In ons leven zijn er veel belangrijke beslissingen die te allen tijde en gedurende ons hele leven moeten worden genomen. Interactie met spirituele vrienden is een bron van kracht en een kanaal van Gods wijsheid die ons kan helpen bij het nemen van verschillende beslissingen.

Dit is waar het belang van het bestaan van een spirituele gemeenschap die we bij GKIN kennen als de *Kelompok Tumbuh Bersama* (*Groepgroep*) of *KTB*. In deze kleine groepen leren en onderwijzen gemeenteleden samen over de basisprincipes van het christelijk geloof en over praktische zaken in ons geloofsleven. Wijsheid en ervaring kunnen gemakkelijk worden overgedragen en zijn een zegen voor de rest van de groep. Aan de andere kant kunnen ook zaken die fout en onnauwkeurig zijn binnen de groep gemakkelijk worden rechtgezet. *KTB* is in dit geval iets moois, waarbij gemeenschap in de kerk een middel

mudah diluruskan di dalam kelompok tersebut. KTB dalam hal ini merupakan suatu hal yang indah, di mana persekutuan di dalam gereja menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi semua anggota jemaat.

Nama saya adalah Herman BORO, saya sudah menjadi majelis di GKIN Amstelveen sejak 2018. Di awal pandemi COVID di tahun 2020, bersama beberapa rekan jemaat dan majelis, dan dibantu oleh Ministerium, kita merintis kegiatan KTB di lingkungan GKIN Amstelveen pada khususnya. Puji Tuhan, program KTB di Amstelveen pada saat ini sudah mencakup 41 orang dalam 8 group yang berbeda. Program KTB sekarang juga sudah berkembang di regio-regio lainnya di dalam GKIN. Sebuah pelipatgandaan rohani yang luar biasa dimana setiap anggotanya terus belajar menjadi murid Kristus.

Murid yang memuridkan adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Di manapun Tuhan menempatkan kita, kita harus terus belajar dan siap mengajar untuk menjadi berkat buat sesama. Kita sadar bahwa keselamatan adalah sebuah keputusan yang bersifat pribadi, akan tetapi kita tetap membutuhkan orang lain dalam proses pertumbuhan iman kita. Untuk itu, carilah dan bentuklah persahabatan rohani di dalam GKIN. Ayo ber-KTB!

Tuhan berkati, Herman.

wordt tot geestelijke groei voor alle leden van de gemeente.

Mijn naam is Herman BORO, sinds 2018 ben ik ouderling bij GKIN Amstelveen. Aan het begin van de COVID-pandemie in 2020 hebben we samen met gemeenteleden en ouderlingen, bijgestaan door het Ministerium, pionierswerk verricht bij KTB-activiteiten binnen GKIN Amstelveen in het bijzonder. Godzijdank, het KTB-programma in Amstelveen omvat momenteel 41 mensen in 8 verschillende groepen. Inmiddels heeft het KTB-programma zich ook in andere regio's binnen GKIN ontwikkeld. Een buitengewone geestelijke vermenigvuldiging waarbij elk lid blijft leren een discipel van Christus te zijn.

Discipel en discipelschap is een proces dat nooit zal eindigen, totdat God ons terugroept. Waar God ons ook plaatst, we moeten blijven leren en bereid zijn om te onderwijzen om een zegen voor anderen te zijn. We realiseren ons dat verlossing een persoonlijke beslissing is, maar we hebben nog steeds andere mensen nodig in het proces van groei van ons geloof. Zoek en vorm daarvoor spirituele vriendschappen in GKIN. Laten we KTB doen!

God zegene ons, Herman.

VERSLAG LKB 1E KWARTAAL: DECEMBER 2021 TOT MAART 2022

1. Pastorale zorg:
 - Regio Amstelveen e.o.: ds. J. Linandi.
 - De afdeling Noord / Oost Nederland e.o.: ds. J. Linandi.
 - Regio Rotterdam-Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
 - Regio Rijswijk-Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
 - Regio Arnhem-Nijmegen e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.
 - Regio Tilburg e.o.: ds. S.M. Winckler-Huliselan.

2. Huissamenkomsten:
 - Regio Amstelveen: 1x per maand op 4e donderdag om 11.00 uur in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, te Amstelveen.
 - Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: eenmaal per maand op 4e zaterdag om 14.00 uur te IJsselmuiden, of Paterswolde. De diensten te Paterswolde in maanden maart, juni, september en december en de overige maanden in IJsselmuiden.
 - Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
 - In Huize "Patria" in Bussum: 1 x per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, olv ds. J. Linandi.
 - Regio Arnhem-Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
 - Regio Rotterdam-Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
 - Antwerpen: 2e, 4e en 5e zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 Berchem (Antwerpen).

3. Catechisatie:
 - In alle regio's volgens afspraak.

4. Bijbelstudie:
 - Amstelveen, 2e vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52 te Amstelveen, olv ds. J. Linandi.
 - Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace.
 - Wognum: 4e vrijdag van de maand olv ds. J. Linandi.
 - Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4e dinsdagavond om 19:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
 - Rijswijk-Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1e vrijdag van de maand om 12:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
 - Rotterdam-Dordrecht: 3e donderdagmiddag v.d. maand 13:30, olv ds. S. Tjahjadi.
 - Rotterdam-Dordrecht: 3e vrijdagavond v.d. maand om 19:30, olv ds. S. Tjahjadi.
 - Arnhem-Nijmegen: 2e woensdag of 2e vrijdag van de maand.
 - Arnhem-Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
 - Tilburg: 3de vrijdag van de maand, olv ds. S.M. Winckler-Huliselan.

5. Groeigroep:
 - Tilburg: 1e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl
 - Rijswijk-Den Haag: Pasutri, iedere 1e vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. Diaconie:

-

7. Beëindiging ambtsperiode / overige ambten:

- Op 13 februari 2022 is zr. Jeanne C Wouters-Possumah afgetreden als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Arnhem Nijmegen na het vervullen van 1 ambtstermijn en verlenging in de functie van regio-voorzitter.
- Op 13 februari 2021 is br. Elvin Leuhery afgetreden als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Amstelveen. De gemeente en de kerkenraad danken br. Elvin Leuhery voor het vervullen van 1 ambtstermijn met verlenging in de functie van regio secretaris.

8. Bevestiging ouderling / overige ambten:

- Op 13 februari is bevestigd als ouderling van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Arnhem - Nijmegen, zr. Romauli Aya Sophia Maharani Sinambela (Sophia) onder bediening van ds. Marla Winckler – Huliselan.

9. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):

- Per 13 februari 2022 heeft zr. Phia Sinambela de rol van voorzitter op zich genomen in regio Arnhem-Nijmegen.
- In verband met het verstrijken van de ambtstermijn is zr. Patricia Soekarno afgetreden als voorzitter van regio Amstelveen per 13 februari 2022. Br. Herman Boro blijft in de functie van vice-voorzitter.
- In de moderamenvergadering van 19 februari 2022 is zr. Patricia Kwa-Soekarno geïnstalleerd als de nieuwe scriba van de landelijke kerkenraad; per diezelfde datum is afgetreden zr. Monica Natanael-Kusumadja na vervullen van de functie van scriba gedurende 7 jaren.

10. Geboren:

- Op maandag 22 november 2021 is geboren in Dordrecht, Naydelin Elisheva Leffers, dochter van zr. Natalia Ginting en br. Henko Leffers en zusje van Edmund uit regio GKIN Dordrecht.
- Op 2 december 2021 is geboren Jesayah Rayton Supriadi Samsey, de zoon van br. Steffano Samsey en zr. Kristy Pereira en de tweede kleinzoon van br. Tony en zr. Ernie Pereira.
- Op maandag 17 januari 2022 is geboren Arshaka Lukas Ivano Siregar, de eerste zoon van br. Daniel Siregar en zr. Helmy Siregar – Sirait, uit regio Tilburg.
- Op 7 maart 2022 is geboren in Den Haag, Vincent Christian Edshin, zoon van br. Edward en zr. Shintike, broertje van Vanessa Angel Edshin en Vachel Giovanni Edshin uit regio Rijswijk Den Haag.
- Op 15 maart 2022 is geboren te Tilburg, Ben Pereira - 't Hart, zoon van zr. Anne Pereira en br. Iggy 't Hart, broertje van Mia, kleinzoon van zr. Ernie Pereira-Abuchaer en br. Tonny Pereira uit regio Tilburg.
- Op 24 maart 2022 is geboren te Leiden, Noach Zefano Kinawa van Os, eerste zoon van zr. Serli en br. Jeroen van Os.

11. Nieuwe dooplidmaten / belijdend lidmaten persoonsadministratie Scipio:

- Op zondag 13 februari 2022 werd in de Online Landelijke Eredienst te Amstelveen onder bediening van ds. Johannes Linandi, de openbare geloofsbelijdenis afgelegd door br. David Linandi en br. Dimitri de Jong van regio Amstelveen.

- Op zondag 27 februari 2022 is in de Online Landelijke Eredienst in Marcuskerk Den Haag onder bediening van ds. Johannes Linandi, de openbare geloofsbelijdenis afgelegd door: br. Jonathan Bakker, br. Jerry Lay, br. Darrell Tjahjadi van regio Rijswijk-Den Haag.
- Op 27 februari 2022 is in de Alexander Kerk, Rotterdam het sacrament van de Heilige Doop (volwassendoop) bediend aan dhr. Robert Zwamborn onder leiding van ds. S.M. Winckler-Huliselan.
- Op 27 maart 2022 werd in de Marcuskerk te Den Haag, de Heilige Kinderdoop bediend aan Elsa Joy Julienne, dochter van zr. Claudia Dinar Rosdiana en br. Christiaan Julienne van regio Rijswijk-Den Haag, onder bediening van ds. Stanley Tjahjadi.
- Op 27 maart 2022 heeft in de Doopsgezinde-Remonstrantse te Nijmegen, de Heilige volwassendoop bediening plaats gevonden aan br. Sjors Vos van regio Arnhem-Nijmegen, onder bediening van ds. S.M. Winckler Huliselan.

12. Overleden:

- Op dinsdag 1 december 2021, is op 71-jarige leeftijd in Ambon overleden mw. Augustina Pattikawa, moeder van zr. Yaya Pattikawa en oma van zr. Jona Wattimena en br. Rivelino Wattimena van GKIN regio Tilburg.
- Op zondag 12 december 2021 is op 88-jarige leeftijd te Hoorn overleden, mw. Lies Antonio, van GKIN regio Amstelveen.
- Op maandag 3 januari 2022 is in Indonesië overleden de heer Budi Santoso Hulu, broer van zr. Rini Hellemans Hulu van HSK Antwerpen.
- Op maandag 3 januari 2022 is in Indonesië overleden de heer H. Utomo Wirioputro, grootvader van zr. Rini Hellemans Hulu van HSK Antwerpen.
- Op donderdag 6 januari 2022 is op 82-jarige leeftijd in Bali, Indonesië overleden, dhr. Soebianto Saman, vader van br. Okto Wahjuwibowo, schoonvader van zr. Louse Wahjuwibowo - Targanski en opa van Kirsty Wahjuwibowo van GKIN regio Rijswijk-Den Haag.
- Op zaterdag 29 januari 2022 is op 88-jarige leeftijd te Amsterdam overleden, mw. Liep Tjoa, van GKIN regio Amstelveen. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op 4 februari.
- Op zaterdag 5 februari 2022 is op 73-jarige leeftijd te Malang, Indonesië overleden, mw. Maya Nagel - Supardi, zus van Korska Kavadjaja, van GKIN regio Amstelveen.
- Op donderdag 10 februari 2022 is op 93-jarige leeftijd te Arnhem overleden, dhr. Tiang Tjay Tio, ex ouderling van GKIN regio Arnhem Nijmegen, echtgenoot van mw. Siok Tjien Nio Tio - Tjie, vader van br. Michael Tio, schoonvader van zr. Ruth Tio en opa van Noa Tio.
- Op vrijdag 11 februari 2022 is op 92-jarige leeftijd te Semarang-Indonesië overleden mw. Riem Nio Tan (Reny Tan), oud gemeentelid van GKIN regio RW/DH.
- Op 13 februari 2022 is op 45-jarige leeftijd in Jakarta overleden dhr. Ponda Manurung, echtgenoot van mw. Jelina Antonia Manurung - Banunaek en zwager van zr. Betty Falkenburg van regio Tilburg.
- Op zondag 20 februari 2022 is op 90-jarige leeftijd te Zoetermeer overleden, zr. Oey Keng Nio (Hetty), van GKIN Regio Rijswijk-Den Haag, weduwe van Tan Tjong Ling.
- Op 20 februari 2022 is op 69-jarige leeftijd in Bali overleden dhr. George Liman, broer van zr. Delyna Kros-Liman en zwager van br. Hans Kros van regio Tilburg.

- Op maandag 21 februari 2022 is op 92-jarige leeftijd te Apeldoorn overleden, dhr. Oei Hong Kioe van GKIN regio Amstelveen.
- Op vrijdag 25 februari 2022 is op 81-jarige leeftijd te Haarlem overleden mw. Augustina Carolina Sophia Winter, moeder van br. Carel, schoonmoeder van zr. Hannie, van GKIN regio Rijswijk-Den Haag.
- Op zaterdag 5 maart 2022 is op 85-jarige leeftijd te Batam Indonesië overleden, Mw. Lina Suhefi moeder van Erni Heezen-Setiawan, schoonmoeder van Jos Heezen en oma van Jade Heezen van GKIN regio Arnhem-Nijmegen.
- Op zondag 6 maart 2022 is op 71-jarige leeftijd te Zevenaar overleden, br Api Aalbers broer van Jan Aalbers, zwager van Yorina Aalbers-Lesu en oom van Gideon Aalbers van GKIN regio Arnhem-Nijmegen.
- Op 14 maart 2022 is op 52-jarige leeftijd te Dongen overleden, zr Mawar Felchlin-Ambarwati (Rose) van GKIN regio Tilburg, echtgenote van br. Tony Felchlin en moeder van br. David en br. Manuel.
- Op 24 maart 2022 is te Nijmegen geboren en overleden Mica Nieuwijn Sihombing, de zoon van br. Homi Sihombing en zr. Melisa Sihombing-Sinuraya en broertje van Hosa Sihombing.

DE GEMEENTE EN DE KERKENRAAD BIDDEN DE FAMILIE GODS TROOST EN NABIJHEID TOE.

13. Huwelijksinzegening:

- Op 20 december 2021 zijn onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan, in het huwelijk bevestigd en ingezegend, br. Dennis Overdiek en zr. Sri Ramayanti Malau van GKIN regio Tilburg. De dienst vond plaats in de Pauluskerk te Tilburg.

14. Landelijke mededelingen / activiteiten:

- Jaarthema 2022: “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt / Gereja, tempat dimana terjadi penyembuhan dan pemulihan.”
- Landelijke Gebedsdienst GKIN, elke woensdag om 19.30 uur
- Hulp voor Oekraïne. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Op zondag 13 maart organiseerde de GKIN derhalve een collecte waarbij de opbrengst bestemd is voor de noodhulp Kerk in Actie. Deze noodhulp geven de vluchtelingen van Oekraïne opvangmogelijkheden en noodpakket met voedsel. GKIN Diaconie IBAN: NL28 INGB 000 858 7314 O.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’

Opgesteld door: Coördinator landelijke kerkelijk bureau, verslagdatum 27-03-2022.



KND Kerstlantaarn



COLOFON

UITGEVER

GEREJA KRISTEN INDONESIA
NEDERLAND

KERKELIJK BUREAU

HEUVELSTRAAT 141
5038AD TILBURG
LKB@GKIN.ORG

SECRETARIAAT GKIN NIEUWS

IEN DALESSTRAAT 1
5122BX RIJEN
JAN.VANDENDRIEST@GKIN.ORG

REDACTIE

DS. J. LINANDI
DS. S. TJAHHADI
JAN VAN DEN DRIEST
KRISTINA SANTI PRIJATNA
SARA OLIVIA STELLER

LAYOUT

DEANY BERGMANS
KATHARINA GANDASASMITA
NESIA MAMENGKO

REKENINGNUMMER

GKIN

ING: NL19INGB0002618290
TE DEN HAAG

E-MAILADRES GKIN NIEUWS

GKINNIEUWS@GKIN.ORG

CORRESPONDENTEN

ANDE WAARDENBURG-PATTIWAEL
RENE DE FEIJTER
ERIC RUMONDOR

BEZOEK OOK DE WEBSITE VAN DE GKIN:

WWW.GKIN.ORG

HERKENBAARHEID ARTIKELEN

“IN VERBAND MET DE
HERKENBAARHEID VAN DE
INHOUD VAN DE INGEZONDEN
ARTIKELEN, ONTHOUDT
DE REDACTIE ZICH VAN HET
HERSCHRIJVEN VAN INGEKOMEN
ARTIKELEN”.

DOELGROEP GKIN NIEUWS:

GKIN NIEUWS IS UITSLUITEND
BESTEMD VOOR LEDEN EN
SYMPATHISANTEN EN
WORDT GRATIS AAN HEN
VERSTREKT, MAAR GIFTEN
WORDEN BIJZONDER OP
PRIJS GESTELD.