

EDITIE 2 • JAARGANG 36 • APRIL 2020

GKIN NIEUWS

"WAT BETEKENT PASEN VOOR U?"

"APA ARTI PASKAH BAGIMU?"

I PETRUS 1: 3-7

CORONAVIRUS

3

PREEKROOSTER

30

PAASOVERDENKING

10

3	MEDEDELING OMTRENT CORONAVIRUS
5	VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR
7	DAGBOEK VAN DE VICE-VOORZITTER
10	PAASOVERDENKING 2020
18	INTERVIEW MET TINE DE GROOT VAN REGIO RDDD
25	DE ONTWIKKELING VAN HSK ANTWERPEN
30	PREEKROOSTER
34	PERKEMBANGAN HSK ANTWERPEN
40	THEOLOGISCHE BASIS ZINGEN VOLKSLIED NA DE ZONDAGSDIENST
44	BOUWSTENEN REGIO TILBURG: THELMA, EEN DAME UIT SAPARUA, DE MOLUKKEN
45	COACHING TIENERS: "LOVE, SEKS AND DATING"
49	VERSLAG GKIN LKB

MEDEDELING OMTRENT CORONAVIRUS

25 MAART 2020

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen zoals wij hebben kunnen vernemen in het nieuws zijn we opgeroepen om alle sociale contacten te vermijden indien deze niet noodzakelijk zijn tot 1 juni. Hierdoor zijn we genoodzaakt alle (fysieke) bijeenkomsten van GKIN te annuleren en door te gaan met de Online Landelijke Erediensten.

Vorbereidingen voor de regionale Paasviering en bazaars begin juni zullen vervallen. Pastorale en diaconale taken aan gemeenteleden zullen telefonisch of via video calling plaatsvinden.

**“De verschrikking van de nacht
hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat
midden op de dag.”**

PSALM 91: 5-6

Sehubungan dengan perkembangan terakhir pemerintah negeri Belanda telah mengeluarkan peraturan kepada kita semua untuk menghindari kontak sosial yang tidak penting sampai dengan tanggal 1 juni 2020. Sehubungan dengan ini maka semua acara pertemuan dan kebaktian fisik GKIN akan diganti dengan cara online (OLE).

Semua persiapan menyangkut paskah regional dan acara bazaar sampai bulan juni dibatalkan. Tugas pastoral dan pelayanan diakonal jemaat hanya akan dilakukan melalui telepon atau melalui video calling.

Seruan Ministerium (para pendeta tetap GKIN): Janganlah takut, tetapi percayakan sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Ingatlah akan Firman Tuhan yang mengatakan,

Oproep Ministerium (onze vaste predikanten): Laten we niet angstig zijn, maar het volle vertrouwen stellen op de Here Jezus. Denkend aan het Woord van God dat zegt: “De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.” (Psalm 91:5-6)

Gezien de dagelijks ontwikkelingen wordt de website van GKIN regelmatig bijgewerkt met actuele berichtgeving en informatie over de online diensten / bijeenkomsten. Wij willen u vragen deze in de gaten te houden.

Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijd.

Namens de kerkenraad van de GKIN,

Theya Tjoe-Fat, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de GKIN

“Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.”

MAZMUR 91: 5-6

“Engkau tak usah takut terhadap ke-dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.” (Mazmur 91: 5-6).

Mengingat dinamika perkembangan yang begitu cepat, situs web GKIN secara teratur akan diperbarui dengan pesan-pesan terkini. Kami meminta Anda untuk secara berkala memantau situs web GKIN.

Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita selalu dalam masa-masa yang sulit ini.

Atas nama majelis GKIN,

Theya Tjoe-Fat, wakil ketua Badan Pengurus Harian GKIN

VANUIT HET *Dagelijks Bestuur*

Beste GKIN'ers,

Na een korte break van 2 jaar maak ik sinds afgelopen oktober weer deel uit van het Dagelijks Bestuur en van de ouderlingen van GKIN regio Rijswijk/Den Haag. In mijn eerdere periode van 2011-2017 als scriba, nu als voorzitter van Commissie van Beheer. In het DB kwam ik ook weer bekende gezichten tegen, Monica als opvolger van mij destijds in de rol van scriba en Theya als vice-voorzitter. Er lijkt niet veel veranderd...maar toch.

In korte tijd is er toch wel het nodige veranderd. Ik kan bijvoorbeeld de groei van regio Tilburg noemen. Voorheen waren Amstelveen en Rijswijk/Den Haag de grote regio's. Inmiddels kunnen we zeggen dat we drie grote regio's hebben. Een eigen gebouw, een vaste plek hebben hieraan bijgedragen. Ook de aandacht voor de regio, in het bijzonder door ds. Marla Winckler-Huliselan, heeft de regio verder ontwikkeld.

In de laatste jaren ben ik als secretaris van de Commissie van Beheer al druk bezig geweest met financiële cijfers van GKIN. De voorzitter van toen, Ray Suling, is nu weer de secretaris en ben ik hem opgevolgd als voorzitter. Er is nu veel meer inzicht in de cijfers van GKIN en ook niet onbelangrijk, we hebben actueel inzicht in de stand van zaken. Uiteraard doen we dit niet alleen. We vragen ook de nodige tijd van de regio's. Maandelijks sturen zij gegevens over MKO contant, cijfers over regiobezoek, collecten, banksaldi. Hierdoor beschikken we nu over veel 'stuurgegevens'. Deze informatie wordt in iedere vergadering (moderamen of LKV) dan weer teruggekoppeld. Ook informeren we de gemeente maandelijks over de ontvangen MKO bedragen. Zoals afgelopen januari al in dankbaarheid gemeld, is er een mooie stevige groei in ontvangen Maandelijks Kerkelijk Offer, zoals de onderstaande grafiek laat zien.





Deze groei laat ook de betrokkenheid zien van u als gemeentelid. Kerk zijn doe je niet alleen. Als GKIN zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. GKIN vervult anno 2020 een waardevolle rol in de samenleving. Op het moment van schrijven is de lijdenstijd (aswoensdag) begonnen. Een tijd om stil te staan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. Als u dit leest, is deze tijd alweer voorbij en gedenken we de opgestane Heer. In de komende maanden staan er normaliter weer veel activiteiten op de agenda (o.a. bazaars, dagjes uit etc). Ook staat dan al weer bijna het jubileum voor de deur van het 35-jarig bestaan van GKIN. Een drukke tijd van voorbereiding. Ook weer een tijd om bij stil te staan. Goed om te beseffen waar we als GKIN vandaan komen. We brengen al een rijke historie met ons mee, maar ondertussen dromen we ook verder in de vorm van het nieuw op te stellen vijfjarenplan waar u als gemeente ook actief bij bent betrokken. Zo blijven we als GKIN jong van geest. Ooit hadden we als thema van een lustrumviering “eenheid in verscheidenheid”. Dat thema is tijdloos. Verschillende regio’s met ieder haar eigen kleur...maar toch ook weer één... één GKIN. Ik wens u Gods zegen toe voor de komende tijd.

- Peter van Duijn



DAGBOEK

van de vice-voorzitter

Het is eind februari en alweer een jaar geleden dat ik het stokje van br. Iskandar Gandasasmita mocht overnemen en vice-voorzitter ben geworden. Het jaar is ongelooflijk snel voorbij gegaan. Ik zal u weer meenemen in wat momenteel actueel is voor mij.

Volgens planning heb ik twee van drie cursusdagen voor kerkleiders gevolgd van het evangelisch college.

De eerste dag werd gegeven door de bevlogen voorganger André Meulmeester van "de Wegwijzer", een groeiende kerkgemeente in Almere. Hij vertelde hoe hij en zijn team een

visie ontwikkelden om vanuit niets een kerkgemeente op te bouwen. Deze is nu in bijna alle deelgebieden van Almere vertegenwoordigd en werkt samen met de politiek en andere plaatselijke organen om de levens van mensen te verbeteren en om Gods boodschap te verkondigen.

De tweede dag werd gegeven door Ben Tiggelaar, een bekende organisatiedeskundige en heel goede spreker. Hij heeft op een enthousiaste en geanimeerde wijze gesproken over verandertrajecten in de gemeente.

De derde dag in juni zal gaan over ethische dilemma's in de gemeente.

Verder ben ik met ds. Marla Winckler-Huliselan bezig om in een roadtour 4 GKIN regio's aan te doen met de sessies "delen en dromen". Regio Tilburg slaan we over omdat deze regio onder leiding van ds. Marla en de regionale kerkenraad de sessies al had gedaan.

De resultaten vanuit de roadtour zullen worden teruggegeven aan de regionale kerkenraden om de prioritering te bepalen voor de eigen regio. De resultaten worden ook input voor DB en ministerium om te werken aan het volgende 5-jarenplan. Ik hoop u hierover in de volgende GKIN Nieuws-editie meer te kunnen vertellen.

Heel fijn om te zien is dat er een sterke beweging is van onze tieners in de regio's Tilburg en Amstelveen. In Tilburg heeft een aantal tieners belijdenis gedaan. In Amstelveen is recent een aantal tieners en jongeren gestart met catechisatie.

Nog meer positiefs wat betreft onze kinderen en jongeren was de coaching over "love seks and dating" op 23 februari onder leiding van ds. Marla en georganiseerd door de kindernevendienst-commissie van regio Rijswijk-Den Haag. Deze coaching was open gesteld voor alle regio's.

Ik heb mijn kinderen gebracht en het was een gezellig treffen met andere ouders gedurende de tijd dat we op onze kinderen wachtten. U kunt elders in deze editie een compilatie vinden van de dag. De dag was heel goed verzorgd en het was een zegen om zoveel jonge mensen te zien. Het deed mij terugverlangen naar mijn eigen tijd als jongere van de GKIN. Ik was één van de bestuursleden van de toenmalige KP (Komisi Pemuda), de landelijke jongerencommissie van de GKIN die bestaan heeft in de jaren '80 en '90. Gedenkwaardige activiteiten van de KP waren de bijbelkamp, sportdag, de malam seni dan budaya.

Deze mijmeringen over het verleden brengen me op het volgende: dit jaar zal GKIN haar 35e verjaardag vieren!

Dit zal gebeuren op zaterdag 4 juli tijdens een gezamenlijke landelijke viering in Tilburg. U zult hierover nog meer horen en bent natuurlijk van harte uitgenodigd. Jammer genoeg kan ik er zelf niet bij zijn, maar onze voorzitter CvB (Commissie van Beheer), br. Peter van Duijn zal namens het DB u toespreken. Elders in dit GKIN nieuws vindt u zijn woord namens het DB.

Wat staat er nog op de agenda?

Behalve de reguliere vergaderingen zijn er de volgende speciale activiteiten:

- Op 14 maart zal de KDM (Komisi Diaconia dan Marturia) in Amstelveen een landelijke dag houden van de diaconie met als spreekster ds. Ria Pasaribu en een live verbinding met het dorp van het Adoptie Desa project.
- In mei zal ik met br. Paul The een toerusting verzorgen voor de commissie Diaconie van regio Amstelveen. Hij zal het ochtendprogramma verzorgen over leiderschap en ik zal het middagprogramma verzorgen over communicatie.

Verder:

In mijn toespraak tijdens de landelijke kerstviering heb ik de term 'Deo volente' – 'als God het wil' genoemd. Als ik hieraan denk komt een oud gezegde boven met ongeveer dezelfde betekenis: 'de mens wikt, maar God beschikt'.

Illustratief hiervoor zijn de volgende zaken:

We hebben de afgelopen weken meerdere stormen meegemaakt. Met de storm Ciara is het begonnen; vanwege de hevigheid in de middag heeft regio Amstelveen de eredienst verplaatst naar de ochtend en heeft regio Arnhem/Nijmegen besloten de eredienst af te zeggen. Andere regio's hebben eveneens te lijden gehad met als gevolg een verlaagd bezoekersaantal. Gelukkig hebben de andere stormen geen negatief effect gehad op onze erediensten.

De wereld is momenteel in de ban van het corona virus. Inmiddels is het een pandemie geworden en op het moment dat ik dit schrijf zijn de twee eerste ziektegevallen in Nederland een feit. Beide in regio's van de GKIN: Tilburg en Amsterdam. Zo merken we dat het heel dichtbij komt: we moeten als kerkenraad en als persoon keuzes maken, bijvoorbeeld of we zondag na de eredienst handen schudden of niet.

Laten we nu juist in deze onzekere tijden nederig worden en ons vasthouden aan onze Heer, van wie we de wederopstanding mogen gaan vieren tijdens het Paasfeest.

"Laten we blijven geloven in wat Hij heeft beloofd, zonder eraan te twifelen. Want Hij die de beloften heeft gedaan, is trouw."
(Hebreëen 10:23)

Ik wens u allen Gods zegen toe.

- Theya Tjoe-Fat

Vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad van de GKIN



PAASOVERDENKING 2020

"Wat betekent Pasen voor u?"

"Apa arti Paskah bagimu?"

I Petrus 1: 3-7

Ds. J. Linandi

Heeft u ooit de film 'The Passion of the Christ' gezien? Dit is een film over de laatste twaalf uren van Jezus Christus. Veel critici bekritisieren de film als een film die erg gruwelijk en bloederig is.

Apakah anda pernah melihat film 'The Passion of the Christ'? Film ini tentang duabelas jam terakhir kehidupan Yesus Kristus. Banyak kritikus mengkritik film ini sebagai film yang mengerikan dan penuh darah.

Inderdaad. Het kruis is inderdaad geen prettige vertoning. Het kruis is de meest afschuwelijke uitvinding van de mens. Het kruis is het gruwelijkste marteltuig, veel gebruikt in de tijd van de Romeinen om misdadigers te executeren.

Memang demikian. Salib memang bukanlah tontonan yang menarik. Salib adalah penemuan manusia paling mengerikan. Salib adalah alat penyiksaan paling mengerikan yang banyak digunakan di zaman Romawi untuk mengeksekusi penjahat kelas berat.

Toen ik jaren geleden de film 'The Passion of the Christ' zag, had ik gemengde gevoelens. Aan de ene kant wilde ik bepaalde scènes eigenlijk niet zien. Aan de andere kant keek ik toch omdat dat kruis anders is dan andere gruwelijke executies. Het kruis biedt waarde aan ieder die naar dat kruis kijkt. Waar ligt de waarde van het kruis? Voor mij heeft het kruis waarde omdat Jezus hing aan het kruis in plaats van mij. Hij deed dat voor mij! Door mijn zonden en opstand tegen God moest ik eigenlijk de straf van mijn eigen zonden dragen, maar Jezus heeft mijn plaats ingenomen.

Ketika saya dulu menyaksikan film 'The Passion of the Christ', saya diliputi perasaan bercampur. Di satu sisi, di adegan-adegan tertentu, saya sebenarnya tidak mau melihat. Di sisi yang lain saya toch tetap menyaksikannya karena salib ini berbeda dengan eksekusi mengerikan yang lain. Salib menawarkan arti kepada setiap orang yang memandang salib itu. Di mana arti salib? Bagi saya salib mempunyai arti karena Yesus tergantung di atas salib menggantikan saya. Ia melakukanNya bagi saya! Karena dosa dan pemberontakan saya terhadap Allah, sesungguhnya saya sendiri harus menanggung dosa saya. Tetapi Yesus mengambil tempat saya tersebut.

Alle vormen van lijden die wij mensen kennen heeft Jezus aan het kruis gevoeld. Tegenslagen, vermoeidheid, schaamte, ziekte, pijn, verdriet, crisis, tranen, verlatenheid, eenzaamheid, verslagenheid. De pijn die Jezus meemaakte was pijn in de hoogste vorm, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar weet dat Hij die ellende en lijden bewust heeft gedragen voor deze wereld, voor u, jou, mij. Elk druppeltje bloed dat vloeide aan het kruis was voor ons. Elke traan aan zijn wang was voor ons. En aan het eind van Zijn lijden moest Jezus sterven. De Schepper van alles wat leeft moest de dood ervaren. Christus heeft Zijn leven opgeofferd voor onze redding.

Maar op de eerste Paaszondag is Jezus opgestaan! God heeft het offer van Zijn Zoon aan het kruis aanvaard. Het kruis is leeg. Het graf is leeg. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat vieren wij met Pasen! Is Jezus in uw hart opgestaan?

Het thema van deze Paasoverdenking is: *'Wat betekent Pasen voor u/jou?'*. Persoonlijk denk ik na over dat woord 'Pasen'. Van het woord Pasen zie ik enkele betekenissen van Pasen die ik met u/jou wil delen.

Segala bentuk penderitaan yang dikenal oleh manusia dirasakan Yesus di atas kayu salib. Rintangan, letih, malu, sakit, kesusahan, krisis, air mata, perasaan ditinggalkan, kesendirian, terpukul. Kesakitan yang Yesus alami adalah kesakitan yang paling luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Tetapi ketahuilah bahwa Ia dengan tulus memikul penderitaan dan kesengsaraan itu bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Tiap tetes darah yang menetes di kayu salib menetes bagi kita. Tiap air mata yang menetes itu tertetes bagi kita. Dan pada akhir penderitaannya Yesus harus mati. Pencipta dari segala sesuatu yang hidup harus mengalami kematian. Kristus mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita.

Tetapi pada Paskah pertama Yesus bangkit! Allah menerima korban AnakNya di atas salib. Salib itu kosong. Kubur itu kosong. Tuhan sungguh bangkit! Itulah yang kita rayakan pada hari Paskah! Apakah Yesus bangkit di dalam hati saudara?

Tema renungan Paskah ini adalah: 'Apa arti Paskah bagimu?'. Secara pribadi saya memikirkan kata 'Paskah' itu. Dari kata Paskah saya melihat beberapa arti Paskah yang ingin saya bagikan kepada anda.

1. Pasen betekent Hoop **H O O P**

Wij worden geconfronteerd met de dood. De dood is zo machtig. Hoe mooi je ook je leven bouwt en inricht, vroeg of laat komt de dood langs. Wij weten niet hoe, wanneer, en waar maar de dood komt een keer langs. Zo resoluut is de dood. Geen mens kan ontsnappen aan de dood. Ook niet de rijkste, machtigste, slimste, wijste of de meest spirituele.

Wij willen leven. Chairil Anwar, een bekende dichter uit Indonesië, verwoordt dat in een van zijn bekende gedichten *'Aku mau hidup seribu tahun lagi ...! / Ik wil nog duizend jaar leven...!'* Voor veel mensen is de dood een groot vraagteken. Een beangstigende gedachte. Een hopeloos einde. Is er leven na de dood? Maar Pasen verandert dat hopeloze einde naar een eindeloze hoop. Apostel Petrus noemt dit in onze lezing: 'levende hoop!'. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus Christus heeft de dood overwonnen! Pasen betekent hoop.

2. Pasen betekent Nieuw Leven

H O O P
A
S
E
N I E U W L E V E N

1. Paskah berarti Hoop (Pengharapan)

Kita dikonfrontasi dengan kematian. Kematian begitu berkuasa. Betapa indahnyapun kehidupan ini kita susun dan rancang, cepat atau lambat kematian akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana itu akan terjadi. Tetapi kematian itu akan menjemput kita. Kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada seorangpun manusia yang dapat lolos dari kematian. Bahkan orang yang paling kaya, paling pandai, paling berkuasa, paling bijak, paling spiritualpun tidak dapat luput dari kematian.

Kita ingin hidup. Chairil Anwar, pujangga terkenal Indonesia mengungkapkan di dalam sebuah puisinya 'Aku' yang terkenal: 'Aku mau hidup seribu tahun lagi...'. Bagi banyak orang kematian adalah sebuah tanda tanya besar. Sebuah pemikiran yang menakutkan. Akhir tanpa harapan. Apakah ada kehidupan sesudah kematian? Namun Paskah mengubah 'Akhir tanpa harapan' menjadi 'Harapan tanpa akhir'. Rasul Petrus menyebutnya di dalam pembacaan kita: 'Hidup yang penuh pengharapan'. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Yesus Kristus telah mengalahkan kematian! Paskah berarti pengharapan.

2. Paskah berarti Nieuw Leven (Hidup Baru)

H O O P
A
S
E
N I E U W L E V E N

Apostel Petrus zegt in onze lezing: door de opstanding van Jezus Christus uit de dood worden wij opnieuw geboren. Wedergeboorte markeert een nieuw leven. In onze verbondenheid met de opgewekte Christus wekt God in ons een nieuw leven. *'Als iemand in Christus is, is hij/zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen'*. (II Korintiërs 5:17).

Bij de geboorte van een kind zien wij trotse ouders. Bij een wedergeboorte verwelkomt God ons met de grootste vreugde als Zijn geliefde kinderen. *'Ik ben uw/jouw Vader. Ik ga met je mee heel je leven lang. Ik zal je voorzien en beschermen. Ik heb een plan met jou'*.

De doop is een teken en zegel van het nieuwe leven dat God uit genade aan ons schenkt. Bij het afleggen van de geloofsbelijdenis zeg je vervolgens op jouw beurt 'ja' tegen God die als eerste 'ja' heeft gezegd in jouw doop. Zo beaamt je dat je kinderen van God bent, dat je hoort bij Christus en Zijn gemeente. Je wilt de Here Jezus navolgen en dienen in jouw leven. Doop en belijdenis zijn echter geen eindstation, maar het is een nieuw begin. Pasen betekent Nieuw Leven.

Rasul Petrus berkata di dalam pembacaan kita: oleh kebangkitan Kristus dari kematian kita dilahirkan kembali. Kelahiran kembali menandai kehidupan yang baru. Dalam persekutuan kita dengan Kristus yang dibangkitkan, Allah membangkitkan di dalam kita sebuah hidup baru. *'Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang'*.

(II Korintus 5:17)

Kalau ada kelahiran pasti kita melihat ada orangtua yang penuh kebanggaan. Demikian juga di dalam kelahiran kembali. Allah menyambut kita sebagai anak-anakNya dengan penuh sukacita. *'Aku adalah Bapa Sorgawimu. Aku menyertaimu seumur hidup. Aku akan mencukupi dan melindungimu. Aku mempunyai rencana bagimu'*.

Baptisan adalah tanda dan meterai dari hidup baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Melalui Pengakuan iman (sidi = penuh), anda berkata 'ya' kepada Allah yang sudah lebih dulu berkata 'ya' kepada anda di dalam baptisan anda. Demikian anda mengamini bahwa anda adalah anak-anak Allah, bahwa anda bagian dari Kristus dan jemaatNya. Anda ingin mengikut Yesus dan melayaniNya di dalam hidup ini. Namun demikian, Baptisan dan Pengakuan Iman (Sidi) bukanlah stasiun akhir, melainkan sebuah awal. Paskah berarti Hidup Baru.

3. Pasen betekent Agape (Onvoorwaardelijke Liefde)

H O O P
A G A P E
S
E
N I E U W L E V E N

Agape betekent onvoorwaardelijke liefde. Agape is niet: 'Ik hou van jou, omdat ...'. Ook niet 'Ik hou van jou, zodat ...'. Agape is liefde die zegt: 'Ik hou van jou ondanks alles.' Dat is onbegrensde liefde. Liefde die nooit ophoudt. Jezus moest de Via Dolorosa, die lijdensweg bewandelen uit liefde voor u en mij. Aan het kruis zien wij die Agape. God liet Zijn liefde zien. Niet met woorden, maar met een daad. Een daad die Zijn eigen hart breekt. Een daad die Zijn eigen Zoon kostte. Een ongekennde daad. Een liefdesdaad. *'Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'* (Johannes 3:16). Er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Er is geen overwinning zonder opoffering. Pasen betekent Agape (Onvoorwaardelijke Liefde).

4. Pasen betekent Vergeving

H O O P
A G A P E
S
V E R G E V I N G
N I E U W L E V E N

3. Paskah berarti Agape (Kasih tanpa syarat)

H O O P
A G A P E
S
E
N I E U W L E V E N

Agape berarti kasih tanpa syarat. Agape bukanlah: 'Aku cinta kamu, karena ...'. Agape juga bukan: 'Aku cinta kamu, supaya ...'. Agape adalah kasih yang mengatakan: 'Aku cinta kamu meskipun...'. Inilah kasih tanpa batas. Kasih Ilahi. Yesus harus menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan karena kasihNya bagi saudara dan saya. Di atas Salib kita melihat agape (kasih Ilahi). Allah menunjukkan kasihNya. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Tindakan yang membuat hatiNya hancur berkeping-keping. Tindakan yang harganya adalah AnakNya yang tunggal. *'Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal'* (Yohanes 3:16). Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Paskah berarti Agape (Kasih Ilahi yang tanpa syarat).

4. Paskah berarti Vergeving (Pengampunan)

H O O P
A G A P E
S
V E R G E V I N G
N I E U W L E V E N

Op de eerste Paaszondag kwamen enkele vrouwen naar het graf van Jezus. Maar toen verscheen een engel die zei: *'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier ... Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus ...'* (Marcus 16:6-7). Waarom wordt Petrus in het bijzonder genoemd? Petrus heeft Jezus drie maal verloochent. Petrus is heel diep gevallen. Hij verloor zijn trots en zelfverzekerdheid. Maar op Pasen horen wij de boodschap van vergeving. Hoe diep wij ook gevallen zijn in dit leven, Christus is er die ons wil vergeven.

Christus wil niet dat wij in dit leven beheerst worden door het verleden, door onze zonden, onze schuld, onze pijn, onze tekortkomingen, onze gebrokenheid. Op Pasen noemt Hij ons bij naam en biedt Hij ons wat wij ten diepste nodig hebben: vergeving! Zelfs de misdadiger aan het kruis die geen enkele genade meer kon verwachten van de mensen, toen hij zijn hoop vestigde op Jezus, hoorde hij de stem van de vergevende Heer. *'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn'*. Pasen betekent vergeving.

Pada hari Paskah pertama, beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Kemudian muncullah seorang malaikat yang berkata: *'Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini ... tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridNya dan kepada Petrus ...'* (Markus 16:6-7). Mengapa Petrus disebutkan secara khusus? Petrus telah tiga kali menyangkal Yesus. Petrus jatuh begitu dalam. Ia kehilangan kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Tetapi pada minggu Paskah itu kita mendengar berita pengampunan. Betapa dalamnyapun kita jatuh, ada Kristus yang mau mengampuni kita.

Kristus tidak mau kalau hidup kita dikuasai oleh masa lalu, dikuasai dosa, penderitaan, kesalahan, kehancuran. Pada hari Paskah Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan menawarkan kita apa yang paling kita butuhkan: pengampunan! Bahkan penjahat di sebelah Yesus pada waktu Ia disalib, penjahat yang tidak dapat berharap akan anugerah dari manusia, ketika ia menaruh pengharapannya kepada Yesus, ia mendengar suara dari Tuhan yang mengampuni. *'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus'*. Paskah berarti pengampunan.

5. Pasen betekent Toekomst en Eeuwig Leven

H O O P
A G A P E
T O E K O M S T E N E E U W I G L E V E N
V E R G E V I N G
N I E U W L E V E N

Met Pasen zingen we graag het bekende lied:

‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,

omdat ik weet: Hij heeft de toekomst

en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.’

Pasen betekent: er is toekomst. De toekomst ligt in Zijn handen. De levensomstandigheden waarin wij ons bevinden kunnen veranderen. Voorspoed en tegenspoed hebben afwisselend plaats in dit leven. Maar als wij ons leven vertrouwen op de opgestane Heer, weten wij dat Hij er is. Ook morgen. Ook in de toekomst. Hij leeft voor altijd! Ik ben nooit alleen. Hij geeft perspectief. Hij maakt de weg open waar er geen weg meer is. Hij zegent ons leven elke dag. Hij geeft ons de kracht om te leven en te werken. Hij gebruikt de beproevingen die wij meemaken om ons te vormen, te louteren (vers 7). Hij geeft ons perspectief in alle tijden.

5. Paskah berarti Toekomst en Eeuwig Leven (Masa Depan dan hidup kekal)

H O O P
A G A P E
T O E K O M S T E N E E U W I G L E V E N
V E R G E V I N G
N I E U W L E V E N

Di hari Paskah kita senang menyanyi lagu ini:

‘S’bab Dia Hidup Ada Hari Esok.

S’bab Dia Hidup Ku Tak Gentar.

Karna Ku Tahu Dia Pegang Hari Esok

Hidup Jadi Berarti Sbab Yesus Hidup.’

Paskah berarti: ada hari esok. Ada masa depan. Masa depan ada di dalam tanganNya. Situasi kehidupan di mana kita beraada dapat berubah. Kemakmuran dan kesulitan datang silih berganti dalam hidup ini. Namun jika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan yang bangkit maka kita tahu bahwa Ia selalu ada. Juga esok hari. Juga di masa depan. Ia hidup selama-lamanya. Karena itu saya tahu saya tidak pernah sendiri. Ia memberikan perspektif. Ia membuka jalan di mana tidak ada jalan lagi. Ia memberkati hidup kita tiap-tiap hari. Ia memberikan kita kekuatan untuk hidup dan bekerja. Ia menggunakan percobaan yang menerpa kita untuk membentuk dan memurnikan kita (ayat 7). Ia memberikan perspektif dalam setiap masa.

Wij bevinden ons in een spannende tijd vanwege het Corona virus. Veel mensen maken zich erge zorgen. Maar houd moed! Wat crisis in het leven betreft, dat kenden de leerlingen van Jezus als geen ander, toen zij hoorden dat Jezus gestorven was aan het kruis. Het gevoel van hopeloosheid en uitzichtloosheid vervulden ook de vrouwen die aanwezig waren bij de kruisiging van Jezus. Maar Pasen verandert alles. Omdat Jezus leeft is er toekomst voor wie in Hem gelooft!

En die toekomst geldt niet alleen voor dit leven. De Here Jezus belooft ons een eeuwig leven. Voor altijd leven in Zijn tegenwoordigheid. Zoals Petrus in onze lezing schrijft: *'Er wacht u... in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt.'*

Geliefde gemeente. Van dat ene woord 'Pasen' zie ik de betekenissen van Pasen die Christus aan ons wil geven: **hoop, nieuw leven, agape (onvoorwaardelijke liefde), vergeving, toekomst en eeuwig leven**. Wat betekent Pasen voor u, voor jou?

Gezegend Pasen toegewenst!
Amen.

Kita berada dalam situasi yang menegangkan karena Virus Corona. Banyak orang memandang dengan penuh kekuatiran (madesu = masa depan suram). Namun teguhkanlah hati! Kalau bicara soal krisis hidup, pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu tahu benar apa artinya krisis ketika mereka melihat bahwa Yesus mati di salib. Perasaan tidak berdaya dan putus asa juga memenuhi perempuan yang ada pada waktu Yesus disalibkan. Tetapi Paskah merubah segala sesuatu. Karena Yesus hidup ada masa depan bagi siapa yang percaya!

Dan masa depan itu bukan hanya untuk hidup ini. Tuhan Yesus menjanjikan kita hidup yang kekal. Untuk selama-lamanya hidup di dalam hadiratNya. Sebagaimana yang Petrus tulis dalam pembacaan kita: *'...untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.'*

Jemaat yang terkasih. Dari kata 'Paskah' saya melihat apa yang Kristus ingin anugerahkan kepada kita: **pengharapan, hidup baru, agape (kasih Ilahi tanpa syarat), pengampunan, masa depan dan hidup kekal**. Apa arti Paskah bagi anda?

Selamat hari Paskah!
Amin

"Mag ik een onbescheiden vraag stellen?"

"Apa aku boleh bertanya sesuatu yng kurang sopan?"

EEN INTERVIEW MET TINE DE GROOT VAN REGIO RDDD
WAWANCARA DENGAN TINE DE GROOT DARI WILAYAH RDDD

1. MAG IK EEN ONBESCHEIDEN VRAAG STELLEN? HOE OUD BENT U EIGENLIJK?

80+

2. OK, DAN HOUDEN WE DAAR BIJ..

Ja.

3. WANNEER BENT U NAAR NEDERLAND GEKOMEN?

In 1978.

4. IK KEN U WEL, MAAR IK KEN U NIET GOED. DUS IK BEN WEL GEÏNTERESSEERD IN U. HEEFT U VROEGER GEWERKT? WAT VOOR BAAN HAD U?

Dank je! Jazeker! Ik heb altijd Engelse les gegeven.

5. IN INDONESIA OF IN NEDERLAND?

In Indonesië. In Nederland heb ik als vrijwilliger Nederlandse les gegeven aan anderstaligen. En later toen ze hoorden dat ik Engels had gegeven, wilden een paar vrijwilligers ook Engelse les van mij. Dus ik heb ook later, toen ik iets meer tijd had aan oudere dames ook Engelse les gegeven

1. APA AKU BOLEH BERTANYA SESUATU YANG KURANG SOPAN TANTE UMUR BERAPA SEKARANG?

80+

2. OKE, LUPAKAN SAJA PERTANYAAN ITU....

Ya.

3. KAPAN TANTE PERTAMA KALI DATANG DI NEGERI BELANDA?

Tahun 1978.

4. SAYA KENAL TANTE, TETAPI SAYA TIDAK MENGENAL TANTE DENGAN BAIK JADI SAYA TERTARIK PADA ANDA. PERNAHKAH TANTE BEKERJA SEBELUMNYA? PEKERJAAN SEPERTI APA YANG TANTE PUNYA?

Terima kasih. Ya! Saya selalu mengajar bahasa Inggris.

6. DI INDONESIA ATAU DI BELANDA?

Di Indonesia. Di Belanda saya mengajar bahasa Belanda kepada penutur non-Belanda sebagai sukarelawan. Dan kemudian ketika mereka mendengar bahwa saya juga pernah mengajar bahasa Inggris, beberapa sukarelawan juga ingin belajar bahasa Inggris dari saya. Jadi saya juga memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada wanita yang lebih tua, ketika saya memiliki sedikit waktu.

6. EN HEEFT U NOG FAMILIE?

Ja, in zowel in Indonesië als in Nederland. In Nederland niet veel. Ik heb in Nederland 2 nichtjes en 1 neef.

7. DAT IS NIET ZOVEEL JA?

Nee, nee, maar in Indonesia heb ik heel veel.

8. MAAR U GAAT NIET ZO VAAK NAAR INDONESIA?

Alleen als er iets bijzonders is. Een sterfgeval of een huwelijk. Dan ga ik naar Indonesië.

9. DE FAMILIE IN INDONESIA IS WEL GROOT?

Ja, ik kom uit een gezin van elf...

10. VANAF WANNEER BENT U NAAR DE G K I N GEGAAN?

Toen ik naar Nederland kwam, zijn we naar de PKN gegaan. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Mijn man was eigenlijk ook niet van de PKN. Misschien omdat de kerk het dichtst bij ons huis was. In Indonesië zijn we getrouwd bij de GKI. Maar dat ging ook niet zo gladjes. Want de dominee, hij sprak geen Nederlands. Dus het werd in het Engels gedaan. De dominee kreeg een hartaanval in Indonesië. Vlak voor ons trouwen. Hij lag in het ziekenhuis maar de dominee had alles al voorbereid in het Engels. Toen hebben een paar andere dominees die Nederlands spraken aangeboden om het over te nemen. Om het dan in het Nederlands te doen, want dat begrijpt mijn man. Ik vond het niet prettig tegenover Dominee Sutjipto, hij had alles al voorbereid in het Engels en hij had een Engelse dominee gevraagd om het voor hem te doen.

6. DAN APAKAH ANDA MASIH MEMILIKI KELUARGA?

Ya, di Indonesia dan Belanda. Di Belanda tidak banyak. Saya memiliki 3 keponakan di Belanda.

7. ITU TIDAK BEGITU BANYAK YA?

Tidak, tidak, tapi di Indonesia saya punya banyak.

8. TETAPI ANDA TIDAK SERING PERGI KE INDONESIA?

Hanya jika ada sesuatu yang istimewa. Kematian atau pernikahan. Lalu saya pergi ke Indonesia.

9. KELUARGA DI INDONESIA BESAR?

Ya, saya berasal dari keluarga sebelas orang...

10. SEJAK KAPAN TANTE PERGI KE G K I N?

Ketika saya datang di Belanda, kami pergi ke PKN. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Suami saya sebenarnya juga bukan dari PKN. Mungkin karena gedung gereja paling dekat dengan rumah kami. Di Indonesia kami menikah di GKI. Tapi itu juga tidak berjalan lancar. Karena pendeta, dia tidak bisa berbahasa Belanda. Jadi itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Pendetanya mengalami serangan jantung di Indonesia. Tepat sebelum kita menikah. Dia dirawat di rumah sakit tetapi pendeta sudah menyiapkan semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian beberapa pendeta lain yang berbicara bahasa Belanda menawarkan untuk mengambil alih. Untuk melakukannya dalam bahasa Belanda, karena suami saya mengerti itu.

Uiteindelijk zijn we door dominee Hesselhof ingezegend in Indonesië. Ik heb dominee Suptipto nog geschreven maar ik heb nooit meer een bericht van hem gehad.

Na het huwelijk zijn we gelijk naar Nederland gekomen. Mijn man had een militaire opleiding gehad als dienstplichtig militair in Schotland. Hij had een band met Schotland. Op een dag besloten we naar de peace service te gaan naar de Schotse kerk in Rotterdam (tegenwoordig: Scots International Church Rotterdam). Mijn man vond het daar zo prettig, dat hij zei: "Laten we zondags ook gaan". En toen zijn we daar blijven plakken eigenlijk. We zijn nooit lid geworden, maar toen hij overleed is hij bediend door de Schotse kerk. Tot 10 jaar na zijn dood bleef ik naar de Schotse kerk gaan, terwijl ik lid was van de PKN. Na 10 jaar dacht ik "Waarom laat ik me niet uitschrijven bij de PKN, want ik kom daar nooit?". Ondertussen hadden vriendinnen mij gevraagd naar de GKIN. Ik dacht ook waarom ga ik niet terug naar de GKI? Ik ben daar gedoopt, ik ben daar getrouwd en nu mijn man al een poosje is overleden kan ik ook hier weer naar de GKIN gaan. Dus zo ben ik weer naar de GKIN gegaan.

11. UW MAN WAS DIENSTPLICHTIG MILITAIR EN HEEFT HIJ DAARNA NOG GEWERKT IN NEDERLAND?

Hij werkte bij de Telegraaf. Mijn man was een echte Nederlander. Iemand uit Drenthe en hij heete Bart... Ik maakte zelfs bruine bonen voor hem. Mijn Bartje hield wel van bruine bonen..

Saya merasa tidak enak kepada Pdt. Sutjipto, dia sudah menyiapkan semuanya dalam bahasa Inggris dan dia telah meminta pendeta Inggris untuk melakukannya untuknya. Pada akhirnya, Pendeta Hesselhof memberkati kami di Indonesia. Saya masih menulis surat kepada Pendeta Suptipto, tetapi saya tidak pernah menerima jawaban darinya. Setelah pernikahan kami segera datang ke Belanda. Suami saya menjalani pendidikan militer sebagai perwira militer di Skotlandia. Dia memiliki hubungan dengan Skotlandia. Suatu hari kami memutuskan untuk pergi ke layanan perdamaian ke gereja Skotlandia di Rotterdam (saat ini: Gereja Internasional Skotlandia). Suamiku sangat menikmatinya di sana sehingga dia berkata, "Mari kita pergi pada hari Minggu juga." Dan kemudian kita benar-benar menempel di sana. Kami tidak pernah menjadi anggota, tetapi ketika dia meninggal dia dilayani oleh gereja Skotlandia. Sampai 10 tahun setelah kematiannya, saya terus pergi ke gereja Skotlandia sementara saya adalah anggota PKN. Setelah 10 tahun saya berpikir, "Mengapa saya tidak dikeluarkan dari PKN, karena saya tidak pernah pergi ke sana?" Sementara itu, teman-teman bertanya untuk pergi ke gereja GKIN. Saya juga berpikir mengapa saya tidak kembali ke GKI? Saya dibaptis di sana, saya menikah di sana dan sekarang suami saya telah meninggal untuk sementara waktu sehingga saya dapat pergi ke GKIN lagi. Jadi begitulah saya pergi ke GKIN lagi.

12. EN WAAR HEBBEN JULLIE GEWOOND?

Altijd in het zelfde appartement in Rotterdam Ommoord.

13. WAS UW MAN RELIGIEUS?

Nou, we gingen samen naar de kerk. Maar thuis gingen we nooit samen bidden en zo. Ik denk dat hij niet zo was grootgebracht. Ik heb nog een Bijbel die hij als 12-jarige gekregen had en als ik daarin lees dan moet ik altijd huilen. Er staat een boodschap in van zijn vader en daar heeft hij zich aan gehouden. Hij heeft de boodschap van zijn vader volbracht. Hij was echt een lieve man hoor. Als ik de brieven lees die hij aan zijn broertje stuurde toen zijn moeder ziek was dan moet ik ook altijd huilen.

14. JULLIE HEBBEN GEEN KINDEREN?

Nee, we zijn laat getrouwd en we hebben daar bewust voor gekozen.

"IK DENK DAT IK ZOU VRAGEN OM EEN ROTSVAST GELOOF."

"SAYA PIKIR SAYA AKAN MEMINTA KEYAKINAN YANG KUAT."

15. WAAROM HEBT U BESLOTEN OM OUDERLING TE WORDEN?

Nou ik ben al vaak gevraagd. En na een aantal keer voelt het alsof ik nee tegen God zeg.. Ik voel me eigenlijk te oud hoor.

11. SUAMIMU SEORANG PERWIRA MILITER DAN APAKAH DIA MASIH BEKERJA DI BELANDA SESUDAHNYA?

Dia bekerja di koran Telegraaf. Suamiku benar-benar orang Belanda. Seseorang dari Drenthe dan namanya adalah Bart ... Aku bahkan membuat kacang merah untuknya. Bartje saya memang suka kacang merah ..

12. DAN DI MANA ANDA TINGGAL?

Selalu di apartemen yang sama di Rotterdam Ommoord.

13. APAKAH SUAMI ANDA RELIGIUS?

Ya, kami pergi ke gereja bersama. Tetapi di rumah kami tidak pernah berdoa bersama dan segalanya. Saya pikir dia tidak dibesarkan dengan cara itu. Saya masih memiliki Alkitab yang ia dapatkan saat berusia 12 tahun dan ketika saya membacanya, saya selalu menangis. Alkitab ini berisi pesan dari ayahnya dan dia telah menyimpannya. Dia telah menyelesaikan pesan ayahnya. Dia benar-benar pria yang manis. Ketika saya membaca surat-surat yang dia kirimkan kepada saudaranya ketika ibunya sakit, saya selalu harus menangis.

14. ANDA TIDAK PUNYA ANAK?

Tidak, kami menikah terlambat dan kami secara sadar memilih untuk melakukannya.

15. MENGAPA ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MENJADI PENATUA?

Yah, saya sudah diminta berkali-kali. Dan setelah beberapa kali rasanya saya mengatakan tidak kepada Tuhan, saya sebenarnya merasa terlalu tua.

16. HEEFT U OOIET GEWORSTELD MET HET GELOOF?

Nog steeds, dat gaat niet over. Misschien ben ik eigenlijk niet zo geschikt als ouderling hahaha. Omdat ik soms ook zo mijn twijfels heb he. Zoals bij Salomo. Aan hem werd gevraagd; "Wat wil je hebben?" en hij zei "Wijsheid". Op de televisie was Bobby Schuller (Hour of power) die zei "Ik heb een gehandicapte zoon, dus als ik dat gevraagd werd dan had ik gevraagd voor gezondheid voor mijn zoon". En toen dacht ik "Wat zou ik gaan vragen?" Ik denk dat ik zou vragen om een rotsvast geloof. Hahaha.

17. MISSCHIEN ALS GOD HET ECHT PERSOONLIJK AAN U VRAAGT IS DAT AL OVERTUIGEND GENOEG?

Nou..., misschien kun je niet eens antwoorden van de schrik. Hahaha...

16. PERNAHKAH ANDA BERGUMUL DENGAN IMAN?

Masih, itu akan pernah berhenti, Mungkin aku sebenarnya tidak cocok dengan penatua hahaha. Karena terkadang saya memiliki keraguan seperti itu. Seperti Solomon. Dia ditanya; "Apa yang kamu inginkan?" dan dia berkata, "Kebijaksanaan." Di televisi ada Bobby Schuller (Hour of power) yang mengatakan, "Saya punya anak cacat, jadi jika saya ditanya, saya akan meminta kesehatan untuk anak saya." Dan kemudian saya berpikir, "Apa yang akan saya tanyakan?" Saya pikir saya akan meminta keyakinan yang kuat. Hahaha.

17. MUNGKIN JIKA TUHAN MEMINTA ANDA SECARA PRIBADI, APAKAH ITU CUKUP MEYAKINKAN?

Yah ... mungkin Anda bahkan tidak bisa menjawab dari kekagetan itu. Hahaha ...

"TOT NU TOE ERVAAR IK DAT ER ALTIJD ENGELEN OM MIJ HEEN ZIJN"

"SAMPAI SEKARANG SAYA MENGALAMI BAHWA SELALU ADA MALAIKAT DI SEKITAR SAYA"

18. WELKE DINGEN HEBBEN U GESTERKT IN UW GELOOF, WAARDOOR U DENKT DAT ER TOCH MEER MOET ZIJN... MISSCHIEN PERIODES WAARIN HET EVANGELIE ERG WAARDEVOL WAS?

Moeilijk te zeggen. Ik heb veel steun aan mijn geloof gehad toen mijn man is overleden.

18. HAL-HAL APA YANG TELAH MEMPERKUAT IMAN ANDA YANG MEMBUAT ANDA BERPIKIR? ... MUNGKIN PERIODE DI MANA INJIL SANGAT BERTAMBAH?

Sulit dikatakan. Saya mendapat banyak dukungan untuk iman saya ketika suami saya meninggal.

Maar tot nu toe ervaar ik dat er altijd engelen om mij heen zijn. Bijvoorbeeld toen het zo waaide en iemand mij belde dat ze mee zou nemen naar de kerk. Jullie zijn nu toch ook engelen? Ik was iets vergeten in de kerk en dat hebben jullie nu speciaal naar mijn huis gebracht...

19. IS DE GKIN VEEL VERANDERD SINDS U VOOR HET EERST NAAR DE GKIN KWAM?

Ik vind dat het veel toegankelijker is geworden.

20. HEEFT U NOG EEN DROOM VOOR DE GKIN?

Ik vind dat de GKIN al een volwaardige kerk is, echt een droom heb ik niet.

Tetapi sampai sekarang saya mengalami bahwa selalu ada malaikat di sekitar saya. Misalnya ketika angin bertiup kencang dan seseorang menelpon saya untuk membawa saya ke gereja. Anda juga seperti malaikat sekarang, kan? Saya telah melupakan sesuatu di gereja dan sekarang Anda khusus membawanya ke rumah saya...

19. APAKAH GKIN BERUBAH BANYAK SEJAK PERTAMA KALI DATANG KE GKIN?

Saya pikir telah menjadi lebih terbuka.

20 . APAKAH GKIN BERUBAH BANYAK SEJAK PERTAMA KALI DATANG KE GKIN?

Saya pikir GKIN sudah menjadi gereja yang lengkap, saya tidak punya mimpi.

"DE INDONESIËRS DIE MET NEDERLANDERS ZIJN GETROUWD ZIJN DE NIEUWE ZENDELINGEN..."

"ORANG INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN ORANG BELANDA ADALAH MISIONARIS BARU ..."

21. WILT U NOG IETS ZEGGEN TEGEN DE GEMEENTE?

Niet echt..., nee.... nee.. , maar ik Uh.. ik hoop dat de GKIN toch dat de GKIN toch ooit een 1-talige kerk wordt (Indonesisch).

21. APAKAH ANDA INGIN MENGATAKAN SESUATU KEPADA JEMAAT?

Tidak juga ..., tidak tidak .., tapi saya Uh .. Saya berharap bahwa GKIN yang GKIN suatu hari nanti akan menjadi gereja satu bahasa (Indonesia).

**22. TOCH? IS DE STERKTE TOCH
OOK NIET DE 2-TALIGHEID?**

Ja, toch want ik heb het gevoel dat het belemmert. Maar als ik er goed over nadenk, dan is dat niet zo aantrekkelijk meer want ik zeg altijd dat de Indonesische vrouwen die uit Indonesië komen de nieuwe zendelingen zijn. Vroeger gingen de mensen naar het oosten om het evangelie te brengen. In de Schotse kerk zei de dominee ook dat we tegenwoordig niet ver meer te gaan om het evangelie te brengen. We kunnen het evangelie brengen in de stad Rotterdam. Nu zijn de Indonesiërs die met Nederlanders zijn getrouwd de nieuwe zendelingen...

**22. BENAR? BUKANKAH KEKUATAN
JUGA BILINGUALISME?**

Ya, karena saya merasa terhalang. Tetapi jika saya memikirkannya dengan benar, maka itu tidak begitu menarik lagi karena saya selalu mengatakan bahwa perempuan Indonesia yang datang dari Indonesia adalah misionaris baru. Orang-orang dulu pergi ke timur untuk membawa Injil. Di gereja Skotlandia, pendeta juga mengatakan bahwa saat ini kita tidak perlu pergi jauh untuk membawa Injil. Kita bisa membawa Injil ke kota Rotterdam. Sekarang orang Indonesia yang menikah dengan orang Belanda adalah misionaris baru ...

WAT DENKT U? IS DE TWEETALIGHEID VAN DE G K I N EEN LAST OF EEN ZEGEN? BELEMMERT DE TWEETALIGHEID HET FUNCTIONEREN? MOETEN NEDERLANDERS MET EEN INDONESISCHEECHTGENOOT OF ECHTGENOTE OOK MOEITE DOEN OM WAT INDONESISCH TE LEREN? OF MOETEN INDONESISCHE MENSEN DIE IN NEDERLAND WONEN ALLEEN MOEITE DOEN OM ECHT GOED NEDERLANDS TE LEREN? STUUR UW IDEEËN HIEROVER NAAR [RDEFIJTER@HOTMAIL.COM](mailto:rdefejter@hotmail.com)

APA PENDAPAT ANDA? APAKAH BILINGUALISME G K I N MERUPAKAN BEBAN ATAU BERKAH? APAKAH BILINGUALISME MENGHAMBAT FUNGSI? APAKAH ORANG BELANDA DENGAN SUAMI ATAU ISTRI INDONESIA JUGA HARUS BERUSAHA UNTUK BELAJAR BAHASA INDONESIA? ATAU HARUSKAH ORANG INDONESIA YANG TINGGAL DI BELANDA HANYA BERUPAYA UNTUK BENAR-BENAR BELAJAR BAHASA BELANDA DENGAN BAIK? KIRIM IDE ANDA TENTANG INI KE [RDEFIJTER@HOTMAIL.COM](mailto:rdefejter@hotmail.com)



T I N E D E G R O O T (T W E E D E V A N R E C H T S)

DE ONTWIKKELING VAN HUISSAMENKOMST ANTWERPEN

Sommigen van ons weten of zijn zelfs wel eens aanwezig geweest bij de Huissamenkomst Antwerpen (HSK Antwerpen). Ongemerkt bereikt HSK Antwerpen dit jaar de leeftijd van 7 jaar. Misschien weten sommigen van ons de oorsprong niet van HSK Antwerpen.

Geschiedenis van HSK Antwerpen

Het proces van de oprichting van HSK Antwerpen begon met de behoefte aan een predikant om de rouwdienst van br. Hoo Tiong Bo, een van de leden van Perki Oikumene België, eind november 2012 te leiden. Omdat Perki geen kerk was en predikant had, nam br. Stanley Pesik, bestuurslid van Perki België en ooit lid van GKIN regio Tilburg, contact op met de GKIN predikanten. Op dat moment was degene die kon dienen dominee Stanley Tjahjadi.

Na de troostdienst was er een lunch samen met de familie van wijlen br. Dhoo Hoo Tiong Ho. Bij die gelegenheid had ds. Stanley Tjahjadi de kans om met verschillende mensen te spreken, waaronder br. Erry en zr. Meity. Het bleek dat ze uit Bandung waren en lid waren geweest van de GKI Kebon Jati, waar wijlen ds. Caleb Abednego (Gouw Gwan Yang) - opa van ds. Stanley Tjahjadi - hun voorganger was.

Tijdens het gesprek deelden br. Erry en zr. Meity dat ze elke vijfde week deelnamen aan de dienst van Perki België in Antwerpen.

Dus de zondagsdienst in Antwerpen werd dus maar ongeveer viermaal per jaar gehouden. Destijds werden de diensten van Perki België op andere zondagen gehouden in Brussel en Gent. Br. Erry en zr. Meity, vervolgens ook br. Stanley Pesik, vroegen naar de mogelijkheid voor GKIN om eenmaal per maand een dienst in Antwerpen te houden.

Dit verzoek van de broeder en zuster in het geloof in Antwerpen werd ook ingediend door br. Stanley Pesik bij br. Hauw Han, die toen voorzitter was van GKIN regio Rijswijk/Den Haag, in een informeel gesprek na de landelijke Kerstviering van 2012 in 's-Hertogenbosch. Het verzoek werd verder overgebracht door br. Hauw Han en ook besproken tijdens de Moderamenvergadering en Landelijke Kerkenraad Vergadering (LKV).

Na verschillende gesprekken tussen de leden van het Dagelijks Bestuur van de GKIN met br. Stanley Pesik en ook zr. Meygi Pesik werd uiteindelijk in de LKV van 22 juni 2013 besloten om eenmaal per maand (elke 2e zondag van de maand) diensten te gaan houden bij HSK Antwerpen met de hulp van en onder de verantwoordelijkheid van de regio Tilburg en de begeleiding van ds. Stanley Tjahjadi.

Er waren toen ook overwegingen van GKIN, omdat het verzoek een goede gelegenheid was en ook in lijn was met de missie van GKIN om het evangelie te verspreiden en tegelijkertijd de geestelijke behoeften van de in Antwerpen wonende Indonesische broeders en zusters te helpen.

De openingsdienst van HSK Antwerpen werd gehouden op zondag 13 oktober 2013 onder leiding van ds. Stanley Tjahjadi die het thema "**Missing the House of God**" uit Psalm 84: 1-11 had gekozen.

De openingsdienst werd bijgewoond door ongeveer 40 mensen, waarvan de helft van de regio Tilburg waren, die de openingsdienst bij de HSK Antwerpen kwamen ondersteunen.

De ontwikkeling van HSK Antwerpen tot nu toe

We danken God, omdat de HSK Antwerpen van jaar tot jaar het aantal bezoekers van geloofsgenoten in Antwerpen en de omliggende gebieden blijft verhogen. Naast de erediensten eenmaal per maand is er sinds januari 2014 Bijbelstudie eenmaal per maand, onder leiding van ds. Stanley Tjahjadi. Met als doel dat deze nieuwe gemeente wordt toegerust met onderwijs en blijft groeien in geloof en kennis van God.

Vervolgens werd de dienst die elke tweede week van de maand werd gehouden uitgebreid met dienst elke vijfde week. De zondagsdiensten worden bediend door de GKIN predikanten en bijgestaan door ds. Deibby Janssens-Sahertian, die zelf in Antwerpen woont.

In de dienst waarin het 4-jarig bestaan van de HSK Antwerpen werd gevierd op 8 oktober 2017 werd het bestuur van HSK Antwerpen geïnstalleerd met de volgende samenstelling:

Voorzitter: br. Ronny Liem

Plaatsvervangend voorzitter: br. Stanley Pesik

Secretaris: zr. Nelda Claessens-Karepouan

Penningmeester: br. Stefanus Limantoro

Lid en KND-coördinator: ds. Deibby Janssens-Sahertian

Lid en KW-coördinator: zr. Meygi Pesik-Limbat

Muziekcoördinator: br. Benny Loa

Begeleidend Predikant: ds. Stanley Tjahjadi

Een jaar later, op de leeftijd van 5 jaar, werd besloten om het aantal diensten te verhogen naar tweemaal per maand (2e en 4e week van de maand) plus 5e week. Tijdens de zondagdienst op 28 oktober 2018, ter ondersteuning van de bedieningen van de kerkenraad van regio Tilburg, werd zr. Meygi Pesik-Limbat bevestigd als ouderling. Vervolgens werd tijdens de zondagdienst op 8 december 2019 br. Stefanus Limantoro bevestigd als 2e ouderling van de GKIN afkomstig van HSK Antwerpen.

Wat betreft de ontwikkeling van de HSK Antwerpen volgens het jaaroverzicht 2019: gemiddeld 41 volwassen bezoekers plus 4 kinderen, terwijl de gemiddelde collecte per dienst €467 bedraagt. Natuurlijk zijn we dankbaar voor de ontwikkelingen die plaatsvinden bij HSK Antwerpen. Wij geloven dat God degene is die tot nu toe groei heeft gegeven.

Wat is de volgende stap?

Met het bestaan van de HSK Antwerpen in deze tijd werd de mogelijkheid besproken om HSK Antwerpen een eigen onafhankelijke regio te laten vormen. Om te voldoen aan de vereisten om een regio te worden volgens artikel 2 van de Kerkorde en Uitvoeringsbepalingen van de GKIN, heeft HSK Antwerpen nog 1 ouderling nodig. Maar op weg naar een onafhankelijke regio, naast dat we natuurlijk zoeken naar Gods wil als het Hoofd van de Kerk, zijn er zijn zaken die overwogen en in acht genomen moeten worden:

1. Gereedheid van het bestuur en gemeente van HSK Antwerpen. Zijn ze (bestuur en leden) klaar om een onafhankelijke regio te worden? Natuurlijk zijn er nog steeds veel voorbereidingen en richtlijnen voor HSK Antwerpen om onafhankelijk te worden.

2. Financieel. Hoewel de financiële situatie van HSK Antwerpen vrij bemoedigend is, moet vanwege de ligging buiten Nederland rekening worden gehouden met de gevolgen van de financiële regelgeving in België.

3. Naam. Als de HSK Antwerpen een onafhankelijke regio wordt, is het ook noodzakelijk om na te denken over de naam die zal worden gebruikt in verband met de bestaande HSK Antwerpen-locatie.

We zijn dankbaar voor het bestaan en de ontwikkeling van HSK Antwerpen. En het is een uitdaging en ook een kans voor GKIN om zijn bedieningen te ontwikkelen. We moeten samen weten dat de vorming van de laatste regio van GKIN, namelijk de regio Tilburg in 1990 was. Laten we de verdere weg en ontwikkeling van HSK Antwerpen in onze gebeden opnemen. Alle lof en eer zijn alleen voor de glorie van de Vader in de hemel.

Ds. S. Tjahjadi



PREEKROOSTER

APRIL - JUNI 2020

AANVANGSTIJDEN: AMSTELVEEN (AM), NIJMEGEN (NM), ROTTERDAM (RD) DORDRECHT (DD), HSK NOORD-OOST NEDERLAND OM 14.00 UUR, ARNHEM (AR), EN DEN HAAG (DH), OM 13.30 UUR, EN TILBURG (TB) OM 10:00 UUR, HSK ANTWERPEN OM 15:00 UUR OF ANDERS VERMELD.
PREEKROOSTER ONDER VOORBEHOUD.

**5 APRIL, 14:00
PALMZONDAG
OLE, DS. S. TJAHHADI**

**10 APRIL, 19:00
GOEDE VRIJDAG - HA
OLE, DS. S. TJAHHADI**

**12 APRIL, 14:00
PASEN
OLE, DS. J. LINANDI**

**19 APRIL, 14:00
OLE, DS. S.M. WINCKLER-
HULISELAN**

**26 APRIL, 14:00
OLE, DS. S. TJAHHADI**

**3 MEI, 14:00
OLE, DS. J. LINANDI**

**10 MEI, 14:00
OLE, DS. S. TJAHHADI**

**17 MEI, 14:00
OLE, DS. J. LINANDI**

**21 MEI, 14:00
HEMELVAART, OLE, DS. S.M.
WINCKLER-HULISELAN**

**24 MEI, 14:00
OLE, DS. S. TJAHHADI**

**31 MEI, 14:00 UUR
PINKSTEREN
OLE, DS. J. LINANDI**

7 JUNI

AM ds. S.H. Harefa; 10:30u I+N

DH br. M.W. Patawala I+N

DD ds. S.M. Winckler-Huliselan, PS N+I

AR ds. H.M. Sendjaja I+N

TB ds. P. Widjaja I+N

21 JUNI

AM ds. J. Linandi, jongerendienst N+I

DH ds. S. Tjahjadi I+N

DD ds. D. Janssens-Sahertian I+N

AR ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I

TB ds. S.H. Harefa I+N

28 JUNI

AM ds. S.H. Harefa I+N

DH ds. B. Plaisier N+I

RD br. S. Tjahjadi I+N

NM ds. J. Linandi N+I

TB ds. S.M. Winkler-Huliselan N+I

HSKA ds. S.M. Winkler-Huliselan, PS N+I

14 JUNI

AM ds. S.M. Winckler-Huliselan, PS N+I

DH ds. C. de Jonge N+I

RD br. M.W. Patawala I+N

AR ds. S. Tjahjadi, PS I+N

TB ds. J. Linandi, PS I+N

HSKA ds. J. Linandi PS I+N

HSK NOORD-OOST NEDERLAND

27 JUNI: ds. S. Tjahjadi, Paterswolde

AANVANG: 14:00 UUR

Voor meer informatie:

050- 3092 800

0521-517078

038- 3319257

Preekrooster onder voorbehoud.

G.K.I.N. erediensten zijn tweetalig.

N+I: preek in het Nederlands, de Indonesische versie wordt geprojecteerd.

I+N: preek in het Indonesisch, de Nederlandse versie wordt geprojecteerd.

HA: Heilig Avondmaal

PS: Prekenserie

OLE: Online Landelijke Eredienst



**AMSTELVEEN (AM)
HET NIEUWE
KERKGEBOUW**

Bouwerij 52, 1185 XX Amstelveen.
(Metro 51 richting Westwijk, halte
Spinnerij uitstappen en 7 minuten in
zuidelijke richting lopen)
Secretariaat AM: Van den Broekstraat
68, 3544 MV Utrecht
tel: 06-2301 5908

**ROTTERDAM (RD)
ALEXANDERKERK**

2de, 4de zondag
Springerstraat 340
3067 CX te Rotterdam
010 - 4203057
Secretariaat RD/DD: Abel
Tasmanlaan 152, 3133AC
Vlaardingen

**DORDRECHT (DD)
KERKELIJK CENTRUM
DE BRON**

1ste, 3de, 5de zondag. Dudok-Erf 30,
3315 KA Dordrecht, (wijk
Stadspolders) Trein: Dordrecht
Centraal Station, overstappen naar
trein station Stadspolders, 2 minuten
lopen. Bus: bus 5 vanaf Dordrecht
Centraal Station naar Stadspolder
Halte: Bakema-erf.

**DEN HAAG (DH)
MARCUSKERK**

Jan Luykenlaan 92, 2533 JT,
tel. 070-3886874.
(Tram 9, halte Moerweg of Zuiderpark,
en tram 16, halte Moerweg. Bus 50,51
halte Moerweg).
Secretariaat RW/DH: Melis Stokelaan
280, 2533 EG 's-Gravenhage
tel: 06-24936238

**ARNHEM (AR)
KRUISKERK**

1ste, 2de, 3de, 5de zondag
Lisdoddelaan 30, 6832 EC,
tel. 026-3212373.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
't Duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte
Visserslaan)

**NIJMEGEN (NM)
REMONSTRANTSDOOP-
GEZINDEKERK**

4de zondag
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ,
tel. 024-3220451.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte
Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: Malsenlaan 8,
6825 BZ Arnhem. tel.: 06-40223220.



**TILBURG (TB)
PAULUSKERK**

Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station
Tilburg)

Secretariaat TB:
Azuurweg 41, 5044KA Tilburg
tel: 06-39854534

**HSK ANTWERPEN (HSKA)
HEILIGE
DRIEVULDIGHEID**

2de,4de en 5de zondag
Wapenstilstandlaan 55,
2600 Berchem – Antwerpen

Facebook: GKI HSK Antwerpen
tel: +32(0)32354014

**LANDELIJK KERKELIJK
BUREAU**

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg.
e-mail: LKB@gkin.org

Scriba: telefoon: 06-41754020,
e-mail: scriba@gkin.org

IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90
IBAN: NL23 RABO 0302 3013 05

www.gkin.org

G.K.I.N. staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Tilburg nummer
27.34.55.44,

ANBI instelling, fiscaalnummer
804267625



PERKEMBANGAN HUISSAMENKOMST ANTWERPEN

Sebagian dari kita, barangkali sudah mengetahui bahkan pernah hadir di kebaktian Huissamenkomst (HSK) Antwerpen. Tanpa terasa keberadaan HSK Antwerpen, tahun ini menginjak usia yang ke 7 tahun. Mungkin sebagian dari kita, ada yang belum tahu mengenai asal-usul diadakannya kebaktian HSK Antwerpen.

Sejarah berdirinya HSK Antwerpen.

Proses berdirinya HSK Antwerpen, bermula dengan adanya kebutuhan seorang pendeta untuk memimpin kebaktian kedukaan dhr Hoo Tiong Bo, salah seorang anggota dari Perki Oikumene Belgie di akhir november 2012. Karena Perki Oikumene Belgie bukan sebuah gereja dan tidak memiliki pendeta tetap, maka sdr Stanley Pesik sebagai salah seorang pengurus Perki Oikumene Belgie yang pernah menjadi anggota GKIN regio Tilburg, menghubungi pendeta GKIN. Pada waktu itu, yang bisa melayani adalah pdt Stanley Tjahjadi.

Setelah kebaktian penghiburan, ada acara makan siang bersama yang disediakan oleh pihak keluarga almarhum dhr Hoo Tiong Ho. Pada kesempatan itu, pdt Stanley Tjahjadi sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang, di antaranya sdr Erry dan sdri Meity. Ternyata mereka berasal dari Bandung dan pernah menjadi anggota di GKI Kebon Jati, di mana alm pdt Caleb Abednego (Gouw Gwan Yang) -opa dari pdt Stanley Tjahjadi- pernah menjadi pendetanya.

Dalam percakapan itu, sdr Erry dan sdri Meity sempat bercerita bahwa mereka mengikuti kebaktian yang diadakan Perki Belgie di Antwerpen, setiap minggu ke lima. Jadi kebaktian minggu di Antwerpen, hanya diadakan sekitar 4 x / tahun. Pada waktu itu, kebaktian Perki Belgie di hari minggu-minggu lainnya diadakan di Brussels dan Gent. Sdr Erry dan sdri Meity, kemudian juga sdr Stanley Pesik, menanyakan kemungkinan untuk GKIN mengadakan kebaktian minggu 1x/bulan di Antwerpen.

Permohonan dari saudara-saudara seiman di Antwerpen ini, sempat juga diajukan sdr Stanley Pesik ke sdr Hauw Han yang waktu itu menjabat sebagai ketua regio RW-DH, dalam percakapan informal setelah acara Natal Bersama GKIN 2012 yang diadakan di Den Bosch. Selanjutnya, permohonan itu, di sampaikan oleh sdr Hauw Han dan juga didiskusikan dalam rapat-rapat moderamen dan Landelijke Kerkenraad Vergadering (LKV).

Setelah beberapa kali percakapan antara pengurus harian GKIN dengan sdr Stanley Pesik dan juga ibu Meygi Pesik. Akhirnya pada LKV tanggal 22 juni 2013, diputuskan untuk memulai diadakan kebaktian minggu 1x/bulan, yakni setiap minggu ke dua, di HSK Antwerpen dengan dibantu dan di bawah tanggung-jawab regio Tilburg serta bimbingan pdt Stanley Tjahjadi.

Ada pun pertimbangan pihak GKIN pada waktu itu, karena permohonan itu merupakan kesempatan yang baik dan juga sejalan dengan misi GKIN untuk menyebarkan Injil dan sekaligus membantu kebutuhan rohani dari saudara-saudara seiman asal Indonesia yang tinggal di Antwerpen.

Kebaktian perdana di HSK Antwerpen diadakan pada hari minggu, tgl 13 oktober 2013, dipimpin oleh pdt Stanley Tjahjadi yang mengambil tema "Rindu Rumah Tuhan" dari Mazmur 84:1-11.

Kebaktian perdana itu dihadiri sekitar 40 orang, di mana separuh atau sekitar 20 orang adalah para anggota regio Tilburg, yang datang untuk mendukung kebaktian perdana di HSK Antwerpen.

Perkembangan HSK Antwerpen hingga saat ini

Kita bersyukur kepada Tuhan, karena HSK Antwerpen dari tahun ke tahun terus bertambah jumlah kehadiran pengunjung dari saudara-saudara seiman di Antwerpen dan sekitarnya. Selain kebaktian minggu 1x/bulan, sejak januari 2014 dimulai Pemahaman Alkitab 1x/bulan yang dipimpin oleh pdt Stanley Tjahjadi. Dengan tujuan, agar jemaat yang baru ini, diperlengkapi dengan pengajaran dan terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan.

Selanjutnya, kebaktian yang diadakan setiap minggu ke dua, ditambah dengan minggu ke lima. Pelayanan kotbah minggu pun dilayani oleh para pendeta GKIN dan dibantu juga oleh pdt Deibby Sahertian, yang memang tinggal di Antwerpen.

Dalam rangka ulang tahun HSK Antwerpen yang ke-4, pada kebaktian minggu tanggal 8 oktober 2017, dilantik Badan Pengurus HSK Antwerpen dengan susunan:

Ketua: Br Ronny Liem

Wakil ketua: Br Stanley Pesik

Sekretaris: Zr Nelda Claessens-Karepouan

Bendahara: Br Stefanus Limantoro

Anggota merangkap KND Koordinator: Ds Deibby Janssens-Sahertian

Anggota merangkap KW Koordinator: Zr Meygi Pesik-Limbat

Koordinator Musik: Br Benny Loa

Pendeta Pendamping: Ds Stanley Tjahjadi

Satu tahun kemudian, yakni dalam usianya yang ke-5 minggu diputuskan untuk menambah jumlah kebaktian menjadi 2x / bulan, setiap minggu ke dua dan ke empat ditambah minggu ke lima. Pada kebaktian minggu yang diadakan pada tanggal 28 oktober 2018, untuk membantu pelayanan majelis regio Tilburg maka diteguhkan seorang penatua atas diri zr Meygi Pesik. Lalu pada kebaktian minggu tanggal 8 desember, diteguhkan penatua kedua dari HSK Antwerpen atas diri br Stefanus Limantoro.

Adapun perkembangan HSK Antwerpen menurut laporan jaaroverzicht 2019: Rata-rata pengunjung dewasa 41 orang plus 4 orang anak. Sedangkan rata-rata kolekte per kebaktian €467. Tentu kita bersyukur untuk perkembangan yang terjadi di HSK Antwerpen. Kita percaya bahwa Tuhan lah yang memberi pertumbuhan hingga saat ini.

What next?

Dengan keberadaan HSK Antwerpen saat ini, sempat dibicarakan kemungkinan untuk menjadi HSK Antwerpen menjadi regio yang mandiri. Untuk memenuhi persyaratan menjadi regio menurut pasal 02 Tata Gereja dan Tata Laksana GKIN, HSK Antwerpen masih membutuhkan 1 orang lagi penatua. Namun untuk menuju menjadi regio yang mandiri, selain tentu kita mencari kehendak Tuhan sebagai Kepala Gereja, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan di antaranya:

1. Kesiapan dari pengurus dan jemat HSK Antwerpen. Apakah mereka (pengurus dan anggota) sudah siap untuk menjadi regio yang mandiri. Tentu masih diperlukan pelbagai persiapan dan juga pembinaan bagi HSK Antwerpen untuk menjadi mandiri.

2. Finansial. Walau pun keadaan finansial HSK Antwerpen cukup menggembirakan, namun karena lokasinya yang berada di luar Belanda maka harus juga dipikirkan dan dipertimbangan konsekuensi yang ada, berkaitan dengan peraturan finansial yang berlaku di Belgie.

3. Nama. Jika HSK Antwerpen menjadi regio yang mandiri maka perlu juga dipikirkan dan dipertimbangkan mengenai nama yang akan dipakai berkenaan dengan lokasi HSK Antwerpen yang ada.

Kita bersyukur dengan keberadaan dan perkembangan dari HSK Antwerpen. Dan merupakan suatu tantangan dan juga kesempatan bagi GKIN untuk mengembangkan pelayanannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa regio mandiri terakhir dari GKIN, yakni regio Tilburg pada tahun 1990. Mari kita bawa dalam doa untuk perjalanan dan perkembangan selanjutnya bagi HSK Antwerpen. Segala Puji dan Hormat hanya untuk Kemuliaan Bapa di Surga.

Pdt. S. Tjahjadi



WWW.KASSAKU.NL



Onze oplossing voor uw restaurant, afhalen, wok, snackbar... bezorg voortaan overal met Thuisbezorgd. Chinees, Bahasa en Nederlands. Informatie op 040-2441253 of 06-37312417

THEOLOGISCHE BASIS ZINGEN VOLKSLIED NA DE ZONDAGSDIENST

September 2019, geschreven door het Ministerium

GKIN als kerk leeft in verbondenheid met zowel de Nederlandse als de Indonesische cultuur. Daardoor is de GKIN verbonden aan twee landen met eigen geschiedenis als volk en neemt deel aan de verscheidene gebeurtenissen van de samenleving.

Wat zegt de Bijbel over deze verbondenheid?

In Jeremia 29:7 staat: *“Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”* Jeremia roept zijn volksgenoten op om volop te participeren in de samenleving waar zij nu wonen, om midden in die samenleving te staan en het welzijn van de stad te bevorderen. Dit is een participatiesamenleving in het brede zin van het woord.

De situatie van de GKIN-leden is anders dan de situatie van Jeremia. Toch wonen en werken leden van de GKIN hier in Nederland niet zomaar als gevolg van allemaal menselijke keuzen en toevallige gebeurtenissen. Nee! God heeft u en mij op deze Nederlandse bodem gesteld. Onze roeping als kerk is hier. Wij worden geroepen om vrede te zoeken, het welzijn van de stad bevorderen. Dit impliceren ook de woorden van Jezus in Mattheus 5:12a en 13a *“Jullie zijn het zout van de aarde”* en *“Jullie zijn het licht in de wereld”*.

Een ander voorbeeld in de Bijbel is Nehemia. Hij is een Jood en de schenker van koning Artaxerxes. Een man die zich verbonden voelt met zijn thuisland en zijn volk en het welzijn van zijn volk. Hij is diep geraakt wanneer hij hoorde dat de muren van Jeruzalem zijn afgebroken en dat de poorten zijn verbrand. Hij bidt tot God om hulp en wordt gehoord: de koning geeft hem toestemming om naar Jeruzalem te reizen en de muren van zijn stad weer op te bouwen.

Uit deze teksten is gebleken dat de identiteit en verantwoordelijkheid als christenen niet alleen te maken hebben met kerk maar vooral ook in contact met de stad waar wij wonen en werken. Daarin zijn wij het zout en licht voor de Nederlandse en Indonesische samenleving.

Verbondenheid door het zingen van volkslied

De verbondenheid met het Nederlandse en Indonesische volk wordt zichtbaar tijdens het zingen van volkslied in de kerk. Wij zingen “Wilhelmus” in de kerk op Koningsdag of op de zondag erna. Het lied “Indonesia Raya” wordt gezongen op 17 augustus tijdens de viering van de “Hari Kemerdekaan” of op de zondag erna. Laten wij kijken naar beide context als het gaat om het zingen van volkslied.

Indonesische context

Bijna alle kerken in Indonesië vieren jaarlijks op 17 augustus of de zondag erna de dankdienst met de speciale liturgie ter gelegenheid van “Hari Kemerdekaan” van de Indonesiërs. Op deze dag is de nuance van bevrijding zeer voelbaar. De kerken worden vanbinnen en aan de buitenkant versierd met rood en wit, de kleuren van de Indonesische vlag. De reden hiervan is dat de kerken deel uitmaken van de Indonesische stad en samenleving. Kerken en christenen zijn dankbaar voor de bevrijding en wordt ervaren als Gods genade. Kerken zijn verantwoordelijk voor de invulling van de opbouw van de Indonesische steden. Omdat de kerken in de loop der tijden samen groeien met Indonesië als een volk.

De verbondenheid door het zingen van volkslied, Nederlandse context

Er zijn weinig volksliederen in de wereld die je met recht en reden in een kerkelijk liedboek op kan nemen. Voor het Wilhelmus geldt dit wel. Maar in de Nederlandse kerken ontstaan verschillende meningen wat betreft het zingen van het volkslied tijdens of na de dienst op zondag na de Koningsdag of op en na Bevrijdingsdag of op andere gelegenheden. Zelfs ontstaat er een idee om dit volkslied af te schaffen en uit de kerk te bannen.

Ds. Arjan Plaisier, voormalige Scriba van de Generale Synode, zei dat het Volkslied “Wilhelmus” een is lied van overgave en gerust in de kerk gezongen kan worden. Dit is een lied van verzet tegen ‘tirannie’. Het absolute toppunt is natuurlijk vers 6: ‘mijn schild en de betrouwen, zij Gij o God mijn Heer!’. Dit lied drukt dankbaarheid uit dat een vorst ‘van elders’ zich wilde inzetten voor ‘arme schapen’. Het is tenslotte een lied waarin vertrouwen uitgesproken wordt omdat er een God in de hemel is, ‘die trouw houdt aan wat zijn hand begon’.

Hij beweerde “We zijn als christenen ook Nederlanders en mogen dankbaar zijn voor onze geschiedenis en herinnerd worden aan onze roeping”. Het uit de kerk bannen omdat het over Willem van Oranje gaat, vindt hij dus erg overdreven en geschiedvervalsing.

GKIN, kerk met twee culturen. Mag een volkslied gezongen worden na de zondagsdienst?

Zoals aan het begin is gezegd is GKIN aanwezig als kerk met twee culturen. GKIN voelt zich sterk verbonden met het thuisland Indonesië en tegelijkertijd aanwezig en staat in de Nederlandse samenleving. GKIN en haar leden en sympathisanten worden geroepen om het zout en het licht van de wereld te zijn, dat de aanwezigheid van GKIN een belangrijke betekenis geeft om dit land te helpen en te ondersteunen.

Wij zijn als christenen ook Indonesiërs of Nederlanders en in deze verbondenheid is het zingen van het volkslied “Wilhelmus” en “Indonesia Raya” van harte aanbevolen.

zie volgende bladzijde

**WILHELMUS VAN NASSOUWE,
vers 1 en 6**

*Te zingen na de eredienst op
zondag 27 april (Koningsdag) of op
de zondag na 27 april (staande)*

1e couplet

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6e couplet

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

INDONESIA RAYA,

*Te zingen na de eredienst op
zondag 17 augustus of
op de zondag na 17 augustus
(staande)*

Indonesia tanah airku tanah tumpah
darahku
Disanalah aku berdiri jadi pandu
ibuku
Indonesia kebangsaanku bangsa
dan tanah airku
Marilah kita berseru Indonesia
bersatu!

Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku
bangsaku rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah
badannya
untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya, merdeka, merdeka
tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia raya, merdeka, merdeka
tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia raya, merdeka, merdeka
hiduplah Indonesia raya.

THELMA, EEN DAME UIT SAPARUA, DE MOLUKKEN

“Ik ben Thelma en kom uit de Molukken. Ik ben geboren in Booi, een dorp op Saparua. Ik leerde mijn man kennen in 1993 toen hij uit Nederland op vakantie was in Booi en de vonk oversloeg, mijn man en ik komen uit hetzelfde dorp.

In 1997 ben ik naar Nederland gekomen en volgde ik Nederlandse les, een inburgeringscursus die 2 jaar duurde en die ik heb afgerond. Na mijn inburgeringscursus heb ik een tijdje een oriënterende opleiding/cursus gevolgd, ik mocht toen een keuze maken welk loopbaantraject bij mij paste, onder andere het werken in de zorg of de detailhandel. Ik koos voor de zorg. In 1999 startte ik met een deeltijdstudie voor verzorgende, werken en leren tegelijk, na de diplomering heb ik 14 jaar als verzorgende gewerkt.

Vier Jaar geleden kreeg ik een kans om verder te studeren voor verpleegkundige, eveneens werken en leren tegelijk en omdat ik een diploma verzorgende in mijn bezit had, mocht ik een verkorte opleiding doen tot verpleegkundige en duurde het 2 jaar. Tijdens het eerste jaar van mijn opleiding tot verpleegkundige, liep ik een half jaar stage op verschillende afdelingen. Het laatste jaar van mijn studie liep ik stage op de afdeling jongdementerenden, waar ik nu nog steeds werkzaam ben. Sinds januari dit jaar (2020) werk ik als zorgcoördinator op bovengenoemde afdeling.” 2019 was een zwaar jaar voor Thelma, haar moeder overleed in juni en haar tante, die een tweede moeder voor Thelma was, overleed in september, gezien het familieverband wat zeer nauw met elkaar verbonden is, was dit voor Thelma een heel verdrietige periode.

Thelma is moeder van haar 21-jarige zoon, een 2e-jaars student die International Business studeert in Den Bosch. Eveneens is Thelma voorzitter van de KW van de kerk in Tilburg, gekozen uit één van de 4 dames door de leden van de KW wat zeker een grote aanwinst is voor de Pauluskerk in Tilburg.

Vivienne C.



Coaching tieners

"LOVE, SEKS AND DATING"

Alle eer aan God dat de coaching van de tieners afgelopen zondag 23 februari 2020 voorspoedig is verlopen. De coaching is ontstaan na gesprekken met tieners en ouders uit GKIN regio Rijswijk/Den Haag over vragen van de kinderen over seks. Wij voelden ons als KND-bestuur geroepen om de tieners binnen GKIN toe te rusten via deze coaching. De puberteit staat gewoonlijk bekend als een tijd die wordt ervaren als een emotionele roller coaster. Dit omdat de tieners in deze tijd zowel fysieke en psychische veranderingen doormaken naast de ontwikkeling van seksuele gevoelens. De tienertijd begint meestal bij 8-10 jaar en eindigt ongeveer bij de leeftijd van 15-16 jaar. In deze tijd komen er veel uitdagingen op hun pad, waaronder "Liefde, seks en dating". In dit vrije en open land wordt dit als normaal ervaren, wordt dit vrijelijk toegelaten. Hoe kunnen christelijke jongeren met deze vrijheid omgaan binnen de juiste grenzen volgens het christelijk geloof en wat zegt de Bijbel over "liefde, seks en dating"?

Puji syukur kepada-Nya, seminar remaja Minggu 23 Februari 2020 berjalan lancar. Berawal dari pembicaraan dengan remaja dan orang tua di regio Rijswijk-Den Haag mengenai pertanyaan anak-anak seputar seks, maka terpanggilah kami untuk memperlengkapi anak-anak remaja GKIN melalui seminar ini. Masa pubertas atau yang biasa dikenal dengan masa remaja adalah masa yang bisa dibilang susah-susah gampang. Karena di masa ini anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual. Masa remaja biasanya dimulai dari umur 8-10 tahun dan berakhir kurang lebih di usia 15-16 tahun. Di Masa ini akan banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka, salah satunya adalah dalam hal "Love, seks and dating". Di negara bebas dan serba terbuka ini, semuanya dianggap normal, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Bagaimana remaja kristen bisa memahami kebebasan dengan batasan yang tepat sesuai iman kristen dan apa kata alkitab mengenai "love, seks and dating" ini?

Het doel van deze seminar was het leren kennen van “Liefde, seks en dating” vanuit het christelijke oogpunt. Wij zijn heel dankbaar voor de steun van de ouders, KND begeleiders, kerkenraad en de gemeenteleden, die enthousiast de tieners hebben gestimuleerd om deel te nemen aan de coaching. In totaal kwamen er 38 jongeren in de leeftijd van 9-18 jaar. Ouders die bereid waren de kinderen te brengen, te wachten en weer terug te brengen waren het bewijs van hun steun.

De coaching duurde van 13:00 tot 17:15 uur, verdeeld in 3 sessies met korte pauzes met snacks en drankjes. Een aantal keer hebben wij feedback gevraagd aan hen tijdens de pauze en hun reacties waren eerlijk zoals: “Heftig, vies, leerzaam, leuk en....te lang 😊”.

Deze coaching werd ook gesteund door bekwame, kundige sprekers. De eerste sessie werd verdeeld in twee groepen: groep 9-12 jaar onder leiding van dokter Manik Kharismayekti en groep 13-18 jaar onder leiding van David Ong. De tweede sessie werd geleid door ds. Marla Winckler-Hulisean en sessie 3 “vraag en antwoord” stond onder leiding van Matthew Noteboom en Kirsty Wahjuwibowo. Zij deelden uit hun ervaring uit de tienertijd en hielpen bij de activiteiten/spelletjes in deze sessie.

Tujuan dari seminar ini adalah memperkenalkan “Love, seks and dating” dari sudut pandang kekristenan. Kami sangat bersyukur dan berterimakasih atas dukungan dan berterimakasih atas dukungan orang tua, guru-guru sekolah minggu, majelis dan seluruh jemaat, antusias peserta dalam mengikuti coaching ini sangat baik. Peserta yang hadir 38 remaja berusia 9-18 tahun. Orang tua yang bersedia mengantar, menunggu dan menjemput anak-anak merupakan bukti dukungan mereka.

Acara dimulai jam 13.00-17.15, dibagi menjadi 3 sesi dan diselingi istirahat ditemani oleh snacks dan minuman. Beberapa kali kami tanyakan feedback kepada beberapa anak (tjdens pauze), jawaban yang jujur seperti “heftig, awkward, leerzaam, leuk en te lang” terucap dari mereka.

Seminar ini juga didukung oleh pembicara- pembicara yang handal tentunya. Di sesi I dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 9-12 tahun oleh dokter Manik Kharismayekti dan 13-18 tahun oleh David Ong, sesi II oleh Ds. Marla Huliselan dan sesi III tanya jawab menghadirkan pemuda dan pemudi Matthew Noteboom dan Kirsty Wahjuwibowo. Mereka membagikan pengalaman mereka sewaktu remaja dan membantu memimpin aktivitas/permainan selama sesi berlangsung.

Aan het einde van de sessie hebben we een evaluatie gehouden en we kunnen samenvatten dat we zo'n soort coaching opnieuw kunnen organiseren met een ander thema. Daarnaast is het ook erg leuk om met de tieners uit alle regio's samen te zijn en elkaar beter te leren kennen. Wij hopen dat de tieners door deze coaching sterker in hun geloof worden en de heiligheid van hun leven kunnen bewaren in dit land waar alles kan en mag. Deze coaching is slechts een begin en heeft tijd nodig. Laten wij als ouders en gemeente de kinderen van GKIN toerusten als erfenis van het geloof. Tot ziens bij een andere gelegenheid!!

Veel liefs,
Namens Komisi Anak GKIN RWDH
Pinta S

Diakhir acara kami mengadakan evaluasi dan dapat kami simpulkan bahwa acara semacam ini dapat diulang kembali dengan tema menarik lainnya, berkumpul bersama menjalin hubungan dengan remaja regio lain juga sangat berkesan. Kami berharap melalui seminar ini, remaja GKIN semakin kuat dalam imannya dan bisa teguh menjaga kekudusan hidupnya di tengah bebasnya pergaulan di negara ini. Tentu saja semua ini baru awal dan perlu proses. Sebagai orang tua dan gereja, mari kita memperlengkapi anak-anak GKIN menjadi pewaris iman kristen kita. Sampai jumpa di lain kesempatan!!

With love,
Atas nama Komisi Anak GKIN RWDH
Pinta Situngkir



Op de volgende pagina meer foto impressies van de Coaching dag

Love, Sex and Dating COACHING TIENERS 9-16 jaar



23 Februari 2020 | 13:00 -17:00
in de Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92 in Den Haag

De coaching wordt gegeven door Gennette Vrolijk, coach van GYM High Range Rotterdam



Sessie I: Lichamelijke veranderingen
Fysieke en psychologische veranderingen van het lichaam in de puberteit.
Hoe ga je daarmee om?
(o.a. darts, Moed Klopvoet en Sessie)

Sessie II: "Love, Sex and Dating" begrijpen in
Hoe bewaar je de heiligheid van je lichaam in relaties?
(o.a. De Wielewaal-Halskruis)

Sessie III: Ervaringen delen / sh
Daarom jongeren in de gemeente delen hun ervaring.
Voor welke uitdagingen / problemen staan ze voor?



VERSLAG GKIN LKB

1E KWARTAAL

DECEMBER 2019 T/M FEBRUARI 2020

OPGESTELD DOOR:

COÖRDINATOR LANDELIJK KERKELIJK BUREAU

VERSLAGDATUM 01-03-2020

1. PASTORALE ZORG

- Regio Amstelveen: ds. J. Linandi.
- Regio Amstelveen afd. HSK NON (Noord-Oost Nederland): ds. J. Linandi.
- Regio Rotterdam/Dordrecht: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk/Den Haag: ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem/Nijmegen: ds. S.M. Winckler-Huliselan.
- Regio Tilburg: ds. S.M. Winckler-Huliselan.

2. HUISSAMENKOMSTEN:

- Regio Amstelveen: 1x per maand op 4e donderdag om 11.00 uur in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, Amstelveen.
- Regio Amstelveen afd. HSK NON: eenmaal per maand op 4e zaterdag om 14.00 uur te IJsselmuiden, of Paterswolde. De diensten te Paterswolde in maanden maart, juni, september en december en de overige maanden (januari, februari, april, mei, juli, augustus, oktober en november) in IJsselmuiden.
- Regio Amstelveen, afd. Almere: is op dit moment niet actief.
- In Huize "Patria" in Bussum: 1 x per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, olv ds. J. Linandi.
- Regio Arnhem/Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
- Regio Rotterdam/Dordrecht: laatste vrijdag van de maand om 19:30 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
- HSK Antwerpen: 2e, 4e en 5e zondag van de maand, aanvang 15:00 uur. Locatie: Heilige Drievuldigheidskerk, Wapenstilstandlaan 57, B-2600 Berchem (Antwerpen).

3. CATECHISATIE:

- In alle regio's volgens afspraak.

4. BIJBELSTUDIE:

- Regio Amstelveen, 2e vrijdag van de maand in het Nieuwe kerkgebouw, Bouwerij 52, Amstelveen, olv ds. J. Linandi, zr. Linda Kwee, zr. Theya Tjoe Fat-Njoo.
- Regio Amstelveen, Bijbelstudie Jongeren/Embrace, om de week in de even weken op vrijdag, locatie en tijd zie Facebook pagina van Embrace.

4. BIJBELSTUDIE:

- Wognum: 4e vrijdag van de maand olv ds. J. Linandi.
- Regio Rijswijk/Den Haag: Marcuskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4e dinsdagavond om 19:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rijswijk/Den Haag: Marcuskerk, in het Nederlands, 1e vrijdag van de maand om 12:00 uur, olv ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rotterdam/Dordrecht: 3e donderdagmiddag v.d. maand 13:30, olv ds. S. Tjahjadi.
- Regio Rotterdam/Dordrecht: 3e vrijdagavond v.d. maand om 19:30, olv ds. S. Tjahjadi.
- Regio Arnhem/Nijmegen: 2e woensdag of 2e vrijdag van de maand.
- Regio Arnhem/Nijmegen: Bijbelstudie voor studenten volgens afspraak.
- Regio Tilburg: 3de vrijdag van de maand, olv ds. S.M. Winckler-Huliselan.

5. GROEIGROEP:

- Regio Tilburg: 1e donderdagavond van de maand, voor deelname of vragen: zr. Deany Bergmans via deany_bergmans@live.nl
- Regio Rijswijk/Den Haag: Pasutri, iedere 1e vrijdag van de maand om 18:30 uur.

6. DIACONIE:

- Landelijke dag van de diaconie/marturia GKIN op zaterdag 14 maart in de "Bouwerij" te Amstelveen. Thema: GODS ROEPING VOOR JOU, onderverdeeld in 4 subthema's;
 - Deel 1: Missie van de Migranten kerk in dagelijkse acties
 - Deel 2: De rol van de Migranten kerk- KDM GKIN in Nederland
 - Deel 3: Presentatie Ontwikkeling KDM GKIN in 35 jaar
 - Deel 4: Tenstoonstelling 35 jaar KDM GKIN in foto's, video, beamer presentatie en directe verbinding met familie Adoptie Dessa uit Jogjakarta, Indonesia.

7. BEEINDIGING AMBTSPERIODE/OVERIGE AMBTEN:

- Op 12 januari 2020 traden af als ouderlingen van de GKIN in het bijzonder voor de regio Tilburg: zr. Fonny van Huissteden-Tololiu na het vervullen van 2 ambts-termijnen in de functie van regio-penningmeester, en zr. Rika Moonen-Pinontoan na het vervullen van 1 ambtstermijn en verlenging van 1 jaar.

8. BEVESTIGING OUDERLING/OVERIGE AMBTEN:

- In de eredienst op 8 december 2019 is in de Heilige Drievuldigheidskerk te Antwerpen onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor de regio Tilburg: br. Stefanus Limantoro.
- In de eredienst op 15 december 2019 is in De Bron kerk te Dordrecht, onder bediening van ds. S. Tjahjadi, bevestigd als ouderling van de GKIN in het bijzonder voor regio Rotterdam/Dordrecht: zr. Tine de Groot.
- In de eredienst op 5 januari 2020 zijn in de Pauluskerk te Tilburg onder bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan, bevestigd als ouderlingen van de GKIN, in het bijzonder voor de regio Tilburg: zr. Tjiang Lwa en zr. Jona Wattimena.

9. LANDELIJKE GKIN VERGADERING(EN)/VERTEGENWOORDIGING(EN):

- Moderamenvergadering 15 februari 2020

10: GEBOREN:

- -

**11. NIEUWE DOOPLIDMATEN/BELIJDEND LIDMATEN
PERSOONSADMINISTRATIE SCIPIO:**

- Op zondag 8 december 2019 is in de Pauluskerk te Tilburg de Heilige Doop bediend aan Ivygenia Tanahatu, dochter van br. Pieter Tanahatu en zr. Gladies Tanahatu-Ticoalu.
- Op zondag 20 januari 2020 heeft in het HSK Kerkgebouw te Antwerpen, de openbare geloofsbelijdenis plaatsgevonden door: br. Matthew Claessens van HSK Antwerpen onder de bediening van ds. S.M. Winckler-Huliselan.

12. OVERLEDEN:

- Op 7 december 2019 is op 87-jarige leeftijd te Ambon overleden Mw. Yokbet Lebelauw-Ayal, tante van zr. Tineke de Graauw-Lahumeten van regio Tilburg.
- Op 19 december 2019 is op 79-jarige leeftijd te Oosterhout overleden br. Richard Cooke, echtgenoot van zr. Vivienne Cooke-Camonier en broer van zr. Ann Cooke van regio Tilburg.
- Op 24 december 2019 is op 69-jarige leeftijd te Eindhoven overleden, mw. Walidjem Kidjo-Markoem, tante van br. Milton Madijokromo en zr. Manik Kharismayekti uit regio Rijswijk/Den Haag. De gemeente en kerkenraad van GKIN bidden de familie Gods troost en nabijheid toe.

12. OVERLEDEN:

- Op 4 januari 2020 is op 79-jarige leeftijd te Manado overleden dhr. Agustinus Huliselan, oom van Ds. Marla Winckler-Huliselan en br. Degi Winckler. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 8 januari te Manado.
- Op 5 januari 2020 is op 88-jarige leeftijd te Jakarta overleden mw. Deetje Turangan-Tarore, moeder van zr. Ellen Hutting-Tarore van regio Tilburg. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 10 januari.
- Op 11 januari 2020 is dhr. Jahja Prijatna op 81-jarige leeftijd in Bogor, Indonesië overleden, vader van zr. Santi Tjahjadi-Prijatna en schoonvader van ds. S. Tjahjadi van regio Rijswijk/Den Haag.
- Op 13 januari 2020 is op 78-jarige leeftijd overleden dhr. Robert Schenkhuisen, broer van br. Peter Schenkhuisen en zwager van zr. Annelies Schenk-huisen uit regio Rijswijk/Den Haag.
- Op 16 januari 2020 is op 89-jarige leeftijd te Arnhem overleden zr. Leida van Diest-Massie van regio Arnhem/Nijmegen.
- Op 18 januari 2020 is op 72-jarige leeftijd te Makassar overleden dhr. Bernhard Anton Sahilatua. Hij was de broer van br. Henry Sahilatua en zwager van zr. Deetje Sahilatua-Senff van regio Arnhem/Nijmegen.
- Op 20 januari 2020 is op 72-jarige leeftijd te Arnhem overleden dhr. Leopold Ferdinand Senff. Hij was de broer van zr. Deetje Sahilatua-Senff en zwager van br. Henry Sahilatua van regio Arnhem/Nijmegen.
- Op 24 januari 2020 is op 70-jarige leeftijd in Indonesië overleden zr. Sriwahjuni Budding van regio Amstelveen. De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 25 januari.
- Op 28 januari 2020 is op 90-jarige leeftijd overleden mw. N. Njoo-Tjioe, echtgenote van dhr. B.K. Njoo van regio Rijswijk/Den Haag. De dienst plechtigheid vond op 3 februari 2020 op begraafplaats Eikelenburg in Rijswijk onder de leiding van ds. S. Tjahjadi plaats.
- Op 7 feb 2020 is op 86-jarige leeftijd in Amsterdam overleden dhr. Martin van Delden, oom van br. Budi en Monica Tjitroworjo van regio Rijswijk/Den Haag en de zwager van Tom Kwee van regio Amstelveen.
- Op 10 februari 2020 is op 90-jarige leeftijd overleden mw. Ans Vergeer-van Mourik in Harmelen, moeder van br. Arie Vergeer en schoonmoeder van zr. Ellen Vergeer van regio Rijswijk/Den Haag.
- Op 12 februari 2020 is in Almere overleden dhr. Denny Lefrandt, de broer van br. Frank Lefrandt, zwager van zr. Yanet Lefrandt en oom van Angel Lefrandt van regio Amstelveen.

12. OVERLEDEN:

- Op 14 februari 2020 is op 59-jarige leeftijd te Tilburg overleden br. Henk Bruers, echtgenoot van zr. Masje Bruers-Suoth van regio Tilburg. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 21 februari in crematorium Tilburg.
- Op 22 februari 2020 is op 49-jarige leeftijd in Jakarta te Indonesië overleden, dhr. Paulus Radijo Saputro, broer van zr. Mercy Parsaulian, zwager van br. Alter Parsaulian van regio Amstelveen.
- Op 23 februari 2020 is op 74-jarige leeftijd te Breukelen overleden zr. Liana Binkhuysen-Sugiaman van regio Amstelveen.
- Op 26 februari 2020 is op 79-jarige leeftijd overleden Mw. Willie de Jong-Aarts, moeder van br. Edwin de Jong en schoonmoeder van zr. Vianty de Jong-Benamen van regio Tilburg. De crematiedienst heeft plaatsgevonden op 5 maart te Oosterhout.

13. HUWELIJKSINZEGENING:

- Op 21 december 2019 heeft op verzoek van de Gereja Kristen Indonesia Nederland, de huwelijksbevestiging en inzegening plaatsgevonden bij de Gereja Kristen Jawa Nehemia te Jakarta, Indonesië van br. Rheinhard Sumule en zr. Amanda Rossi, van regio Amstelveen, onder bediening van ds. B.J. Pakpahan.

14. LANDELIJKE MEDEDELINGEN/ACTIVITEITEN:

- Het KDM heeft besloten om de collecte-opbrengst van de landelijke kerstviering 2019 aan het project waterleiding in dorp Hanggaroru, Sumbawa Timur te doneren. Contactpersoon voor dit project is dhr. Adijeks Kalinggoru. Het project realiseert het verspreiden van schone water vanuit bron water naar de verschillende nabijgelegen dorpen.
- Kerstwensen actie GKIN Nieuws 2019, hartelijk dank aan de 240 deelnemers uit alle regio's en HSK Antwerpen aan de kerstwensenactie, de opbrengst was voldoende voor de dekking van de drukkosten van GKIN Nieuws.

15. JONGERENACTIVITEITEN:

- -

16. REGIONALE MEDEDELINGEN/ACTIVITEITEN:

- Regio Amstelveen:
 - 1e zondag van de maand gemeente bidstond.
 - Op 12 januari is de voorzitterschap van de regionale kerkenraad van Amstelveen overgedragen van br. Ronald Tjoa naar zr. Patricia Soekarno. Br. Ronald Tjoa zal wel zijn ambtstermijn van ouderling gaan uitdienen tot het eind mei 2020.
 - Op zondag 1 maart 2020 werd door mr. C. Smit, notaris, een presentatie gehouden na de zondagse eredienst. Onderwerp: Levenstestament, testament en schenking.
- Regio Arnhem/Nijmegen:
 - -
- Regio Rijswijk/Den Haag:
 - Lidmaatschap overschrijving. Zr. Patricia Verhaar – Van Roon is overgeschreven van regio Amstelveen naar regio Rijswijk-Den Haag.
 - Op 21 maart vond toerusting plaats in de kerkzaal van Markus kerk te Den Haag, met als thema: “DISCIPLESHIP 21 C”. Als de hoofdspreker is evangelische Dra. Ria Pasaribu.
- Regio Rotterdam/Dordrecht:
 - -
- Regio Tilburg:
 - Per 1 februari 2020 is de functie verdeling binnen de kerkenraad van regio Tilburg als volgt:
 - br. Jan van den Driest;
 - secretaris: zr. Jona Wattimena;
 - penningmeester: zr. Gyanti Tan.

Toko Sil

Als je wat lekkers wil!

*Catering en afhaal
van authentieke en heerlijke
Indonesische gerechten bereid met
dagverse producten, groenten & vlees.*



Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp

T. 023 – 5619893 E. info@tokosil.nl

www.tokosil.nl

www.facebook.com/TokoSil

Openingstijden (7 dagen open):

Zondag t/m dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur

Woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 uur

COLOFON

UITGEVER

GEREJA KRISTEN INDONESIA
NEDERLAND

KERKELIJK BUREAU

HEUVELSTRAAT 141
5038AD TILBURG
LKB@GKIN.ORG

SECRETARIAAT GKIN NIEUWS

IEN DALESSTRAAT 1
5122BX RIJEN
JAN.VANDENDRIENST@GKIN.ORG

REDACTIE

DS. J. LINANDI
DS. S. TJAHHADI
JAN VAN DEN DRIEST
KRISTINA SANTI PRIJATNA
SARA OLIVIA STELLER

LAYOUT

DEANY BERGMANS
KATHARINA GANDASASMITA

REKENINGNUMMER

GKIN NIEUWS

ING: NL19INGB0002618290
TE DEN HAAG
RABOBANK:
NL23RABO0302301305
TE DEN HAAG

E-MAILADRES GKIN NIEUWS

GKINNIEUWS@GKIN.ORG

CORRESPONDENTEN

ANDE WAARDENBURG-PATTIWAEL
VIVIENNE COOKE
RENE DE FEIJTER
ERIC RUMONDOR

BEZOEK OOK DE WEBSITE VAN DE GKIN:

WWW.GKIN.ORG

VOLGENDE EDITIE

1 JULI 2020

INLEVERDATUM COPY

VOLGENDE EDITIE:

1 JUNI 2020

HERKENBAARHEID ARTIKELEN

“IN VERBAND MET DE
HERKENBAARHEID VAN DE
INHOUD VAN DE INGEZONDEN
ARTIKELEN, ONTHOUDT
DE REDACTIE ZICH VAN HET
HERSCHRIJVEN VAN INGEKOMEN
ARTIKELEN”.

DOELGROEP GKIN NIEUWS:

GKIN NIEUWS IS UITSLUITEND
BESTEMD VOOR LEDEN EN
SYMPATHISANTEN EN
WORDT GRATIS AAN HEN
VERSTREKT, MAAR GIFTEN
WORDEN BIJZONDER OP
PRIJS GESTELD.